



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

September 2013 · nr 9



Kassören har ordet.

T4 Kamrater!

Så här dags på året brukar det vara tid att titta i spåkulan för att möjligen kunna utröna hur det ekonomiska resultatet kommer att bli när budgetåret är slut.

Även i år har jag naturligtvis hittat ett resultat baserat, inte på spåkulan utan på kalla siffror.

Jag kan då konstatera att vi återigen går mot nollresultat i T4 Kamratförening medan vi kommer att få ett överskott i Lt Nils Lindgrens minnesfond, pengar som vi kan plocka ut när vi så behöver.

Vi var glädjande många som åkte till Sweden International Tattoo i Malmö Arena den 26 maj.

Likaså är vi glädjande många som har anmält oss till Trängträffen i Göteborg 6-7 september.

Vårt mål är ju att så många som möjligt skall kunna delta i de aktiviteter som vi kan erbjuda och som kan erhållas till ett rimligt pris.

Den 3 oktober har vi vårt trevliga höstmöte på Björksäter då det bland annat bjuds på god mat till det fantastiskt låga priset av 100:-.

Passa på att anmäl dig redan nu så att vi kan bli riktigt många. Vi brukar vara ungefär 70 personer. Den deltagarsiffran tycker jag att vi med lätthet skulle kunna slå.

Anmäl dig senast den 27 september genom att sätta in 100 kr på vårt bankgiro 402-8825.

Slutligen har jag en vädjan till alla medlemmar som har e-postadress. Lämna den till mig (arne.huleen@hotmail.se) så att jag kan lägga in den i medlemsregistret. På så sätt kommer våra utskick att bli billigare och enklare.

Välkomna att delta i våra aktiviteter.

Arne Huléen

Kassör

Bästa T 4-Vänner

Våren och sommaren har gått snabbt man kan inte klaga på sol och bad denna sommar. Sedan förra skriften har vi haft årsmöte vi har varit på Tattoo i Malmö och nu väntar höstens program och först skall vi på Trängträff i Göteborg. Höstmötet sker i oktober och innan Jul har vi minnesstund vid vår begravningsplats.

När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan vara intressant för övriga medlemmar

När det gäller deltagande till olika verksamheter var vänliga och respektera sista anmälningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.

Välkommen till våra träffar.

AU: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Kontakten med vår förening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via mig:
T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln
Telefon: 044-490 61, mobil:0730-472581 gunnar.segerholm@tele2.se

Då det gäller kamerala frågor, medlemskap och adressändringar skall Ni ta kontakt med vår kassör Arne Huléen som är ansvarig för vårt medlemsregister bl.a.

T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
Telefon: 0451-496 44, arne.huleen@hotmail.se

Önskar Ni ta kontakt med vår ordförande:

Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0435-441427 , brojoh@telia.com

Vår viceordförande och ansvarig för museet:

Peter Alf, Fredentorpsgatan 11, 281 47 Hässleholm
Telefon: 0451-849 12 fam.alf@telia.com

Gunnar Segerholm
Sekreterare



T4KF

SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING



September 2013 · nr 9

Ansvarig utgivare:

Ordförande Nils Olof Johansson

Redaktör:

Sekreterare Gunnar Segerholm

Bilder (om inget annan anges):

Hans-Inge Lindulf och Gunnar Segerholm

Ordföranden har ordet:



Under försommaren publicerades försvarsberedningens omvärldsanalys: "Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33)". En omfattande rapport (243 sidor) om läget i världen och i vårt närområde, från ekonomisk utveckling – befolkningstillväxt till hur respektive länders försvarsmakt utvecklas. Analysen avslutas med en sammanställning av konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Denna del kommer att ligga till grund för nästa steg som är att försvarsberedningen skall lämna förslag på hur den svenska försvarsmakten skall utvecklas. Jag har översiktligt läst igenom rapporten och valt att göra några utdrag enligt nedan och därefter några personliga kommentarer.

Några utdrag ur analysen:

Försvarsberedningen konstaterar att den säkerhetspolitiska utvecklingen idag är mer komplex och svårförutsägbar och sker med högre hastighet jämfört med motsvarande rapport från 2007. Vad gäller Ryssland noterar beredningen att: "utvecklingen i Ryssland sedan 2007 gått i en auktoritär och repressiv riktning". "Landet har idag en ökad militär förmåga jämfört med den mycket låga nivån på det sena 1990-tal" Försvarsberedningen konstaterar att:

"Det går inte att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land. Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel, kan dock också uppstå i vår region, och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas."

Utvecklingen i vår omvärld understryker behovet av samarbete med andra länder och organisationer. Sverige bör därför fördjupa de bilaterala och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena. Dessa samarbeten, inte minst det nordiska samarbetet, stärker också säkerheten i vår del av världen.

Försvarsberedningen anser att Sverige ska utveckla förutsättningarna för att ge och ta emot stöd, som också kan vara militärt. Försvarsmaktens samverkansförmåga med andra länder och organisationer bör därför utvecklas i detta avseende.

Försvarsberedningen föreslår: att det svenska deltagandet i FN-ledda fredsfrämjande insatser ska öka; att det nordiska försvarssamarbetet fördjupas genom bl.a. fortsatt koordinering av utbildnings- och övningsverksamheten; att det befintliga nordiska flygövningssamarbetet utvecklas vilket också kan omfatta

Riksdagen beslut 2009 om en insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning mm tillgodoser bäst våra säkerhetspolitiska mål.

Några kommentarer:

Först och främst kan man konstatera att det råder stor politisk enighet om innehållet i rapporten. En avvikande uppfattning är att vi bör gå vidare mot NATO anslutning en annan är att vi borde bibehållit värnpliktsförsvaret.

I beskrivningen av Finlands försvarsmakt framgår det t ex att Finland har kvar värnplikt för män som tjänstgör mellan 5,5 och 11 månader. Ca 80 % av den manliga åldersklassen genomför värnpliktjänstgöring idag. Finland är idag ganska unikt i Europa med att bibehålla ett förhållande omfattande mobiliseringsförsvar. I Sverige var vi snabba med –alltför snabba - att avveckla vårt mobiliseringsförsvar för att sedan börja bygga upp ett nytt!

En annan intressant jämförelse är hur stor försvarsförmågan är i olika länder jämfört med Sverige. Ett grovt mått är försvarsutgifter i förhållande till BNP (Bruttonationalprodukt). Några jämförelser: Ryssland avdelar ca 2,5 % av BNP. Frankrike 1,76 %. Finland 1,5 % Norge 1,6 (har ökats på under 2000-talet) Danmark 1,4. Sverige ca 1,2 (1988 ca 2,5. Källa bl a utrikespolitiska institutet, landguiden)

Det finns vissa indikationer på att en viss ökning av den svenska försvarsbudgeten kan komma att ske – vi får väl se vad som händer i framtiden.

Vad gäller fördjupad samverkan går vi sannolikt mot en gemensam incidentberedskap i Norden. 2014 inleds förmodligen gemensam övervakning av Islands lufthav tillsammans med övriga länder i Norden. Inom materielområdet pågår ett antal gemensamma projekt.

Som tidigare sagts, finns det medlemmar i vår kamratförening som är betydligt mer pålästa än jag är i dessa frågor. Alla är välkomna med artiklar eller insändare som ytterligare kan vidga våra vyer och kunskaper inom säkerhets- och försvarspolitiken (Källa: Regeringskansliet, Ds 2013:13, maj 2013)

*Välkomna till höstens aktiviteter
Nils Olof Johansson*

Årsmötet 2013.

Årsmötet var som vanligt ett trevligt möte. Förhandlingarna löpte snabbt och skickligt under ledning av vår ordförande. Valberedningen var väl förbered och det blev inte några förändringar sedan förra året.

Kassören redovisade att vi har en stabil ekonomi som vi skall vårda.

Enligt årsberättelsen som sekreteraren läste upp och den fanns även skriftligen så är vår verksamhet bra och följer de intentioner som stadgarna säger. Vår förening mår bra och vi närmar oss jubileumet när vår förening firar 80 års dag den 1 september 2015. Det skall sägas att övriga trängregementens kamratföreningar även startade den 1 september 1935.

Detta jubileum är något som styrelsen får ta tag i och börja planera för.

Efter förhandlingarna fortsatt kvällen med kamratlig samvaro och en mycket god middag.

*Gunnar S
Skr.*



Arbetsutskottet samlat (ordf. hade förhinder).



V ordf. öppnar mötet.



Lennart undrar hur står det till med vår ekonomi?



Kassören redovisar att vår ekonomi är god, men vi får inte ta ut för stora svängar.



Vi har en bra ekonomi.
– Hurra ropar Marcus.



Gemytlig stämning vid middagsbordet

2012 årsberättelse

Vår verksamhet är mycket bra och genom de ändringar av våra stadgar som vi gjort har vi fått fler nya medlemmar och ekonomin har blivit lättare att hantera.

Årsmötet 2012 blev som vanligt ett trevligt möte i goda vänners lag. Vi var ca 70 medlemmar som deltog. Dagordningen gick igenom utan några problem. Efter mötet serverades en mycket god måltid.

Vi var ett antal T 4-ingar som under Hans Inges ledning bevittnade Galopp tävlingar på Jägersro under våren.

Kassören och sekreteraren var våra representanter på SMKR årsmöte 2012 detta sker vart annat år.

Detta möte skedde på en kryssning till Riga. Vi fick en orientering från försvarsmakten där det bl.a. orienterades om rekryteringen samt den ny inrättade stöd org. för veteraner. Försvarsmakten önskar bistånd från vad gäller stöd till veteraner från SMKR medlemmar.

Försommar utfärden gick till Växjö och Huseby. Denna utfärd blev mycket lyckad även om det var en kylig färd med Ångaren Thor på Helgasjön.

Trängträffen detta år skedde i Skövde under värdskap av T 2 kamratförening. De som var med sade att det var ett mycket trevligt möte.

Trängens samordningsgrupp som samordnar gemensam verksamhet mellan Trängens kamratföreningar och Trängklubben samt vårt stöd som är Trängregementet hade möte i Stockholm den 10 dec. Vi fick då information om nästa trängträff som kommer att ske i Göteborg samt att vi skall stödja försvarsmakten i stödet till veteraner.

På sedvanligt sätt genomfördes minnesstund inför Julen vid T 4 gravplats. Vår medlem Prosten Friedrich Eberhardt höll en tänkvärd betraktelse vid gravplatsen över våra bortgångna kamrater.

Efter minnesstunden drack vi kaffe på Verumsgården.

Vi har genomfört ett antal styrelse- och AU-möten under året.

Vår ekonomi är god och stabil.

Vår skrift "T 4 KF" har rönt uppskattning. Vår hemsida skall läggas ner då vi anser att behov ej finns.

Hässleholms museum är mycket uppskattat och tack vare frivilliga krafter blir museet bara bättre och bättre och detta sker under ledning av Peter Alf.

T 4 Kamratförening arbetar enligt de mål och syften som stadgarna föreskriver och vi har god besöks närvaro på våra träffar och möten.

På uppdrag av styrelsen.

*Gunnar Segerholm
Gunnar Segerholm/Sekreterare*

Tränghistorier

I avsaknad av bataljonchef eller dennes ställföreträdare fick äldste kompanichefen rycka in som tjänsteförättande bataljonchef.

Detta var ett sådant tillfälle. Jag satt inne hos chefen 1.kompaniet när snabbtelefonen tändes och man hörde tjänsteförättande bataljonchefens röst:

”Det är för jäkligt. Jag sitter här med bataljonens samlade ergometercykelresultat och ser att dina vpl som ryckte in i juni har 45 i snitt medan mina som ryckte in så sent som i augusti redan är nere i 33!”

C 1. Komp ”Skall man inte ha så mycket som möjligt?”

En lång tystnad varefter snabbtelefonens lampa slocknar utan vidare kommentarer.

Kommer ni ihåg kommandot ”Formering till tåg?”

Den innebar bl a att man fick knäppa upp vapenrockens översta knapp, bära vapnet i valfri ställning samt att sång var tillåten.

Vid förhör i reglements-kunskap frågar Göte Tell en värnpliktig om innebörden av formering till tåg.

Svaret blev: Man får sjunga hela vägen till stationen

ETT TIDIGT TRÄNGREGLEMENTE

10 augusti 1776 fastställde Gustav III på Ekolsund slott (beläget mellan Uppsala och Enköping och bl a känt för att ha två flyglar men ingen huvudbyggnad): ”Kongl Maj:ts nådiga REGLEMENTE angående Infanteri Regementernes Tråss och Utredning.”

Av handlingen framgår det som vi med modernt språk skulle kalla reglementerad utrustning bl a mängden ammunition som varje soldat skulle medföra (60 skott), mängden krut (1 mark 28 lod), 6 flintstenar samt patronpapper

För förläggning medfördes för soldaten tält rymmande 8man, till varje tält skulle finnas två tältstänger samt 15 tältpinnar.

Varje tältlag skulle dessutom förfoga över en kokkittel av koppar, varje man dessutom dricksflaska av koppar.

Verktyg bestod av huggyxor, 1/tältlag samt skyfflar och spadar 1 på var tredje tältlag. Varje kompani dessutom två liar.

Varje trosshäst skulle ha en fodersäck vilket blev 14st/kompani.

Kompaniets fordon utgjordes av en tvåspänd ammunitionsvagn, en fyrspänd brödvagn samt en dito reservvagn. Dessutom ingick fyra packhästar. I reglementet anges krav på hästarnas storlek samt ålder. Hästarnas selutrustning samt antal täcken och materiel för rykning anges i detalj. Därutöver anges vad som tillkommer för bataljon och regementsnivån bla ytterligare fordon.

Hur förvaring av utrustningen skall ske, då den inte är i bruk anges. ”Trässen förvaras wid de indelte Infanterie-Regementen, uti the thertill uppbygde Companie-Trässbodan, och vid de wärfwade Regementen, dels uti Regementernas Rustkammaren, dels uti Kronans Tyghus, ther Regermenterne äro förlagde, allt efterso omständigheterna fordra.”

Regements- och kompanichef görs ansvariga för utrustningens vård och skötsel.

Sluligen beordras regementet att varje år i september till krigskollegium enligt fastställt formulär rapportera utrustningens antal och beskaffenhet: Hvilket wederbörande till underdånig efterrättelse länder.”

Peter Alf



SWEDEN INTERNATIONAL TATTOO 2013

Söndagen den 26 maj var vi ett 30- tal T4 medlemmar som under vår kassörs ledning åkte till Malmö för att njuta av ovan nämnda evenemang.

Vi stannade till vid Hurva Gästgivaregård där vi åt en mycket god middag (ankbröst).

Därefter gick färden till Malmö Arena.

Vi hade fått mycket fina platser genom vår medlem Mac Perssöns försorg. Dragonernas KF besökte även detta evenemang men vi åkte i varsina bussar då vi hade olika program .

Programet som vi bjöds på var en fantastisk upplevelse ”det måste ses och höras för att förstå hur bra det var”.

Efter denna fina upplevelse åkte vi hem mycket nöjda och med en erfarenhet rikare.

Gunnar S.





BILEN

Bilen fick en stor betydelse för Trängtrupperna på samma sätt som Hästen hade varit tidigare.

Den första bilen fick T 4 1916 mitt under brinnande världskriget. Bilen och omvårdnad om den blev lika viktig för soldaten som tidigare hästen hade varit. Fungerade inte fordonet kunde inte några transporter utföras ”ja så enkelt var det”.

1925 års försvarsordning innebar att ett trängkompani skulle omvandlas till bilkompani. I november 1926 blev 2.kompaniet motoriserat. Fordon hyrdes fram till 1930 då kompaniet fick sina stamfordon.

”Fakta och underlag till ovan hämtat från T 4 Minnesskrift”.

Gunnar S



T4s första bil som man fick 1916



Parad utanför kyrkskolan mot Kyrkan.

”Efterlysning, vet någon medlem vid vilket tillfälle denna bild togs?”



Första bilkompaniet framför varmgaraget, senare utbildningsverkstaden. Byggnaden revs våren 2013.

Föreningsbrev

Returadress:

T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
289 73 Immeln



Höstmötet 3 oktober

Den 3 oktober samlas vi på Björksäter till vårt traditionella höstmöte. Föredraget är i skrivandets stund ej klart. Därefter äter vi middag.

Samling		kl. 1730
Möte o föredrag		kl. 1800
Middag	ca	kl. 1900
Avslutning	ca	kl. 2200

Kostnad för middagen 100 kr /pers

Anmälan till mötet sker genom att sätta in 100 kr/pers på vårt bankgiro 402-8825

OBS skriv deltagarens eller deltagarnas namn.

Alla anmälningar skall gå via vår kassör.

Anmälan skall inkommit senast den 27 sep

**Välkomna till Höstmötet
Gunnar S/Sekr.**

Minnesstund inför Julen

På sedvanligt sätt kommer vi att genomföra en minnesstund samt kransnedläggning på T 4 graven inför Julen den 17 december 2013.

Vid detta tillfälle hedrar vi och minns våra bortgångna kamrater.

Vi träffas utanför kyrkogården kl 10.00

Efter minnesstunden är det kaffe på Verumsgården och därefter är det styrelsemöte.

Anmälan till sekreteraren om Du avser att delta vid kaffet senast 12 december.

Gunnar S/Sekr