



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Februari 2015 · nr 12



Bästa T 4-Vänner

Året har gått snabbt. Man kan inte klaga på sol och bad denna sommar. I höstas var vi på Trängträff i Linköping och Höstmötet hade vi i oktober och innan Jul minnests-tund vid vår begravningsplats. När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan vara intressant för medlemmarna. Vi har redan fått fler skribenter och tips som märks i detta nummer av T 4 KF. **Hemsidan** kommer även att knyta samman medlemmarna med snabbare information. När det gäller deltagande till olika verksamheter var vänlig respektera sista anmälningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.

Välkommen till våra träffar.

BILDER OCH SEKRETESS

När vi inför bilder i "T 4 KF" och på vår "Hemsida" försöker vi vara så neutrala som möjligt. Skulle det vara någon som Ej önskar vara på bild i "T 4 KF" eller på vår "Hemsida" så ber jag Er ta kontakt med mig redaktören Gunnar Segerholm eller webbansvarige Arne Huléen.

Gunnar Segerholm/Sekreterare

AU består av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Kontakten med vår förening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via mig: T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln
Telefon: 044-490 61, 0730-472581 gunnar.segerholm@tele2.se

Då det gäller kamerala frågor, medlemskap och adressändringar skall Ni ta kontakt med vår Kassör Arne Huléen som även är ansvarig för medlemsregister och hemsida.

T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
Telefon:0707-161740 awlh03@gmail.com

Ordförande är högst ansvarig för vår förening samt ansvarig utgivare för "T 4 KF" och "Hemsida".

Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 260 70 Ljungbyhed
Telefon:0435-441427, 0768-540865 brojoh@telia.com

Viceordförande är ansvarig för museet.

Peter Alf, Fredentorpsgatan 11, 281 47 Hässleholm
Telefon: 0451-849 12,0705-457784 fam.alf@telia.com

Kassören har ordet

Kamrater!

Då var det tid att summera räkenskaperna för 2014.

I det föregående numret av denna tidning skrev (spådde) jag att året skulle sluta med en förlust på ungefär 30-40 tusen kronor.

Förlusten blev 39.543:20 kronor.

En av de främsta orsakerna till förlusten är mycket glädjande, nämligen att det kom inte mindre än 96 medlemmar till höstmötet, vilket naturligtvis innebar större kostnader. Våra möten är de aktiviteter som lockar flest deltagare och då är det vår uppfattning att dessa skall vi subventionera mest.

Detaljer i det ekonomiska resultatet kommer jag att redovisa vid årsmötet.

Sedan årsredovisningen 2013 har våra ekonomiska tillgångar ökat med ytterligare en halv miljon, främst beroende på vårt aktieinnehav.

Vid årsmötet kommer vi att lägga förslag på att, under en femtonårsperiod, minska de ekonomiska tillgångarna så att de blir mer rimliga för en sådan förening som vår, men som ändå är så stora att föreningen kan leva vidare med god ekonomi.

Tattoo i Malmö 2015-05-24

Av en tillfällighet har jag kommit över 32 biljetter till Tattoo i Malmö Arena. Vi åker med Hjärsås Buss och vi äter lunch på nervägen.

Här gäller först till kvarn... Anmälan dock senast 2015-05-01.

Anmälan sker genom sätta in anmälningsavgiften 200 kr/medlem på vårt bankgiro 402-8825. Detaljbestämmelser sänder jag ut till de som anmäler sig.

Välkomna till våra aktiviteter.

Arne Huléen

Kassör



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Februari 2015 · nr 12

Ansvarig utgivare:

Ordförande Nils Olof Johansson

Redaktör:

Sekreterare Gunnar Segerholm

Bilder (om inget annat anges):

Uno Nilsson, Hans-Inge Lindulf och Gunnar Segerholm. Muséet och privata album.

Ordföranden har ordet



På olika sätt har det varit ett händelserikt år som vi nu kan lägga till handlingarna när ni har vårt senaste alster i er hand. Inte minst har vi upplevt ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte under året. Ett antal kränkningar har skett av det nationella luftrummet där svenskt flyg har agerat. Ett antal incidenter där ryska statsplan (jakt- signalspaning mm) uppträder farligt nära civila och militära flygplan med avslagna transpondrar. Dvs planen kan ej upptäckas av den civila flygledningen. Bekräftat Ubåtsintrång i Stockholms skärgård. Annekteringen av Krim där Ryssland kraftig bryter mot både folkrätt och internationella överenskommelser.

Kriget i Östra Ukraina där det också är ställt utom rimligt tvivel att ryska soldater och stridsfordon deltar blandat med s k separatister. Vad Putin och hans rådgivare har för avsikter på kort och lång sikt kan man bara spekulera om men det är en klar höjning av spänningsnivån som har skapat oro bland de närmaste grannarna. De massmediala uttalande från rysk sida präglas av att man tonar ner alternativt förnekar inträffade incidenter och händelser. Det måste vara ett unikt år där svenska utrikesdepartementet vid minst 3 tillfällen har kallat till sig den Ryska ambassadören för samtal.

Det politiska etablissemangen verkar nu eniga om att försvaret måste förstärkas. Under 2014 har försvarsanslaget höjts. Detsamma sker under 2015. Under 2015 skall också ett nytt försvarsbeslut fattas. ÖB lämnade in ett underlag till regeringen den 16 dec som visar på vad förstärkt försvarsförmåga över tiden kan komma att kosta. I dagarna pågår Folk o Försvars Rikskonferens i Sälen, i vackert vinterväder, försvarsministern och ÖB verkar överens om att den operativa förmågan måste höjas och att satsning skall ske på övningar, personalförsörjning och personlig utrustning. Det kan innebära att dyra och komplex materielprojekt kan komma att skjutas på framtiden.

Det har också fattats ett enigt beslut om att de som utbildats inom försvarsmakten från 2004 (ca 7000 soldater o befäl) skall kunna kallas in till repetitionsutbildning

eller för annan tjänst i insatsförsvaret med stöd av pliktlag. I nästa nummer får vi återkomma till vad ett nytt försvarsbeslut kan tänkas innehålla.

Under året har Kamratföreningen genomfört ett antal aktiviteter. Varje aktivitet kräver en insats från någon ansvarig. Arne Huléen, Gunnar Segerholm och Peter Alf har lagt ner mycket tid och kraft för att få till lyckade arrangemang. Ett stort tack för era insatser under året. Vi ser nu alla fram emot ett 2015 där vi förmodligen ytterligare kommer att höja ambitionsnivån.

Vintern låter vänta på sig söder om Dalälven så det får bli skidåkning på annat håll.

Hälsningar till alla
Nils Olof Johansson



Kavallerist – intendent – trängare



När jag tillträdde som C T 4 1/4 1977 hade även en del andra personalförändringar skett. Ny stabschef var övlt Curt Y Lennbrandt. Första gången jag träffade Curt var på 50-talet, då han tjänstgjorde som chef intkomp på T 2.

På den tiden tog tidningarna både riks- och lokalpress, in alla militära utnämningarna och en dag kunde man läsa följande notis:

- till kapten vid intkåren, kaptenen i intkåren, förordnande löjtnanten vid intkåren, ryttmästaren i kavalleriet, löjtnanten vid kavalleriet Curt Y Lennbrandt (T 2)

Jag kanske minns fel i något men i princip är det rätt. Curt hade fortfarande sin fasta tjänst vid kavalleriet som löjtnant men hade blivit befordrad till ryttmästare i kavalleriet, dvs utan lön. Vid det här tillfället fick han definitivt lämna kav och fick stat(och lön) vid intkåren.

Efter några år i trupptjänst vid T 2 blev Curt Y Lennbrandt sedan regementsintendent vid T 4, vilket säkert många av de gamla minns. Regint var dessutom på den tiden Kasernofficer något som ju senare gick över till fortifikationen.

Curts förmågor upptäcktes så av tränginsp, som ”lockade” upp honom till Stockholm och en plats som detaljchef på trängavd (Ast/Träng). Väl där fick han sedan erbjudande att gå över till trängtrupperna. Curt blev så småningom major med placering vid T 3. Där var han bl a chef för mobavd. I den avd ingick också persdet.

Efter några år i Norrland fick Curt återvända söderut. Övlt blev han vid tjänsteställningsreformen 1/7 1972. Nu blev det T 1. Här träffade jag Curt Y Lennbrandt när jag 1/4 1973 efter min tjänstgöring vid försvarsstaben (Fst/K) skulle göra trupptjänst. Jag avlöste då Curt, som varit Gu-batch. Curt återvände då till T 4 där han blev C utbsekt och senare stabschef.

Få hade sådan bred bakgrund som Curt Y Lennbrandt för jobbet som stabschef. Han hade tjänstgjort på samtliga fyra trängregementena. Han hade erfarenheter av förvaltningstjänst (Int S, regint T 4), stabstjänst (Ast/Träng), trupptjänst (kompch T 2 , batch T 1) mobtjänst (T 3) och han hade varit krigsplacerad bl. a som etappbatch.



Curt och Rune vid Hubertus

När Curt Y Lennbrandt pensionerades köpte han och hans hustru Ulla en stor villa i S Varalöv i utkanten av Strövelstorp. I den stora trädgården fick han utlopp för sin odlargärning, en hobby han nu kunde återta. I granngården fick han ställa upp sina 2 hästar och åter kunde den gamle kavalleristen rida dagligen.

Ganska snart ”fiskade” P 6/Fo 14 upp Curt. Han lämnade alltså inte det militära utan blev en energisk kretshövding i Ängelholms hälsokrets.

Sist men inte minst fick Curts kyrkliga intresse utlopp. Han var ju djupt troende och läste teologi ett år innan han ryckte in till K 2 i Helsingborg. Det dröjde inte länge efter flytten till S Varalöv, så hade Curt tagit befälet över både präst och kyrkorådet i Strövelstorps församling. Långt in i sin ålders höst sjöng han också i kyrkokören.

Curt Y Lennbrandt var en bra stabschef och det gläder mig att han fick en fin pensions tillvaro. Han föddes den 18 december 1921 och dog den 8 maj 2010 och ligger begravd på Strövelstorps kyrkogård.

Rune Morell

Regoff kårens lillejultradition på 60- och 70-talen

Under 50-70-talen disponerade de tre befälskårerna var sin mässlokal. Regoff kåren 3.e våningen i kanslihuset, uoff kåren 2. våningen i sjukhusbyggnaden och ubefkåren i marketenteribygnaden. I de olika lokalerna fanns möjlighet för resp kår att ordna mathållning. I regoffmässen serverades frukost, lunch och middag som regel alla vardagar. Under de stora repetitionsövningarna vår och höst kunde dagligen serveras 120 luncher och halva antalet frukostar och middagar från ett kök, som var dementionerat för 12 personer. Mässlokaler användes också för de olika kårernas fester och sammankomster. På regoffmässen anordnades ofta middagar med dans till levande musik. Gåsammiddagen var regoffkårens årliga högtidsmiddag med inbjudna gäster och avtackning av pensionärer. Som alltid vid regementenas högtidsmiddagar var klädseln stor högtidsdräkt och middagen inleddes med kungssången.



Vapenkunskap på hög nivå.



Stora förväntningar.

Den populäraste festen var "lillejul".

I måndaskiftet augusti-september valde regoffkåren en lillejulskommitté med uppgift att ordna "lillejul" med middag, spex, julklappar och dans. Kommittén bestod som regel av 5-6 löjtnanter och försigkomna fänrikar. Ibland förstärkt med någon äldre, ofta tandläkaren KB, eftersom han spelade piano.

Målsättningen för spexen var främst att på ett trevligt sätt häckla/pika äldre kamrater för något de gjort eller inte gjort.

Skillnaden mellan T 4 och många andra regementen var, att vi även bjöd in våra damer.

Ett år beslöts dock att damerna inte skulle få vara med. Dessa blev förbannade (även överstinnan), varför regementschefen såg sig föranlåten att ta



Vem är vem och föreställer vem?



Rolf Anderberg, K G Sjöholm, Curt Sjöo och Göran Wetterlundh.

upp frågan vid nästa kårmöte och beslutet ändrades. Detta föranledde i sin tur Arne P att föreslå, att vi i fortsättningen borde ha med damerna på våra offkårmöte, så att vi kunde ta besluten direkt. För det fick han en muntlig reprimand av "Hacke" (= regementschefen Birger Hasselroth).

Det blev dock inget spex vid lillejulfestligheten det året, utan det genomfördes vid en särskild anordnad herrmiddag.

Vid denna middag fick våra kaptener, majorer och överseltöjtnanter aväta middagen sittande på en enbenspall. Regementschefen Fokas förärades dock en enbenspall med armstöd. Enbenspallen härrörde från vår dåvarande bataljonchef mj Folkes beslut, att eldposterna i tälten skulle sitta på enbenspall. Somnade eldposten ramlade han av pallan.

Spexen kunde utgöras av för ändamålet komponerade/författade visor, verser eller sketcher. Alla närvarande med kaptens eller däröver skulle få något att tänka på.

Det året Cornelis gav ut "På kolonin" komponerade Rolf Anderberg en vers till alla närvarande officerare (utom lillejulskom). Spexet detta år innehöll 32 visor/verser och 10 sketcher.

Några exempel på (snälla) ”programpunkter” under åren;

Melodi: ”På kolonin”.

”Tjena morsan, tjena stabben
här är brev från äsklingsgrabben.
Regementet är det bästa
men man har ju faktiskt roligt åt de flesta.

”Högsta chefen kallas Fokas
och jag tycker han är klokast
allt befäl skall öka trivseln
så nu gör vi som vi vill på exersisen.”

”Vårans stabschef vart major han
uti FN blev han stor han
men de var nå ’t som fallera
nu så ska han lära sig att fot ’grafera”

”Major Mattsson han tycks gilla
att på stolen sitta stilla
under vintern är han sliten
för han gillar inte alls den vita skiten.”

”T Hansén en duktig gosse
själv han tycker detta ”osse”.
Uppå möten han lär sitta
är ibland på kompaniet för att titta.”

Vers till översteutnämnde Bo Luning:

”Bosse har varit ovanligt sur i höst, är det
månne för han kommit närmare jesu bröst?
När han träder in i ordersalen, batcheferna
med cherry håller inspektionstacketalen.
Ett glas cherry han erbjuds med yvig gest,
avböjer, tycker Skruvs pilsner är bäst.”



*K G Sjöholm, Bengt Viebke, Nils Smith
och Ulf Hoffner.*



*K G Sjöholm, Bengt Viebke, Nils Smith
och Ulf Hoffner.*

En lillejul ägnades spexet med julklappar åt damerna.
En av damerna förärades nedanstående rader och en marskalkstav.
*"Hej alla killar ifrån öster och till väster
jag är den tuffaste bönan i sta'n*

Efter mottagningen av staven slog hon den i "artistens" huvud så den gick mitt av.

Sista gången undertecknad deltog i lillejulskommittén, "dansade" vi in på scenen iklädda mörk kostym, mycket välputsade skor, käpp och svart chapeau-claque (hoptryckbar hög cylinderhatt) "sjungande" nedanstående verser till KB pianoackompanjemang på melodin "Jazzgossen":

"Med tre små nubbar i magen
vi subbar gör vår entré
vi kommer här för att roa er
hoppas ni tål lite spe."

Nu så kommer det en timma
som kan vara ganska elak se
men i mångt o mycke är den
kanske lite av en shantie

Men vår enda strävan är ju
att roa er, roa er, roa er.
Vill ni ta det som en lärdom
så gör då de, gör då de, gör då de



Bengt Viebke.



Erik Oldensten vid pensionsavgång.

**Det året fick "våran Jerka"
följande visa på "Jenkamelodin":**

Jerka, du är batchef du
Inte kompanichef längre nu
Småsakerna sköter vi
Dem kan du ge helt och hållet ge fan uti.

Jerka, du är toppen du
Kom hit och dansa jenka med oss
nu
För du visa ska minsann
Att här går det aldrig särskilt
långsamt fram.



Erik Oldensten och Lennart Rawenius.

2014 års minnesstund



Befälsreformer och mässarna

Jag har under min tid upplevt två tjänsteställningsreformer som på olika sätt också påverkat mässverksamheten. Den första reformen genomfördes 1972 och innebar att befälskårerna döptes om till regementsofficerare (f d officerare) kompaniofficerare (f d underofficerare) och plutonsofficerare (f d underbefäl). Plutonsofficerarna tog över de s k pixknapparna och kompaniofficerarna fick stjärnor i likhet med regementsofficerarna. Rustmästargraden försvann och de f d rustmästarna blev fanjunkare och överfurirerna sergenter. Regementsofficerarna flyttades i princip upp en grad och de f d fanjunkarna blev kaptener och f d sergenter blev fänrikar. Förvaltarna blev förbannade eftersom deras grad försvann och fick tjänsteställning som kapten. Även överstelöjtnanterna blev irriterade eftersom det blev viss inflation i denna grad. Detta löstes genom en ny grad, överstelöjtnant med särskild tjänsteställning – framgick dock inte av någon galonering. Fyrstjärnig överste infördes som ny grad. Huruvida rustmästarna också blev irriterade minns jag inte.

Internationellt stämde detta system ganska bra överens och det innebar bl a att man inte behövde omgalonera regementsofficerare i samband med utlandstjänst. Vid t ex FN tjänst reducerades antal mässar till två. På hemmaplan kvarstod de gamla mässarna – 3 st. På T 4 var mässarna belägna i kanslihuset för regementsofficerare, ovanpå sjukhuset för kompaniofficerarna och ovanför marketenteriet för plutonsofficerarna. Reformen innebar att prefixet R (regementsofficer), Ro (reservofficer) K (kompaniofficer) och P (plutonsofficer) skulle framgå i tjänstemeddelande och andra skrivelser. Detta ställde mest till det för personalen som skulle författa nämnda skrivelser. För en del var det viktigt att det inte blev fel prefix. De civilanställda hade ingen egen mäss utan fick hålla till godo med personalmatsal och diverse krypin för fika mm.

För min del innebar att jag under en tid av ca 1 år ändrade galonering 3 ggr. Omgivningen var imponerad av hur fort det kunde gå att bli kapten. Det var mycket tråkande för att sy om beteckningar på skjortor mm denna tid.

Nu efteråt kan man verkligen fundera på ett mässsystem där vi jobbade tillsammans på kompani och pluton i vått och torrt men när det skulle fikas eller ätas lunch gick varje kategori på sin mäss. Varje mäss hade sina traditioner och fester som framgår av K G Sjöholms artikel om hur Lille Jul firades. Jag har ingen aning om hur det gick till och vilka traditioner de andra mässarna hade. De får någon annan redovisa. Det hölls hårt på att varje kategori höll sig till sin mäss.

I Almaån, som rann genom regementets område, var det väldigt gott om kräftor på den tiden. För att praktiskt lösa det årliga kräftfisket delades ån upp i 4 områden där varje kategori kunde bedriva kräftfiske. Inom officersskåren var fisket gemensamt och kräftorna avnjöts sedan på en årlig kräftskiva.

1983 infördes den s k NBO reformen (ny befälsordning) Alla blev då officerare och de gamla graderna sergeant och fanjunkare användes i fortsättning bara av värnpliktigt befäl. Internationellt sett blev det nu ganska konstigt eftersom i princip alla nationer hade ett tvåbefälssystem. Till exempel en ubåt på örlogsbesök när det steg upp 20 officerare och en värnpliktig på kajen, ställde till en del frågor och praktiska problem med förläggning osv. Det var också på gränsen till svårt att övertyga våra danska vänner vid regementsutbyte hur folk skulle förläggas osv.

Mässarna drevs som ekonomiska föreningar med anställd mässföreståndarinna. Hyran bjöd staten på. Inez Landgren, Gertrud Sjöstrand, och Gerd Sjöstrand var legendariska mässföreståndarinnor för de olika mässarna som höll ordning både på både mässen och den personal som gästade de olika mässarna. Gerd var dessutom en mycket uppskattad mässföreståndarinna under tiden på nya T 4 ute i Sjörröd där regementet inrättade en utmärkt trevlig mäss i f d P 2 uoffmäss (1986-1994)

Vid NBO reformens införande var beskedet mycket tydligt från dåvarande chefen, överste Rune Morell: Nu gällde en officerskår och en mäss. Alltså bildades T 4 officerssällskap. I den vevan dömdes också köket ut i kanslihusmässen. Det innebar att lunch utspisades i gamla uoffmässen, kaffe i f d underbefälsmässen och den gamla offmässen i kanslihuset användes för representation och vissa fester. 1986 samlokaliseras T 4 till P 2 område, till i allt väsentligt nya lokaler. T 4 officerssällskap togs till sig olika traditioner från de gamla mässarna och det blev många trevliga gemensamma tillställningar i den nya mässen både med och utan våra respektive. I backspegeln kan man konstatera att det absolut bäst som kom ut ur NBO reformen var en gemensam mäss för alla.

Ytterligare en befälsreform har nu genomförts som innebär en återgång till tvåbefälssystem med yrkesofficerare och specialistofficerare. Det innebär bl att förvaltargraden är tillbaka.

Nils Olof Johansson



VAD BLEV DET AV VÅRT GAMLA REGEMENTSOMRÅDE

Vad blev det av vårt gamla regementsområde när vi flyttade till Sjöröd och samgrupperades med P 2 och Miloverkstaden?

Vid senaste höstmötet tog Peter Alf med oss på en rundvandring runt kaserngården och vi fick se alla förändringar som skett och vilket liv och rörelse som är på området.

Tur var att vår förening med Peter Alf som vår representant tillhörde referensgruppen vid utformningen av det stora område som Hässleholms kommun hade köpt. Arkitekter och andra planerare kom med vilda planer om byggnation på området. Tack vare Peter finns bl.a. Matsalen kvar med flera byggnader och en obebyggd kaserngård.

Under middagen talade Gunnar Bengtsson och jag om hur fint det har blivit på området utan att fördärva dess karaktär. Gunnar B föreslog att han kunde skriva lite om den tidiga omvandlingen av området då han var inblandad i detta. Jag nappade givetvis på detta och därför kommer nu denna artikel.

Gunnar Segerholm

HUVEN AB 5 ÅR!



Musikpaviljongen nu återställd i ursprungligt skick, ritades av löjtnanten Harald Granlund och stod färdig 1907.

När kommunen blev ägare till T 4 regementsområde 1986 för en inköpssumma av 4,5 miljoner, så hade kommunen att hantera ett område med ca.140 hus på både östra och västra sidan om Vankivavägen.

Underlag för denna artikel är ”Jubileumsskriften Huvén AB 5 år”.

När kommunen blev ägare till T 4 regementsområde 1986 för en inköpssumma av 4,5 miljoner, så hade kommunen att hantera ett område med ca.140 hus på både östra och västra sidan om Vankivavägen.

1989 uppvaktades dåvarande kommunledningen med Len-

art Jönsson och undertecknad i spetsen av PEABs chef Erik Paulsson som föreslog ett samarbetsavtal om T 4; s utveckling. Bolagets namn blev HUVEN AB med 5 styrelseledamöter. Industribolaget fick tre platser och PEAB två platser. PEAB fick rätten att förorda en VD och industribolaget fick ordförandeposten. Jag blev utsedd till ordförande.

1989 uppvaktades dåvarande kommunledningen med Lenart Jönsson och undertecknad i spetsen av PEABs chef Erik Paulsson som föreslog ett samarbetsavtal om T 4; s utveckling. Bolagets namn blev HUVEN AB med 5 styrelseledamöter. Industribolaget fick tre platser och PEAB två platser. PEAB fick rätten att förorda en VD och industribolaget fick ordförandeposten. Jag blev utsedd till ordförande.

Vid tillfället bestod majoriteten i Hässleholms kommun av S och C. vilket innebar att det var starkt motstånd från oppositionen och heta diskussioner i fullmäktige, men vi lyckades genomdriva samarbetet med PEAB.

Utvecklingen av bolaget blev lyckad och stor betydelse hade anställningen av Sune Fyrner som VD. Han var en relativt ung man med en otrolig förmåga att skapa förnyelse av området genom kreativa och framtidsinriktade åtgärder. Han fick fria händer och uppmuntran från en enhällig styrelse.

På grund av min uppgift som kommunalråd med ansvar för kommunens fastigheter kunde jag medverka till att flytta över kommunal verksamhet till området efterhand som renoveringen av de gamla kasernerna till kontorslokaler blev klara. Trångboddheten i Stadshuset var stor och utflyttningen av bl.a. socialförvaltningen var nödvändig. Därför flyttades hela förvaltningen till T 4-området. Även fritidsförvaltningen fick flytta till gamla stamkompaniets kasern.

I jubileumsskriften beskrivs det mesta som hände under fem år fram till 1994. Det stora projektet var von Heideman. Det blev 40 lägenheter för en kostnad av 40

miljoner. Problemet var att byggnaden var kultursäkrad, vilket innebar att några balkonger ej fick byggas. Men vi fick tillstånd att öppna en ingång mot kaserngården. Matsalen såldes till Medborgarhusföreningen med Bengt Andersson som ordförande. Matsalen byggdes om till en konferensanläggning och med ett nytt kök.

När Huven fick köpa området så behöll kommunen all mark med vatten, avloppssystemet och park m.m.

När T 4 rondellen byggdes på Vankivavägen, så beslöt Huvens styrelse att som gåva till kommunen bekosta vattenspelet till en kostnad av ca. en miljon kronor. Rondellen med vattenspelet har blivit en uppskattad infart norrifrån mot centrum.

Gunnar Bengtsson



Gunnar B beskriver hur uppstarten var efter det vi lämnat området. Sedan dess har 20 års förändringar skett på T 4 gamla regementsområde.

Men en sak är säker man känner igen sig och hittar fast det har byggts så mycket och det har blivit så många nya fina bostäder.

Gunnar Segerholm

BRIST PÅ SKRUVMEJSLAR



Under det tidiga 1800 hundratalet skapade zulu-hövdingen Shaka Zulu genom att underkuva ett antal stammar en välorganiserad och centraliserad stat, Zuluriket, som omfattade en del av det som idag är Sydafrikanska republiken.

Bl. a på grund av motsättningar på grund av att europeiska bosättare trängde in i området och gränskonflikter utbröt i slutet av 1878 krig mellan Zuluriket och Storbritannien.

22 januari påföljande år möttes de båda arméerna vid Isandhawana ett sfinxliknande berg.

Den brittiska styrkan bestod av ca 1800 man vars kärna utgjordes av sju kompanier ur 24 Regimentet (Andra Warwickshire) samt lokalt rekryterade trupper. Zuluarmen bestod av ca 20000man. Den brittiska styrkan var beväpnad med den tidens modernaste vapen medan zuluarmén i huvudsak var beväpnad med kastvapen.

När zuluarmén inledde sitt anfall mötte de inledningsvis intensiv eld från de brittiska trupperna men enligt en av de deltagande Zulusoldaterna: ”till en början kunde vi inte rycka fram mot dessa soldater men plötsligt upphörde elden och vi kunde komma in på dem och kasta våra spjut tills alla var döda.”

Varför upphörde då den brittiska eldgivningen.

Den brittiske soldaten var utrustad med det moderna Martini-Henry geväret kanske det bästa av sitt slag i världen vid denna tidpunkt.

Ammunitionen var packad i kraftiga trälådor innehållande sexhundra skott. Lådan omgavs två kraftiga kopparband, vart och ett fastsatt med nio kraftiga skruvar. För att öppna lådan måste sex skruvar



lossas för vilket det erfordrades skruvmejslar. Öppnandet försvarades ofta av att skruvarna rostade.

När ammunitionen började ta slut i främre linjen skickades personal tillbaka för att hämta mer. Ammunitionereserven, lastad på fordon, bestod av 480.000 patroner. Det var alltså inte någon brist på patroner. Det fanns inga extra skruvmejslar vilket innebär att ersättningen drog ut på tiden. Den brittiske befälhavaren, lord Chelmsford, hade beställt extra skruvmejslar men beställningen hade försvunnit någonstans i byråkratien.

Männen försökte lossa banden med yxor, gevärskolvar och genom att bända med bajonetter men med liten framgång.

En liten mängd ammunition kom fram till kompanierna men inte tillräckligt. Fler och fler män föll tillbaka till ammunitionsvagnarna där de försökte öppna lådorna med stenar. Elden började avta och zuluarmen fick alltmer övertaget.

Slaget kom att bli ett av de största nederlagen under 1800-talet för den brittiska armén. Huvuddelen av de brittiska förbanden nedgjordes och endast ett fåtal lyckades fly fältet.

Samtidigt är slaget ett exempel på att även brist på en enkel förnödenhet kan få en förödande verkan

Peter Alf

TRÄNGHISTORIER



Knut Hagberg var på en ögonåkomma förklarad icke vapenför och därmed uttagen att utbildas till läkarbiträde vid fältsjukhus. Han var tilldelad Östgöta trängkår T6 men utbildningen var centraliserad till T4. Hagberg har bl.a. beskrivit mathållningen vid T4 vid tidpunkten för hans tjänstgöring vilket var 1915.

Till frukost serverades en salt sill per man. Hans kamrat Ruben Andersson (som senare bytte namn till Rausing) tyckte inte om denna sill så den bytte Hagberg till sig mot att han tog en del av kamratens kökshandräckning. Sillen sparade Hagberg till kvällsmålet. Han trädde sillen på en gaffel och fäste den under bordet i matsalen. Där fick den sedan hänga över dagen.

På T4 tillämpades enveckas matsedel. Varje torsdag serverades ärtsoppa, fredag var fiskdag och på söndagar var det stek vilken dock någon gång kunde bytas ut mot köttbullar. Detta krävde dock extra handräckning för att rulla dessa köttbullar.

Men sedan uppfann en sergeant vid Skaraborgs regemente en apparat med vilken man enkelt kunde rulla fina, lika stora köttbullar. Apparaten köptes in av alla förband utom av T4. Sergeanten tillskrev då kårens intendent för att höra efter varför inte T4 köpt hans uppfinning och får då tillsvaret att ”på T4 har man konstaterat att köttbullarna blir både saftigare och mera välsmakande om man rullar dem för hand”.

Hagberg hade börjat studera klassiska språk men avråddes av sin ögonläkare att fortsätta sina akademiska studier. När han berättade för fadern vad läkaren sagt fick han rådet att bli ”knekt”. ”Då behöver du aldrig mer öppna en bok i hela ditt liv.”



Överste Knut Hagberg och Gösta "4:an" Andersson.



En anspanssfurir ifrån Tofta
som på långt håll
av häst kändes dofta
Han var inte så bra
höga hindrena ta
men över skacklarna
hoppas han ofta

Peter Alf

IDROTTSMÄN PÅ T 4

T 4 har alltid haft duktiga idrottsmän som på olika sätt har visat sig framstående. Jag talade med Kenneth Brorsson om en del av hans idrottsmeriter som skedde under hans militära karriär. Kenneth visade både foto och tidningsurklipp, jag återberättar här några händelser.

Kenneth berättar att under hans FN-tjänst på Cypern 1974-75 tävlades det en hel del mellan de olika FN-förbanden från olika länder. Kenneth var med och slå nytt banrekord på en engelsk bas på Cypern.



Vinnande svenskar.

Man tävlade mot engelskmän och finländare under samma tjänstgöring i en speciell fälttävlan där två man ingick i laget. Tävlingen gick ut på att man efter att ha skjutit på en skjutstation sprang 8 km i ren obanad terräng med vapen på ryggen. Med en förlöpare (som hade banrekordet när vi startade) som sprang framför oss för att visa vägen banan gick i bäckar, uppför berg och nerför branter i ren terräng.



*Claes Lindkvist, Kenneth Brorsson och Vpl/fu Elis Andersson.
Segrande lag i fälttävlan och Milomästare 1975.*

Problemet var att förlöparen blev så trött att han inte orkade följa oss så att de fick skicka in en ny förlöpare när det var 2 km kvar. Vi vann överlägset och den engelska chefen på basen var mäktigt imponerad. Vid prisutdelningen undrade han vilket elitförband i Sverige vi kom från. Jag frågade honom om han aldrig hade hört talas om T4 i Hässleholm. Det hade han inte, men nu blev det känt för honom också.

1972 slog Kenneth nytt banrekord på regementets terränglöpningsbana med tiden 9.09. Detta var ett rekord som därefter stod sig ända tills regementet lades ner 1994.

Kenneth blev även Milomästare i orientering och fälttävlan ett flertal gånger.

Kenneth hade mycket att berätta om sina både militära och civila idrottsmeriter.

Gunnar Segerholm

TRÄNGTRÄFF 2014 I LINKÖPING



Vi var 17 T 4 medlemmar som med buss åkte till årets Trängträff Linköping. Svea Trängregementets (T 1) Kamratförening var värdar. I Linköping anslöt sig ytterligare T 4 kamrater. Vi var drygt 70 deltagare från de olika kamratföreningarna.

Ordf. för T 1 KF Hans Almroth hälsade oss välkomna till träffen som började på Malmens Garnison som är både en Helikopter bas och Flygskola mm.



Det var mycket intressant att få besöka ett aktivt förband med de modernaste helikopter vi har i försvaret. Vi fick en intressant genomgång om Garnisonens verksamhet.

Lunch avåts i Garnisonens restaurang, lite militärmatsals känsla fick vi och trevligt som vanligt var det.



Färden gick vidare till Trädgårdsföreningen där vi bjöds på kaffe och därefter en rundvandring under kunnig ledning av bl.a. Sigge Hallendorff. Mycket intressant att se hur mycket grönska det finns mitt i Linköping.



Inkvartering skedde på Hotell Ekoxen som ligger i anslutning till Trädgårdsföreningen.

Därefter var det tid att göra sig i ordning inför kvällens festmåltid på Grenadjärsmässens restaurang. Kvällen blev mycket trevlig i goda vänners lag, fin miljö, god mat och dryck samt mycket sång. Efter denna intensiva dag var det skönt att krypa till kojs i en skön säng på hotellet.





Dag två började med frukost på hotellet, ut checkning, avfärd till Bergs slussar och Götakanal. Här fick vi guidning av chefen för denna östra delen av Götakanal. Mycket intressant att höra historien bakom både drift och bygget av kanalen.





Nästa programdel var ett besök på Flygmuseet även där fick vi mycket kunnig guidning av personer som verkligen visste vad de talade om. Många hade säkert önskat mycket mer tid på museet men det kan man ju göra privat vid ett annat tillfälle. De flesta av oss blev mycket gripna av besöket i den nedre delen av museet där DC 3 :an som blev nedskjuten av sovjet utanför Gotland fanns i en väldig monter, precis som den låg på havsbotten. Historien om detta kräver en egen speciell artikel. Förövrigt fanns alla typer av flygplan som funnits i svenska försvaret på museet.

Vi åt även lunch på museets restaurang, därefter tackade vi våra värdar för mycket trevliga dagar och på återseende i Hässleholm då vi i T 4 Kamratförening är värdar.



HÖSTMÖTET 2014



Årets höstmöte var också ett jubileumsmöte. Det var 120 år sedan T 4 organiserades som bataljon i Karlsborg 1894.

Mötet var mycket välbesökt och enligt kassören var vi 96 st. som deltog.

Före middagen genomförde Peter Alf en rundvandring runt kasernergården där han berättade om allt som var på gång och vad som hade skett på det gamla regementsområdet. Det som nu byggs är ett hyreshus där sommarstallarna låg, jag tycker att det smälter in i omgivningen på ett mycket bra sätt.



Till detta möte kom även medlemmar som sällan besöker våra möten. Det är mycket roligt att fler hittar till våra sammankomster.





Middagen bestod av en mycket god trerätters meny. Några fick vänta lite länge på maten, men så kan det bli när det är många gäster och servering sker vid borden. Stämningen var mycket god och alla ser fram mot nästa träff som blir årsmötet i mars.

Gunnar Segerholm





Sommarutfärd 2015-06-11

Sommarutfärden kommer i år att gå till Karlskrona.

Vi startar från Grönängsplan
KL. 08.00 och är åter ca KL. 19.00.

Vi kommer att få en trevlig dag tillsammans
och programmet kommer att bli spännande.
Peter Alf blir vår reseledare.

Kostnad 100 kr/person
Anmälan skall ske senast den 1 maj genom att betala avgiften
100 kr/medlem till
T 4 KF, bankgiro 402- 8825



U-båten Neptun.

Ny hemsida på internet

Äntligen har det hänt.

Vår gamla hemsida är borttagen. Sidan har, som ni säkert vet, inte varit aktuell efter det att den konstruerades en gång i tiden. Ingen har haft till uppgift att administrera sidan.

Nu har jag efter en del mullvadsarbete och efter beslut i AU och styrelsen konstruerat en ny hemsida. Jag har även tagit på mig uppgiften att administrera sidan vilket innebär att jag med de verktyg som jag har till hjälp genomför de förändringar och kompletteringar som krävs på sidan.

Ni som medlemmar skall naturligtvis påverka hemsidan. Detta kan ni göra på två av uppslagen nämligen **"Berättelser"** och **"Förslagsbrevlåda"**. Längst ner på dessa uppslag hittar ni några fält som ni kan skriva i och skicka in till mig.

OBS! det som ni skriver hamnar hos mig och kan inte läsas av någon annan. Exempel på sådant som jag förväntar mig att ni sänder in är:

- Förslag på ändringar/förbättringar
- Historier och berättelser
- Förslag på aktiviteter i Kamratföreningen
- Synpunkter på vår tidning
- M.m.

Hur hittar ni då vår hemsida?

Internetadressen är:

www.t4-kamratforening.se

Med förhoppning om flitigt deltagande.

Arne Huléen

Trängträff 2015 den 11-12 september

PROGRAM

Dag 1

Kl. 12.00 samling vid Bergendahls, Industrigatan 22, Hässleholm.
Lunch och därefter information och rundvandring på Sveriges största privat ägda Grossistföretag i dagligvaror.

Kl. 15.00 Eftermiddags fika i Kafé Verumsgården samt en rundvandring på Gamla T 4 området.

Ca 16.00 In checkning på resp. Hotell. (Egen tid)

Kl. 18.30 Samling i T 4 Matsal mingel. Musik av Brunnssexteten.

Kl. 19.00 Gemensam Middag i Restaurang T 4 Matsal.

Dag 2

Kl. 08.45 samling utanför f.d. Miloverkstaden på Garnisonen.

Kl. 09.00 Visning av Hässleholm Modelljärnvägs anläggning.
Modellen visar Hässleholm med omnejd från ungefär 1960 talet, anläggningen kommer att köras.

Ca Kl. 10.45 Samling vid Ignaberga Kalkgrotta, visning och rundvandring i Grottan och därefter lunch.

Ca 13.00 Träffen avslutas i Ignaberga.

Det kan ev. finnas ett begränsat antal platser för oss medlemmar i T 4 Kamratförening på vissa programpunkter, dock ej till middagen. Därför önskar vi få in en prel. anmälan före den 1 juni.

Som Ni förstår måste vi först bereda plats för våra gäster. Det kommer att finnas möjlighet att delta vid olika programpunkter.

Kostnad för T 4 Kamratföreningsmedlemmar 200 kr insätts på T 4

Bg: 402-8825. **Anmälan** senast 2015-08-10.

Prel. anmälan sker till kassören, använd om möjligt

E-post. awlh03@gmail.com

Kungl Skånska Trängregementetets Kamratförening 2015-01-19

Årsmöte 2015-03-18

Vi börjar årsmötet på sedvanligt sätt med en tyst minut över under året avlidna kamrater. Föredragningslista för årsmötet torsdagen den 18 mars på Gamla T 4 Matsal

- § 1 T 4 KF ordförande öppnar mötet.
- § 2 Val av mötesfunktionärer.
- § 3 Val av två mötesdeltagare att jämte ordf justera dagens protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare.
- § 4 Mötets utlysning och kallelse.
- § 5 Dagordning.
- § 6 Årsberättelse över verksamhetsåret 2014.
- § 7 Redovisning av föreningens ekonomi.
- § 8 Revisionsberättelse.
- § 9 Beslut angående ansvarsfrihet.
- § 10 Bestämmande av medlemsavgift och omkostnadsersättning.
- § 11 Hänskjutna frågor.
- § 12 Av styrelsen påkallade frågor .
- § 13 Av enskild medlem påkallad fråga.
- § 14 Val av:
- | | |
|-----------------------|------------|
| Ordförande | för ett år |
| Styrelseledamöter | för två år |
| Revisor | för två år |
| Revisor suppleant | för två år |
| Val av valberedningen | för ett år |
- § 15 Styrelsens förslag hur:”förändring av förenings kapitalhantering skall ske”.
- § 16 Övriga frågor och information från styrelsen.
- § 17 Mötets avslutning.

Föreningsbrev

Returadress:

T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
289 73 Immeln

B



ÅRSMÖTE 2015

Årsmötet äger rum torsdagen den 18 mars i T 4 Matsal.

Kl

17.30-18.00 Samling och förfriskningar

18.00-18.30 Årsmötesförhandlingar
Frågor som enskild medlem påkallar sänds
skriftligen till sekreteraren senast den 12 mars.

18.30 -19.00 Information

19.00-ca 22.00 Gemensam måltid

**För vår planering är det viktigt att
Ni anmäler Er senast den 12 mars.**

Kostnad för måltiden är 100 kr/person.
Måltiden kommer att bestå av varmrätt, vin, öl och vatten samt kaffe.

Anmälan sker genom att sätta in avgiften på T 4 Kamratförenings
Bankgiro nr: 402-8825 OBS Skriv namn tydligt!

Eller tag kontakt med kassören Arne Huléen, mobil: 070-7161740,
awlh03@gmail.com I dessa fall sker betalning vid mötet.

Frågor som enskild medlem påkallar sänds till sekreteraren
senast den 12 mars 2015.

T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm,
Breanäs 3041, 289 73 Immeln.

Alt: gunnar.segerholm@tele2.se

Välkomna !