



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

September 2015 · nr 13



Bästa T 4-Vänner

Året har gått snabbt och just nu skiner solen men i juli var det inte så skönt.

När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan vara intressant för medlemmarna. Vi har redan fått fler skribenter och tips som märks i detta nummer av T 4 KF.

Hässleholms kommun tar lite hänsyn till det gamla, traditioner och kulturella. Hässleholm är en ung stad och borde ta vara på det lite äldre som påminner om dess historia. Nog har T 4 haft en stor betydelse i alla fall i stadens yngre dagar för Hässleholms utveckling. Hur har någon kommit på idén att flytta eller riva musikpaviljongen och rasera eller skövla officersparken, man förundras. Det är viktigt att det byggs bostäder men det borde finnas lämpligare platser än att rasera kulturbyggnader och en gammal park vid stadens norra infart. Kamratföreningen har skrivit om detta till kommunen och yrkat på att planen om byggnation inte genomförs.

Hemsidan knyter även samman medlemmarna med snabbare information.

När det gäller deltagande till olika verksamheter var vänlig respektera sista anmälningstidpunkt samt följ kassörens anvisningar.

Välkommen till våra träffar.

BILDER OCH SEKRETESS

När vi inför bilder i "T 4 KF" och på vår "Hemsida" försöker vi vara så neutrala som möjligt. Skulle det vara någon som Ej önskar vara på bild i "T 4 KF" eller på vår "Hemsida" så ber jag Er ta kontakt med mig redaktören Gunnar Segerholm eller webbansvarige Arne Huléen.

Gunnar Segerholm/Sekreterare

AU består av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Kontakten med vår förening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via mig: T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln
Telefon: 044-490 61, 0730-472581 gunnar.segerholm@tele2.se

Då det gäller kamerala frågor, medlemskap och adressändringar skall Ni ta kontakt med vår Kassör Arne Huléen som även är ansvarig för medlemsregister och webmaster för hemsidan. T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.
Telefon: 0707-161740 awlh03@gmail.com

Ordförande är högst ansvarig för vår förening samt ansvarig utgivare för "T 4 KF" och "Hemsida". Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 264 53 Ljungbyhed
Telefon: 0435-441427, 0768-540865 brojoh@telia.com

Viceordförande är ansvarig för museet.

Peter Alf, Fredentorpsgratan 11, 281 47 Hässleholm
Telefon: 0451-849 12, 0705-457784 fam.alf@telia.com

Kassören har ordet

Enligt årsmötesbeslut 2015-03-18 skall vi, under en 20-års period, avveckla huvuddelen av vårt kapital. I dag är detta kapital placerat i aktier och en fond, tillsammans ungefär 3 milj kr.

Det som vi inte får avveckla är lt Nils Lindgrens Minnesfond, för närvarande omkring 350.000 kr, placerade i aktier.

Ovanstående innebär att kassören varje år skall avyttra aktier för 150.000 kr. Då kommer kapitalet att ta slut på 20 år, under förutsättning att det inte blir någon värdeförändring. Denna avyttring kan normalt ske i april månad, men kan också vänta till senare under året. Utdelning på aktuella aktier skall ha skett. Försäljning måste ha skett senast 1 december. Detta för att med säkerhet få med resultatet i bokföringen.

Under året kommer det med mycket stor sannolikhet att bli värdeförändring på aktierna. Under de senaste 45 åren har aktierna i genomsnitt ökat 66.000 kr/år i värde. Denna summa måste också avyttras i aktier för att 20-års beräkningen skall hålla. Avyttring kan ske den 1 december då kassören kan uppskatta värdeförändringen och få med resultatet i bokföringen.

Om aktierna skulle förlora i värde skall försäljningen minska med motsvarande summa, eventuellt fördelat på flera år. Pengar från avyttrade aktier och årlig avkastning, används till aktiviteter för medlemmarna. Eventuellt överblivna medel kvarstår på avkastningskontot för att användas kommande år.

Årets resultat.

I år har jag börjat verka efter ovanstående principer. Jag kan därför utan allt för stor risk påstå att årets resultat kommer att stanna på +/- noll, trots att vi tar ut mycket anspråkslösa anmälningsavgifter till våra aktiviteter. Om jag skådar djupare i kristallkulan kan jag dessutom förutspå att avkastningskontot kommer att öka, vilket är till gagn för kommande år. **Anm.**

Avkastningskonto är det konto där avkastning och försäljning av aktier redovisas.

Kapitalkonto är det konto där T4 Kamratförenings verksamhet redovisas.

Bankgiro är kopplat till kapitalkontot.

Hoppas att ovanstående inte var allt för krångligt att förstå. Kontakta mig gärna om du har några frågor.

Välkomna till våra aktiviteter.

Arne Huléen

Kassör



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

September 2015 · nr 13

Ansvarig utgivare:

Ordförande Nils Olof Johansson

Redaktör:

Sekreterare Gunnar Segerholm

Bilder (om inget annat anges): Arne Huléen och Gunnar Segerholm.

Muséet och privata album.



Ordföranden har ordet

I skrivandets stund har det inte varit mycket till sommar i vårt avlånga land. Lågtrycken har mest avlöst varandra och högtrycken ligger parkerade över Medelhavsområdet. Jag satt och bläddrade i en del tidigare T 4 blad och kunde konstatera att sommaren 2012 var lika dålig. Vi får hoppas på en fin sensommar/höst. Trängträffen blir det första evenemanget i höst den 11-12 sept. Program

mm framgår av hemsida och tidigare T 4 blad. Andra aktiviteter i höst finns på annan plats i denna tidning. Apropos hemsidan har Arne Huléen gjort ett utomordentligt jobb med denna och den är nu hela tiden uppdaterad med senaste nytt.

Nu senaste nytt i försvarsfrågan:

Ett nytt försvarsbeslut fattades i riksdagen den 16 juni som omfattar tiden 2016-2020. En period i vintras var försvarsfrågan verkligen på dagordningen och det saknades inte olika bud från försvarpolitiker – nu i efterhand kan man konstatera att det var en del överbud också inblandade.

Efter svåra förhandlingar i mars-april kom man överens om vilken ekonomisk nivå som skall gälla de närmaste 4 åren. 75 % av riksdagen står bakom beslutet. Något parti vill mer och något parti vill mindre. Att det är ett sämre säkerhetspolitiskt läge är alla överens om. Att utreda ett ev. NATO medlemskap är inte aktuellt. Fördjupat samarbete i Norden och speciellt med Finland kommer att ske. Det övergripande syftet med det nya försvarsbeslutet är att stärka den nationella militära förmågan. Det ekonomiska tillskottet blir ca 10 miljarder kronor under perioden 2016-20. ÖB "prislista" för att genomföra planerade ambitioner var på 18 miljarder. Alltså måste 8 miljarder sparas in. Riksdagsbeslutet innebär ett trendbrott vad gäller resurser till det militära försvaret. 2016 kostar det militära försvaret ca 43 miljarder och 2020 ca 50 miljarder.

För arméns del innebär det att det skall finnas ca två brigader i krigsorganisationen. Krigsförbandsövningar och mobiliseringsövningar skall genomföras. Ett stridsvagnskompani och ett mekaniserat kompani skall lokaliseras till Gotland. På en hel del andra områden sker också ambitionshöjningar/materielanskaffningar för att förbättra försvarsförmågan. Hemvärnet bibehålls och utvecklas. Inom marinen vidmakthålls/moderniseras 14 ytstridsfartyg, fyra ubåtar, ett antal bevakningsbåtar mm. Inom flygvapnet bibehålls/uppgaderas 60 JAS flygplan mm. Beslut är fattat om att ytterligare 10 JAS

plan och två ubåtar skall anskaffas under nästa försvarsperiod (ej finansierade just nu).

Ovanstående är en hårdhänt komprimering av innehållet i det nya försvarsbeslutet. Det kompletta underlaget finns under försvarsdepartementet och försvarsmaktens hemsidor. Ett trubbigt sätt att jämföra hur stora resurser som avdelas, i olika länder, är att jämföra försvarsanslagen i förhållande till BNP (Bruttonationalprodukt). Några jämförelser: Ryssland avdelar ca 2,5 %, Frankrike 1,76%, Finland 1,5 %, Norge 1,6 (har ökat på under 2000-talet) Danmark 1,4. Sverige ca 1,2 (1988 satsade Sverige ca 2,5 %) (Källa bl. a utrikespolitiska institutet, landguiden) Ovanstående satsningar kommer dock inte att öka på Sveriges del av BNP. Oberoende om vi gillar taget försvarsbeslut eller ej kommer det med största sannolikhet att gälla fram till 2020 med nuvarande omvärldsläge.

Om ni har frågor eller synpunkter i försvarsfrågor eller frågor om det militära försvaret får ni gärna återkomma. I kommande nummer finns då möjlighet till fördjupning inom något specifikt område.

Nils Olof Johansson / brojoh@telia.com



Ordföranden och Knut Johansson

Årsmötet 2015

101 T 4 vänner deltog vid årsmötet. Stämningen var hög och alla tycker att det är en mycket bra förening Vi har. T 4 kamratförening uppfyller verkligen intentionerna som man skrev i stadgarna 1935. Vår förening firar 80 års jubileum i år, undrar om gubbarna som startade föreningen kunde ana att det finns en sådan livaktig förening efter 80 år.

Årsmötet gick som vanligt mycket bra under vår ordförandes ledning. Vår kassör Arne Huléen redovisade ekonomin som är god samt det nya förslaget över kapital hanteringen. Vårt kapital skall nu arbetas mot mer rimlig nivå motsvarande liknande föreningar. Årsmötet godkände årsberättelse, budget och den nya hanteringen av vårt kapital samt på revisorernas förslag fick ordförande, kassör och övriga i styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Valberedningens förslag klubbades och styrelsen ser ut som förra året.

Genom att vi skall börja använda vårt kapital kommer det att ske fler aktiviteter framgent.

Maten var mycket god och en eloge till köket och serveringen.

Vilken fin förening vi har undrar om familjen Lindgren tycker att vi hedrar sonens minne på ett bra sätt? Det är deras stiftelses pengar som gör att vi har så många bra aktiviteter.

Vidare tackar jag för förtroendet att ytterligare ett år vara Er sekreterare.

Gunnar Segerholm/Sekreterare



Samling före årsmötet



Sten Larsson och Bertil Osberg



Far och son Stefan och Gunnar Bengtsson

The Red Ball Express

Efter invasionen i Normandie i början på juni 1944 tog det ungefär två månaders strider innan de allierade kunde bryta sig ut ur Normandie brohuvudet.

Problemet var dock att de enda disponibla hamnarna fanns i invasionsområdet och tills man lyckats ta flera hamnar var all tillförsel av underhåll hänvisat till dessa. Dessutom hade de allierade före invasionen, för att förhindra tyska truppförstärkningar genom flygbombning slagit ut det franska järnvägsnätet. Det enda sättet att försörja de allierade styrkorna var alltså via de franska landsvägarna.

Vid en konferens beslöts att skapa en organisation som med lastbilar skulle svara för tillförsel främst av ammunition, drivmedel och livsmedel. Det gällde att förse divisionerna med 700-750 ton av förnödenheter per division och dygn. Det fanns dock inte tillräckligt med fordon i de transportförband som disponerades varför ytterligare resurser måste skapas. Detta åstadkoms genom att andra förband fick släppa till fordon. För varje fordon avsågs två förare och även detta stötte på svårigheter. Lösningen blev att ta till frivilliga, även sådana som aldrig kört lastbil tidigare. De gavs ett par timmars utbildning varefter de ansågs lämpliga som förare. Den övervägande delen av förarna var färgade amerikaner eftersom armén var segregerad och färgad personal främst användes i bakre områden.

På så sätt skapades en fordonsflotta om ca 6000 lastbilar som sattes i trafik mellan hamnarna i Normandie och Chartres beläget utanför Paris.

Operationen började 25 augusti och inledningsvis hade man problem med trafikstockningar varför man reserverade två vägar för det som gått till historien som The Red Ball Express. (Uttrycket kommer från de amerikanska järnvägarna som under en period märkte prioriterade tåg med en röd cirkel). Den ena vägen användes för lastade fordon och den andra för tomfordon. Ingen civil trafik tilläts på dessa vägar.

Genom denna kraftsamling kunde man tillföra ca 12500 ton/dag och när operationen avbröts den 16 november hade det transporterats 412000 ton förnödenheter.

Vissa returtransporter skedde också. På återresan togs ibland med tyska krigsfångar, tomma ammunitions emballage och tomma drivmedelsdunkar. Det förekom också att stupade USA soldater medfördes på tillbakaresan.

När Antwerpen med sin hamn tagits kunde The Red Ball Express avvecklas i november.

Peter Alf



Andra världskriget i Luleå

Visste Ni att det finns förråd som tillhört Tyskland i Luleå? I början av juni var Lena och jag i Norrland och hälsade på goda vänner. Då jag kände till de tyska förråden i Luleå önskade jag se dessa. Våra vänner kände bara sporadiskt till dessa och hade en aning om var de fanns. En regnig dag åkte vi till Karlshäll där dessa förråd låg. Jag hade önskat att vi hade haft en terrängbil, vägen var mycket eftersatt och halvt igenvuxen. Vi åkte över ett antal igenvuxna järnvägsspår där det stod järnvägsvagnar från krigsåren. Bakom dessa skymtade vi två mycket stora rödmålade förrådsbyggnader. Vi körde runt förråden och kom ner till en hamnanläggning även den något raserad. Förråden var helt intakta ungefär som svenska mobiliseringsförråd fast enormt mycket större. Det fanns tysk text på förråden och de var igenbommade. Ja vad var nu detta för något?

1940-1943 Hade Tyskland fått tillstånd av vår regering att uppföra dessa anläggningar. De var centralförråd för den tyska krigsmakten i norra Norge, Finland och Sovjetunionen. Där fanns alla typer av förnödenheter även drivmedel och ammunition.

1940 lastades 1000 SS soldater med all tillhörande utrustning även fordon i Stettin för transport till Luleå med fartyg. I Luleå lastades förbandet på svenska järnvägsvagnar och transporterades till Norge för att ersätta de förluster som tyskarna fått under striderna om Narvik.

1941 Transporterades Engelbrechtsdivisions ca.14 000 soldater fullt utrustade från Norge till Finland och sedan mot Sovjet. Även dessa fick sina förnödenheter i Luleå. Någon infotavla eller skylt som talar om vad som fanns i dessa förråd finns inte.

När inte ens Luleåborna känner till detta hur skall vi andra göra det?

Vid krigsslutet 1945 fanns det ca. 25.000 sovjetiska medborgare som varit krigsfångar i Narviksområdet och dessa skulle hem enligt de avtal som skett. Nu fick de samlas ihop i Norge och transporteras till de tyska förråden i Luleå. Nu blev det ett jättestort läger innan färden gick vidare till Sovjetunionen. Hur det gick för dessa när de kom hem kan man bara ana sig till. Stalin var inte så snäll mot före detta krigsfångar.

Den Rysk Svensk föreningen ”Sputnik” har i år rest ett minnesmärke över dessa människor som transporterades hem från fångenskap i Norge

Vill Ni fördjupa Er mer i denna historia har forskaren och författaren Lars Gyllenhaal skrivit böcker i ämnet bl.a. ”Tyskar och allierade i Sverige”.

Lars Gyllenhaal verkar även för att det skall finnas en informationstavla vid förråden.

Gunnar Segerholm



T 4 Golfmästerskap 2015

Vi är några gamla T 4-ingar som har träffas för en Golfrunda som därefter blev döpt till ”T 4 Mästerskapet”.

Onsdagen den 24 juni träffades nio Gamla T 4-ingar på Perstorps Golf Klubb för en golfrunda på initiativ av Gunnar ”Bagar Nisse” Nilsson eller ”Tigern” som han numera föredrar att kallas. Gunnar kallade på ett tidigt stadie tävlingen för T 4 mästerskap och hoppades att det skulle bli ett årligt återkommande event med flera deltagare.

Preliminärt kommer nästa års tävling att spelas onsdagen veckan efter midsommar.

Vi som spelade i år är medvetna om att det finns fler kamratföreningsmedlemmar som spelar golf och vi hoppas att Ni skulle tycka att det vore roligt att delta nästa år.

Vi kommer att återkomma om tävlingen i vårens T 4 KF och på T 4 Hemsidan.

Segrare i årets tävling blev: Kenneth Brorsson knappt före Lars Åke Nilsson och Ulf Råvik.

Två deltävlingar i det stora mästerskapet var inlagda: Närmast flagg på hål 2 samt längsta drive på hål 18, dessa vanns av Kenneth Brorsson resp. Thomas Levin.

Kenneth har sedan tidigare 29 T 4 mästerskap dock inte i golf. Vid prisceremonin fick han ikläda sig Mästerskapskavajen.

Gunnar Nilsson stod för priserna, på stora bilden kan man också se att Ulf Roos har ett paraply, detta ingick inte på prisbordet utan var medtaget hemifrån.

Vi som var med vill tacka Gunnar ”Tigern” Nilsson för ett gott arbete.

Ronny Nordström



Dagens vinnare Kenneth Brorsson ikläder sig Mästerskapskavajen



Dagens tävlande: Från vänster Göran Persson, Ulf Roos, Gunnar Nilsson, Lars Åke Nilsson, Thomas Levin, Kenneth Brorsson, Ulf Råvik och Lars Melin. Ronny Nordström höll i kameran.

Tränghistorier

Chefen för läkarkompaniet avsåg att lära sina värnpliktiga grunderna i trupp-föring och hade kommit till kapitlet utspisning.

”Vid utspisning i fält skall chefen inte äta först. Då få kanske soldaten i kön ingen mat. Chefen skall inte heller äta sist, då kan han bli utan mat. Chefen äter i mitten, då får alla mat.”

På tal om utspisning.

Vid en krigsförbandsövning med ett av regementets krigsförband meddelade koktrosschefen att dagens middag skulle bestå av fiskbullar och det skulle inte tas emot med jubel. Efter överläggning med kvartermästare och förbandsinstruktör beslöts att panera fiskbullarna, krydda och servera med sås och potatis. Middagen blev lyckad även om några förundrades över hur man lyckades mala köttfärsen till köttbullarna så fint.

Och så var det:

En sjukvårdssergeant ifrån Strand
Som tjänstgjort kring hela vårt land.
Återvände till slut
Där han gjort sin debut
Sa det här var mitt första förband

Peter Alf

Officerskåren vid T 4 1966

Bengt Lewén sände oss en bild av officerskåren framför musikpaviljongen 1966.

Nog är det lämpligt att visa detta, vi har varit många som stått på samma sätt genom åren med de olika befälskårerna.

Av de som syns på bilden nådde minst 8 st. överstes grad eller högre och några är inte med oss längre.



Vår författare Bengt Lewén



T4 kamratförenings styrelse har bett mig berätta något om mina båda två historiska romaner, ”Öster om Sundet” och den senaste, ”Den gyllene freden”. En begäran som jag gärna uppfyller.

Den första romanen, ”**Öster om Sundet**” utspelar sig i Skåne, vid den tiden när Skåne blev svenskt. Berättelsen börjar hösten 1657 i ett hus mellan Köpenhamn och Helsingör, vid sundet. I advent får prästen Carsten Clow, som är en historisk person, en kallelse till biskopen i Lund, Peder Winstrup. Mellan jul och nyår beslutar CC sig för att uppsöka lundabiskopen. Samtidigt som Karl X Gustav med den svenska armén går på isen över Bälten går CC över Öresund mot Malmö... Han lämnar då Danmark och anträder Skåne när det i praktiken blivit svensk mark. Han kom aldrig mer att sätta sin fot i det gamla landet. Freden i Roskilde slöts den 26 februari 1658. Resultatet av freden blev att Danmark lämnade ifrån sig Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondhjems Amt till Sverige.

Det var som vi alla vet, en omvälvande och orolig tid i Skåne. Det svenska styret uppträdde närmast som en ockupationsmakt. Man litade inte helt på de av Danmark tillsatta ämbetsmännen, utan försökte ersätta dessa med uppsvenska personer. Carsten Clow blev följaktigt avsatt som regementspastor i Malmö och fick gå arbetslös. Nå, så småningom ordnar sig allt och CC fick en kyrkoherdebeställning i Röddinge.

Den 4:e december 1676 stod slaget vid Lund. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var cirka 70 procent på båda sidor, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska. Utgången av slaget var i det längsta oviss. För de skåningar som inte deltog gällde frågan, vem skulle man hålla på? Vem skulle gå segrande ur slaget? Vem skulle man visa sin lojalitet? Danmark eller Sverige? Biskop Peder Winstrup ordnade en måltid för den segrande kungen. I det längsta höll han öppet vem som skulle bli hedersgästen.

Ad utrumque paratus, ”Beredd till bådadera”, är en latinsk sentens som tillskrivs Vergilius. Devisen Ad utrumque finns på Lunds universitets sigill, vilket föreställer ett krönt lejon vars ena framtass vilar på en bok och den andra på ett svärd. ”Paratus” är underförstått. Andemeningen var att studenterna vid Lunds universitet skulle vara

beredda både att studera och ta till vapen. Så lyder den officiella förklaringen. Min är en annan, mera kortsiktig: Devisen tillskrivs Peder Winstrup. Det är inte osannolikt att han med devisen kan ha menat att universitetet skulle vara berett på att lojalt ingå i endera Danmark eller Sverige. Så, som han själv agerade på kvällen den 4 december 1676.

Försvenskningen av Skåneländerna gick, om inte smärtfritt, så i alla fall förvånansvärt fort. Under det stora nordiska kriget deltog skåningarna med liv och lust i den karolinska armén. Trots grymma repressalieåtgärder av den svenska armén mot framförallt göingeborna och presumtiva snapphanar (Det påstås än idag att man inte använder 500-kronorssedeln i Lönsboda med omnejd, eftersom den pryds av ett porträtt av Karl XI. Sant eller inte?) Hur kunde försvenskningen gå så fort? Min enkla förklaring är det danska stavnsbåndet och vornedskabed. ”Bundenhet till torvan” med vilket de danska bönderna hölls i ofrihetstillstånd. Något sådant existerade inte i Sverige. Där var bönderna fria. Nåja inte alla, undantag fanns. Men de danska förhållandena borde ha underlättat för Skånebönderna att inse fördelarna med svensk administration.

Hur gick det då för Carsten Clow? Det får ni läsa om i boken ”Öster om sundet”. Här har jag endast berättat något om bakgrunden till romanen. Jag kan dock avslöja att han dog år 1700 och begravdes ”under predikstolen” i Röddinge kyrka. Det året började det stora nordiska kriget där två av hans söner, Mattias och Johan Kloog deltog. Men mer om deras öden i nästa berättelse, ”Den gyllene freden”.



Den gyllene freden

De första tio åren efter Karl XII död blev en i stort sett lycklig period i Sveriges historia, därav romanens titel, ”Den Gyllene Freden”. Namnet är hämtat från Svenska Akademiens restaurang i Gamla Stan i Stockholm, ”Den gyldene freden”. Den fick i sin tur sitt namn efter freden som slöts mellan Sverige och Ryssland den 30 augusti 1721 i Nystad i nuvarande Finland.

Varför berätta om frihetstiden? Ett svar är att den perioden i den svenska historien har många likheter med vår egen tid. Låt mig ge några exempel:

Oro för vad Ryssland kan ta sig för. Som-

maren 1719 ödelades stora delar av den svenska Ostkusten. Från Norrköping i söder till trakterna av Gävle i norr, av den ryske tsaren Peter den Stores galärflotta. Sammanlagt 130 galärer och ett hundratal mindre farkoster skeppade över 26 000 man, infanteri och kavalleri till den svenska kusten. De brände och härjade i över fem veckor. Sju städer, tio järnbruk, ett femtiotal slott och herresäten och cirka 500 gårdar och byar brändes ner. Inte undra på att det föddes en rysskräck i Sverige. Oron för Ryssland gör sig nu påmind på nytt.

Våndan över kraven på att fatta nödvändiga beslut huruvida Sverige skall ingå i försvarsallians med andra länder eller inte. Idag frågan om ett Natomedlemskap, då frågan om Sverige skulle ingå den så kallade Västliga alliansen med England och Frankrike m fl.

Då som nu, ett imploderande försvar som föga svarar mot de säkerhetspolitiska kraven som tiden ställer.

En stark politisk makt i regering och riksdag och en svag kungamakt. Kung Fredrik I tröttnade på det politiska käbblet och ägnade sig hellre åt jakt och galanta damer.

Ett annat svar är att det stora nordiska kriget skapade så många märkliga människoöden, väl värda att berätta om. Exempelvis ett sådant kvinnoöde är Lovisa von Burghausens, vilket dock endast flyktigt har berörts i romanen. Men för den intresserade läsaren finns hennes biografi redovisad i Wikipedia. Varför har ingen ännu gjort ett film- eller ett tvmanus om henne? Även ett par andra liknande historier har nämnts i boken.

Johan Kloo som boken huvudsakligen handlar om är också en historisk person. Född 1669 i Rödinge i Skåne. Död 1738 i Prag. Son till kyrkoherden Carsten Clow. Faderns levnadsöde har jag skildrat i boken "Öster om Sundet". Johan Kloo fick sin officersutbildning i Brabant under det Spanska tronföljdskriget. Det var på den tiden en vanlig början på en svensk officerskarriär. Johan tjänstgjorde där i Fredrik av Hessens regemente. Fredrik, som så småningom skulle bli kung av Sverige.

När det stora nordiska kriget började anslöt Johan sig till den svenska armén och enrollerades efter ett tag i Livdrabantkåren, som då var under Arvid Horns ledning. Att vara livdrabant hos Karl XII måste ha varit ett mycket tufft uppdrag. Det gick ut på att under de många fältlagen med liv och lem skydda kungens person från fiendens kulor och sabelhugg. Livdrabanterna hade därför ett mycket gott anseende. Alla i kåren var officerare. En skugga av drabantkåren kunde skimras vid prinsbröllopet i juni 2015.

Det är således troligt att Johan Kloo har träffat och var känd av såväl Karl XII, Fredrik I som Arvid Horn. Den senare var ju frihetstidens store statsman, väl beskriven av Gunnar Wetterberg i biografen ”Från tolv till ett”. Johans majorsfullmakt finns att läsa på Krigsarkivet. Den är undertecknad av ”Carolus” i Bender 30:e april 1712. Ett halvår före den famösa kalabaliken.

Johan gifte sig så småningom med en av Ulrika Eleonora dy hovdamer, Hedvig Eleonora von Numers. Eftersom kungaparet ofta vistades på Karlbergs slott och att det var sed att kungaparet bekostade hovdamernas bröllop, är det möjligt att vigseln skedde i Karlbergs slottskapell, som många av oss kamrater har besökt. När berättelsen börjar rådde äntligen fred och Sverige började så smått att återhämta sig efter det långa kriget. Men vad boken i övrigt berättar om går jag inte närmare in på här. Det får den intresserade själv läsa om. Men som alltid hänger freden på en skör tråd. Den är inget som kan tas för givet.

En efter en rivs våra broar till gårdagen. Den värld som en gång fanns där flyttas till minnet. Blek och alltmer otillgänglig för oss som aldrig upplevde den. Men kunskap om det förflutna är vårt enda sätt att ana något av det vi inget vet om, alltså framtiden.

Bengt Lewén

Musikpaviljongen i fara

År 2009 presenterade Hässleholms kommun en plan för utbyggnad av kasernområdet. Kamratföreningen svarade då att det enda vi kunde tänka oss i området kring kaserngården var en byggnad i stil med övrig bebyggelse på platsen för de tidigare sommarstallarna. I övrigt borde området lämnas orört.

Efter några års tystnad har nu ett förslag att bebygga officersparken med ett 5-våningshus lagts fram, vilket skulle innebära en flytt av musikpaviljongen till kaserngården.

Kamratföreningen har protesterat och skriftligen protesterat hos kommunen. Skrivelsen finns på föreningens hemsida. Samtidigt har många Hässleholmare på olika sätt framfört avsky mot att denna fina miljö skall skatta åt förintelse. För det är ju så att det inte bara gäller paviljongen utan denna är en del av miljön.

Protestlistor finns utlagda på Kafé Verum (Verumsgården) för den som vill göra sin stämma hörd.

Musikpaviljongen ritades av Löjtnant Harald Granlund och bör ha uppförts omkring 1920. Samtidigt kommer också själva parken som planlades av stadsträdgårdsmästaren i Landskrona efter T4 ankomst komma att till delar försvinna vilket skulle innebära att den bäst bevarade av de fem trängkärset vilket kommer att innebära att det bäst bevarade av de fem trängkärsetablissemangen kommer att ödeläggas.

Peter Alf



Kamratföreningens resa i österled den 11 juni 2015



En härlig sommardag anträdde resan till dagens mål Karlskrona. Reseledare Peter Alf talade om att dagens tema var "under ytan" och så långt var klart att vi skulle besöka den nya ubåtshallen i anslutning till marinmuseum. Efter någon timmes resa utbröt bussfika förstärkt med fralla. I Karlskrona möttes vi av en kunnig och pratglad guide som förde oss vidare till Stortorget norra ända. Han berättade också lite om Karlskronas historia och läget idag. Det

hör till saken att Stortorget i Karlskrona är Sveriges största torg omgivet av pompösa kyrkor o förvaltningsbyggnader. Centrum och Stortorget är dessutom beläget på en kraftig höjd vilket kan ha sina sidor.

Karl den XI pekade med hela handen på 1680 talet på området kring Trossö och klarade ut att här skulle Sveriges nya örlogsbas lokaliseras. Förmodligen hade rekognoseringsstyrka tidigare utgått till området för att klarlägga förutsättningarna för en blivande flottbas. Ett skäl för valet av Karlskronaområdet var ett bättre läge i förhållande till den "rälige" dansken och farlige tysken. Det andra var ett isfritt läge, i förhållande till huvudstaden, vintertid.

Intill örlogsbasen har i alla tider också funnits ett örlogsvarv där många stolta skepp och fartyg har byggts. Varvet lever vidare och i försvarsbeslutet, från i våras, fastställdes att ytterligare två ubåtar skall byggas vilket är positivt för varvet och Karlskrona.

Ett problem var att förse örlogsbasen och varvet med diverse förnödenheter i stort och smått. Järnväg till basen och varvet skulle vara en utomordentlig lösning, men stadsberget, där torget ligger, var för kuperat för att åstadkomma järnvägsförbindelse ner till bas och varv. Alltså sprängdes det ut en 800 m lång järnvägstunnel från norra till södra sidan. Förmodligen första tunneln som sprängdes ut med Alfred Nobels dynamit. Järnvägstunneln var i bruk från 1890 till 1980.

En slutsats av 1.a världskriget var att det här med flyg och flygbombning kunde vara farligt. Ur den synvinkeln var den koncentrerade bas- varvsanläggningen och stadens centrum intill inte särskilt lyckat. Redan på 1930 talet började man således att spränga ut utrymme för ledning av flotta och kustartilleri samt skyddsrum under stadsberget. Det flesta utrymmena från järnvägstunneln är idag blockerade. Vi fick möjlighet att vandra genom järnvägstunneln och därefter besökte vi ett av de civila skyddsrummen intill avsedda för 5000 personer, användbara vid behov även idag. Alltså stadsberget under Stortorget ser egentligen mer ut som en Schweizerost med massor av hålrum. Efter denna övning under jorden satt det fint med en närande lunch på marinmuseét.

Eftermiddagen ägnades åt den nya ubåtshallen där den svenska flottans första ubåt från 1904 visas samt ubåten HMS Neptun. Neptun togs i tjänst 1980 och var engage-

rad vid U 137 incidenten 1981. Den togs ur tjänst 1998 men är fortfarande en hyggligt modern ubåt i storlek mm som nuvarande ubåtar av Gotlandsklassen. Ubåten är nu upplagd så att man utan klättringsövning kan besöka hela innanmätet. En kunnig guide visade oss också runt här.

Därefter vidtog hemresan till Hässleholm och jag kan konstatera att vi höll oss mest under ytan denna dag. Tack för en trevlig och väl genomförd tur Peter Alf

Nils Olof Johansson



Guide Michael Helgesson



Skiss i underjorden



Järnvägstunnel under Karlskrona



Hajen, Sveriges första ubåt



Ubåten Neptun

En av de sista Hästkarlarna på T 4.



Göstas 1.a pris i hoppning som v-Korpral

Gösta 4.an Andersson

En förmiddag i juli när det som vanligt regnade var jag hemma hos Gösta 4.an Andersson. Han berättade gamla minnen från T 4- tiden när det var ett regemente organiserat med hästar.

Gösta som nu är 90 år fyllda är uppväxt i Äsperöd strax norr om Tomelilla. Efter folkskolan fick han arbete på en bondgård året var 1940 mitt under brinnande krig, både bonden och en del övrigt manfolk var inkallade till beredskapstjänst. Gösta som redan då hade fallenhet och lust till hästar fick ha hand om hästarna. 1942 17 år gammal kom Gösta till T 4 som volontär han valde då grenen anspann då han både kunde och gillade hästar.

Gösta visade stor fallenhet för ridning och tillhörde de som bl.a. fick rida in remonter hästarna på sommaren. 1945 gick han furirskolan i Skövde. 1946-47 fick han möjligheten att genomgå ridskolan på Strömsholm för underbefäl. Detta befäste än mer hans kunskaper och intresse för ridning och hästar. Han fick mycket bra betyg från denna skola. Gösta fick tävla mycket både vad gäller Hoppning och fälttävlan under sina Hästår.

När han blev befördrad till överfurir fick han även delta i de nationella tävlingarna efter beviljande från chefen för armén. Under dessa år samlade Gösta på sig åtskilliga



Korpralskolan med mj. Nordling (Prishoppning)

östen ställde på denna uppgift. Då Gösta fick denna uppgift fick han följa med Överste Hagberg i ur och skur runt om i Sverige detta varade tills Hagberg blev träningsinspektör 1950 och hästarna utgick ur organisationen på T 4. Gösta kunde berätta många historier från den tiden och han förstod att han rönt ett stort förtroende från överstens sida. Gösta fick rida överstens häst "Regina" på tävlingar och fick många framgångar. Transport av hästarna under dessa år skedde med tåg mellan olika platser i landet, Gösta var med som hästkötare på många av dessa resor.

Alla vet att översten var en speciell person som de flesta hade respekt och var rädda för.

priser som man kan se i hans prisskåp. Då kom jag osökt in på frågan om hans förhållande till överste Hagberg.

Gösta berättade att han blev utplockad av överste Hagberg att ha hand om hans häst bl.a. Tydligt hade det varit många som inte hade klarat de hårda krav som övers-



Tolkning efter häst i Småland.

Ryttare är: Sahl och Gösta. Övlt. Hasselrot och Öv. Hagberg tolkar.



Innan översten skulle ut och rida fick Gösta se till att hästen fick springa av sig så hon var lite trött och lugnare. En gång när de var ute och red kom det upp en kanin "Regina" skyggade och översten trillade av hästen. Översten skällde då på Gösta och sa att det var hans fel samt beordrade Gösta att sitta av och tog Göstas häst. Gösta fick gå hem till stallet och där väntade "Regina".

Översten red runt på regementet på sina inspektioner och var det något som var fel enligt honom fick Gösta gå in på kompaniet och hämta ut kompanichefen där denne sedan fick en avhyvling av översten sittande på sin häst. På vinter när det var snö skedde det ibland tolkning efter häst även översten provade på detta. Vid dessa tillfällen fick Gösta rida "Regina" med översten som tolkande. Detta fick ske på vägar med överstens bil på behörigt avstånd med lille Svensson vid ratten. Det kunde ju hända att han åkte omkull eller blev trött och då åkte han bil hem.

Vi som är T 4-ingar har hört många historier om Överste Hagberg och även om hans hund "Puck". Gösta berättade att Puck blev sjuk och av humanitära skäl skulle avlivas. Gösta fick uppdraget men ville inte skjuta hunden utan det var en annan kamrat som utförde detta men Gösta begravde hunden. Platsen där Gösta begravde hunden var vid en stor sten i Åhusskogen. Översten fick sedan se platsen där hans hund var begravd.



Ridskolan 1946-47 på Strömsholm, 10 månader underbefälskurs.

Gösta blev sedan orolig då man i området började göra övningsplats och gräva värn, men tydligen klarade sig graven.

Då översten förflyttades till Stockholm och hästarna försvann från T 4 fick Gösta order att bränna upp hans ridkläder. Man kan säga i och med detta var den formella häst epoken slut på T 4.

Jag är fullt medveten om att det finns många medlemmar som har mycket minnen om denna tid då hästen var en viktig faktor i vårt försvar. Många T 4-ingar har fortsatt med hästsport och nått olika grader av framgång inom detta gebit jag nämner ingen för då har jag inte glömt någon.

Gunnar Segerholm/sekr

Avgångsbetyg från Ridskolan.

Furiren vid Kongl. Selmåsa trängskåren
 Nils Gösta Erl. Andersson

som vid Ridskolan genomgått allmänna svrickursen år 1946 - 47
 har för ådagalagda kunskaper och praktisk skicklighet
 erhållit nedanstående vitsord, nämligen

J Rithävar	Med beröm godkänd	(9)
Öggl- och Konstridning	Med beröm godkänd	(9)
Skolans fältridning	Godkänd	(7)
Ridinstruktörsförenings	Med beröm godkänd	(9)
Körning med konstruktörsutbildning	Med beröm godkänd	(8)
Hästens handhavande och värd med instruktörsutbildning	Mycket gott	(10)
Upplysande		

Strömsholm den 1. Juli 1947.

N. Strömfelt
 N. Strömfelt
 Chef för Ridskolan

Överfuriren vid 7 4
 104-6-45 Andersson
 med anhållan om rid-
 tillstånd.

Till Chefen för armén.

T 3 Afs. I
 Ink 25/2 1947 nr 414
 Avg 2/2 1947 nr 117

De/

Intet att erinra.
 I regementschefens förvaro
 Sälligt benyttigande
Gösta Appelström
 Gösta Appelström
 Major

I. MILITÄROMRÅDET

Ink i Mils. BGO nr 277/1956
 Avg 4/3 1947 nr 177/37

Framställningen tillstyrkes.
 På uppdrag av militärbefälhavaren.

Härmed får jag värdstamt anhålla om tillstånd
 att å stambet deltaga i offentlig ridtävling.

Stockholms	25/3 - 26/3 1950
Hoppning	
Skols	15/4 - 16/4 1950
Hoppning	

Hässelholm 25/2 1950

Gösta Andersson
 Gösta Andersson
 Överfurir



Överste Knut Hagberg och Gösta "4:an" Andersson under inspektion.



Gåsamiddag

Vi har härmed nöjet att meddela våra kamrater i T4 Kamratförening att vi med anledning av vårt goda ekonomiska läge kommer att ordna en **äkta Skånsk Gåsamiddag**.

Inledningsvis kommer det att serveras en **drink**.

sedan kommer det att serveras **svartsoppa** (eller något annat).

Därefter kommer kvällens höjdpunkt **Gåsen**.

Det serveras en flaska vin/3 pers (i vanlig ordning) alt öl eller vatten.

Desserten kommer att bli kvällens **övertaskning**.

Kaffe avslutar vår måltid.

Var? När? och Hur?

Plats: Röstånga Gästgivaregård

Tid: Tisdagen 2015-11-10

Kostnad: 100 kronor per person

Anmälan: Senast 2015-10-10 genom att sätta in avgiften på **bg 402-8825**

Avfärd: Som vanligt med buss från Grönängsplan **kl 17.30**

Obs: Antalet platser är begränsat till 50.

Först till kvarn...



Upprop och protestkonsert!

Så här löd uppropet på vår hemsida:

Var med och protestera mot att musikpaviljongen enligt kommunens planer kommer att flyttas. Kom och lyssna på "Low budget big band" som ger konsert söndagen 2015-08-16 kl 14.30 i musikpaviljongen.

Så här blev protestkonserten:

Leif Henningsson och Evert Storm var de som tagit initiativ till konserten och organiserat det hela. Här hälsar Leif välkommen och förklarar varför vi måste bevara denna unika miljö. Evert väntar på att få presentera musikerna.



Musikerna var Lars Ward klarinett och Torgny Storm tuba.

De framförde under en timmes tid fantastisk musik med välkända melodier. Med hjälp av skickligt gjord playback gav de intryck av en stor orkester. Vi fick njuta av mycket skickliga musiker.



Publiken var entusiastisk.

Uppemot 1000 personer hade bänkat sig för att lyssna på musiken och skriva på protestlistor. Det var en fantastisk eftermiddag med lagom bra väder.



(Text o bild: Arne Huléen.)

Returadress:
T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
289 73 Immeln

B



Höstmötet 7 oktober

Den 7 oktober samlas vi på T 4 i matsalen till vårt traditionella höstmöte.

Samling	kl. 17.30
Information	kl. 18.00
Föredrag	kl. 18.15
Middag	ca kl. 19.00
Avslutning	ca kl. 22.00

Kostnad för middagen 100 kr/pers

Anmälan till mötet sker genom att sätta in 100 kr/pers på vårt bankgiro 402-8825

OBS! skriv deltagarens eller deltagarnas namn.
Alla anmälningar skall gå via vår kassör.

Anmälan skall inkommit senast den 2 oktober.

Välkomna till Höstmötet
Gunnar S/Sekr.

Minnesstund inför Julen

På sedvanligt sätt kommer vi att genomföra en minnesstund samt kransnedläggning på T 4 graven inför Julen den 17 december 2015.

Vid detta tillfälle hedrar vi och minns våra bortgångna kamrater.

Vi träffas utanför kyrkogården kl 10.00

Efter minnesstunden är det kaffe på Verumsgården
och därefter är det styrelsemöte.

Anmälan till sekreteraren om Du avser att delta vid kaffet
senast 14 december.

Gunnar S/Sekr.