



# T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Januari 2017 · nr 16



## Bästa T 4-Vänner

Det har varit ett mycket aktivt halvår som gått. Vi har varit på Gotland, besökt Trängträff i Skövde, haft Höstmöte och ätit Gås på Röstånga Gästgivaregård. Minnesstunden inför Jul var som vanligt stämningsfull. Det är en fin tradition vi har. När det gäller denna skrift är Ni välkomna med tips, artiklar eller annat mtrl som kan vara av intresse för medlemmarna. Vi har redan fått fler skribenter som märks i detta nummer. Hemsidan knyter även samman medlemmarna med snabbare information och den besöks av många från hela världen. När det gäller deltagande i olika verksamheter var vänlig respektera sista anmälningstidpunkt och följ kassörens anvisningar.

Välkommen till våra träffar!

### Bilder och sekretess

När vi inför bilder i ”T 4 KF” och på vår ”Hemsida” försöker vi vara så neutrala som möjligt. Skulle det vara någon som inte önskar vara på bild i ”T 4 KF” eller på vår ”Hemsida” så ber jag Er ta kontakt med mig redaktören Gunnar Segerholm eller webbansvarige Arne Huléen.

*Gunnar Segerholm/Sekreterare*

### VU består av:

**Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.**

**Ordförande** är högst ansvarig för vår förening samt ansvarig utgivare för ”T 4 KF” och ”Hemsida”.

Nils Olof Johansson, Brohuset 357, 264 53 Ljungbyhed  
Telefon: 0435-441427, 0768-540865 [brojoh@telia.com](mailto:brojoh@telia.com)

**Viceordförande** är ansvarig för museet.

Peter Alf, Drottninggatan 85, 281 48 Hässleholm  
Telefon: 0451-849 12, 0705-457784 [fam.alf@comhem.se](mailto:fam.alf@comhem.se)

Kontakten med T 4 Kamratförening kan ske på olika sätt och vår officiella adress är via **Sekreterare** T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln  
Telefon: 0730-472581 [gunnar.segerholm@tele2.se](mailto:gunnar.segerholm@tele2.se)

Då det gäller kamerala frågor, medlemskap och adressändringar skall Ni ta kontakt med vår **Kassör** Arne Huléen som även är ansvarig för medlemsregister och webmaster för hemsidan.

**T 4 Kamratförening, c/o Arne Huléen, Pål Tuas väg 6, 281 33 Hässleholm.**

Telefon: 0707-161740 [awlh03@gmail.com](mailto:awlh03@gmail.com)



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Januari 2017 · nr 16

Bilder (om inget annat anges): Arne Huléen · Uno Nilsson Korrektur: H I Lindulf

#### Ansvarig utgivare:

Ordförande Nils Olof Johansson

#### Redaktör:

Sekreterare Gunnar Segerholm

## Ordföranden har ordet våren 2017

Under sommaren och hösten har säkerhetspolitiken och försvarsfrågan varit på agendan ovanligt frekvent.



En fråga har varit framställan att lägga ner ytterligare en naturgasledning öster om Gotland (Nord Stream 2). Den första ledningen invigdes 2010 och föranledde då ingen större diskussion om dess vara eller icke vara. Nord Stream 2 är planerad att läggas i anslutning till den första ledningen i Sveriges ekonomiska zon. Bl. a Slite hamn på Gotland användes då för mellanlager av rör mm. Det byggdes då en ny kaj på ca 150 m i Slite hamn som bekostades av gaskonsortiet. Konsortiet har också denna gång gjort en framställan att få disponera Slite hamn + mark för skeppning och lagring av rör mm samt Karlshamns hamn för motsvarande verksamhet. Region Gotland skulle få ca 50 milj. i ersättning och motsvarande summa till Karlshamns kommun. Ekonomiskt skulle det vara en god affär för kommunerna. Konsortiet ägs av ryska Gazprom 51 % och övriga delar av tyska, franska och holländska energiföretag.

Frågan om Nord Stream 2 har dryftats i både riksdag och regering under hösten. Med hänsyn till nuvarande omvärldsläge avstyrkte Försvaret både att ytterligare en gasledning läggs ner och inte minst att hamnarna i Slite och Karlshamn hyrs ut. Utrikesministern och försvarsministern genomförde i december ett särskilt informationsmöte med företrädare för kommunerna. I skrivandes stund kommer region Gotland att säga nej till uthyrning. I Karlshamn överväger man fortfarande hur man skall göra.

Det är också så att efter en övning i somras på Gotland beslutade ÖB att ett mekaniserat kompani skall vara grupperat på Gotland intill att planerad stridsgrupp på Gotland har inrättats enligt försvarsbeslut. Stridsgruppen kommer att bestå av ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani och lokaliseras till nya lokaliteter på Tofta skjutfält. Tidigare finns basresurser ur F 17 på Gotland som innebär att man snabbt kan ombasera JAS dit samt en hemvärnsbataljon om ca 400 man på ön. Vad gäller totalförsvaret har kommunerna fått ett ”jultrev” från MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) som bl. a innebär en uppmaning att inte avveckla fler underjordiska ledningscentraler och skyddsrum utan avvakta vidare direktiv. Att Ryssland rustar upp och har en mer offensiv förmåga än tidigare är känt och visar sig öppet genom olika agerande. Eventuella särskilda händelser eller de överväganden som ligger till grund för regeringens och olika myndigheters agerande har däremot inte avslöjats.

Under året har Kamratföreningen genomfört den ambitionshöjning som beslutats på vårt årsmöte. Det innebär att vi – förutom ordinarie aktiviteter -har genomfört en mycket uppskattad resa till Gotland, deltagit i trängträff i Skövde samt gåsmiddag på Röstånga Gästis.

En förutsättning för att vi skall kunna genomföra vårt program och åstadkomma denna tidskrift är att någon gör jobbet. Jag vill särskilt tacka Arne Huléen, Gunnar Segerholm och Peter Alf för nedlagt arbete.

*Nils Olof Johansson*

## Kassören har ordet



Inför årsmötet brukar jag redovisa hur vår verksamhet har bedrivits och hur det har gått ihop ekonomiskt.

Ovanstående redovisning har jag lämnat både här på denna plats i tidningen och på vår hemsida.

Eftersom både tidningen, men framför allt hemsidan har en mycket stor spridning, får detta icke önskvärda konsekvenser.

**I fortsättningen kommer därför ekonomisk redovisning endast att lämnas vid våra möten.**

Med kamratliga hälsningar

**Arne Huléen**

Kassör



### **OBS!**

*Om du flyttar eller på annat sätt får ny adress, telefonnummer eller mejladress är det mycket viktigt att du anmäler detta till kassören.*

*I annat fall kommer du inte att få tidningen.*



## Hemsidan

Du har väl inte glömt internetadressen till vår Hemsida? Här kommer en påminnelse om adressen: [www.t4-kamratforening.se](http://www.t4-kamratforening.se)

Det senaste året har vi haft 14.863 besökare på Hemsidan.

Besökarna kommer från 182 länder.

De som besöker vår Hemsida kommer från alla världsdelar och kontinenter, det enda undantaget är Grönland.

2/3 av besökarna kommer från Europa (9.813).

Jag är tacksam om några av kamraterna skulle vilja skriva någon berättelse, gärna illustrerad med bilder och sända mig på email eller per brev så kommer jag att publicera den på Hemsidan.

**Arne Huléen**

Webmaster





## Kamratförenings aktier

När jag läser kassörens redovisning i septembernumret (T 4 KF nr 15), drar jag mig till minnes hur det var 1977. Strax efter mitt tillträde som regch 1 april 1977, gjorde dåvarande kassören i regoffkåren, en redovisning om läget i de två fonder regoffkåren innehade. Den ena fonden, den Lindgrenska, minns jag inte, men den var inte särskilt stor. Fonden härrörde från löjtnanten Lindgrens föräldrar (jag tror 10.000 kr i dåvarande tidigt 1900-tals penningvärde), som skänkt fonden till minne av deras son. Han dog i unga år i lunginflammation på Landskronas lasarett. Sedan dess lade regoffkåren årligen en krans eller blomma på Lindgrens grav i Lund. Jag vet inte om detta fortsätter.



Den andra fonden (den Johnssonska) kom från Adolf Johnsson, C T 4 1925-33. Han skänkte 50.000 kr. Han stipulerade i donationsbrevet att fonden "allt framgent" skulle förvaltas av dåvarande Stockholms Enskilda Banks notariatavdelning samt att fonden om T 4 upphörde som enhet i svenska armén skulle övergå till Östra Broby församling. Vid ovan nämnda redovisning våren 1977 bestod fonden av 48.000 kr, alltså mindre än den donerade summan. Stockholms Enskilda Bank hade då blivit Skandinaviska Enskilda Banken (numera SEB). Notariatavdelningens administrativa kostnader översteg fondens avkastning.

Vad göra? Det bestämdes att vi skulle begära permutation, dvs ändring av fondens stadgar, så att regoffkåren själv fick förvalta fonden. Sagt och gjort. En skrivelse gick till Kammarkollegium den myndighet som handhade sådana ärenden. Som skäl till den begärda permutationen, angavs bankens dåliga förvaltning, som ju innebar att fonden inom några år skulle vara slut. Efter några månader utan svar ringde jag till Kammarkollegium och fick tag i en handläggare. Denne förklarade att det krävdes ett yttrande från banken. Jag trodde Kammarkollegium skulle begära yttrandet men fick klart för mig att det skulle vi själva ombesörja. Ganska fort fick vi yttrande från banken. Döm av min förvåning när banken tillstyrkt permutationen på de grunder Kungl. Skånska trängregementets regementskår framfört. Banken erkände alltså att de förvaltats dåligt! Ganska snart därefter kom beslutet att permutation beviljats och nu började en aktiv förvaltning av båda fonderna från först regoffkåren och sedan kamratföreningen. Duktiga kassörer, synnerligen Arne Huléen, har sett till att både kamratförening och numera även Östra Broby församling blivit rika.

*Rune Morell*

## Den strategiska marschen

Det var roligt att läsa Bengt Lewéns och Ulf Råviks berättelse. Jag var nämligen också med, som åskådare eller observatör. Bakgrunden var nämligen följande. Jag var vid denna tid chef för försvarstabens kommunikationsavdelning (Fst/K). Strategisk rörlighet var ständigt ett av våra stora bekymmer, inte minst för våra pansarförband. Precis som Lewén-Råvik skriver i sin inledning var man i praktiken hänvisad till järnvägstransport.

Därför ansåg vi på Försvarsstaben – jag hade i denna fråga aktivt stöd från mina chefer ända upp till ÖB- att armén skulle anskaffa strvtpförband. Från arméns sida ville man hellre satsa på annat, bl.a mörkerstridsmedel om jag inte minns fel. Armén (pansarinspektören) framhöll dessutom att stridsvagnarna, särskilt strv S klarade att gå på band aktuella sträckor och så bestämdes att man skulle testa detta.

Marschen gick ju som Lewén-Råvik skriver ganska bra.

Men på försvarsstaben var vi inte nöjda. Vi framförde att vårt försvar inte satsade på strvförband för att de skulle slitas ned på långa landsvägstransporter utan för strid. Försvarstabens vann den "striden". Armén fick anskaffa hela strvtpförband. På Fst/K var vi nöjda och efterhand tror jag att alla pansarregementena var nöjda. Man kunde nämligen ha stor nytta av strvtpförbanden i fredstid, inte minst ekonomiskt.

Även om det inte hör hit kan jag inte låta bli att berätta att vi hade en liknande fråga med flygvapnet. Försvarsmakten ville att FV skulle skaffa tpflygplan – Hercules. FV ville hellre satsa allt på stridsflygplan. Även här vann vi (Fst) och ganska snart tror jag FV var ganska nöjda med sina Hercules.

*Rune Morell*



Försvarets bild på Hercules Tp 105



Försvarets bild på stridsvagnstransport

## Rätt skall vara rätt.

### Bakgrund

Jag gjorde min värnplikt på plutonchefsskolan på T 4 1954-1955. Kompanichef var kapten Birger Brunnby, på plutonen tjänstgjorde bl. a löjtnant Sigurd Lindstedt, sergeant Sven Sjöström och sergeant Sven Larsson. Kompaniet var under några veckor förlagt på I 21 i Sollefteå för vinterutbildning. Det var en snörik och kall vinter. För att skydda fordonen skulle förarna varje kväll ta bort 12 volts batterier, bära dessa till kasernen för förvaring i varmförråd. Redan efter ett par dagar hade tre batterier förstörts, bärhandtagen lossat, en förare halkat i trappen och en tredje tappat batteriet i korridoren. Efterföljande kompaniorder innebar ”se till att inget mer batteri förstörs”!

### Vad hände sedan

Onsdagen den 23 mars 1955 omkring klockan 1300 passerade jag och vpl korpralen Bengt Lidén kasernvakten på T 4. Vi mötte då regementschefen överste Per Kjellin. Jag kommenderade givakt, till vänster se, gjorde honnör och anmälde: ”överste korpral Wetterlundh med korpral Lidén på väg till kompaniet efter förhandlingar i Hässleholms tingsrätt” Översten kommenderade halt och frågade vad som hänt. Jag svarade kortfattat att översten hade ålagt oss att ersätta två stycken 12 volts skadade bilbatteri, ett beslut som vi ogillat och överklagat. Översten fann sig snabbt ”Nå korpraler hur gick det för er?” Svaret: Vi tror vi vann, uppskattades av vår regementschef med orden ”bra gjort pojkar”!

Vad var nu detta undrar Du säkert. Rubriken och notisen nedan några dagar senare i Norra Skåne.

Som framgår av den kortfattade redovisningen i tidningen, var vårt framträdande i rätten såväl roande som uppskattat. Vi förstod tidigt att det för regementet blivit en princip och prestigefråga. ”Här skall statueras ett exempel-försvarets materiel skall behandlas med varsamhet och det fanns ju en klar order att inget mer batteri fick gå sönder”. Hur vi skulle undvika detta framgick dock inte!!! Tre batterier hade redan gått hädan och nu ett fjärde. Vår geniala idé att förflytta batterierna på två skidor kunde inte godtas. Det borde betraktas som rent okynne och måste bestraffas! Att man sedan skaffade fram ett antal pulkor som transportmedel mildrade inte uppfattningen om vårt brott! För oss blev det nu frågan om fel och rätt. Vi tyckte vi hade blivit orättvist behandlade och på intet sätt handlat fel. Vi ville inte ge upp och överklagade beslutet till tingsrätten. Vid förhandlingarna angav vi bland annat följande:  
Riksdagens första lagutskott har i utlåtande nummer 35-1944 uttalat ”Ersättningskyldighet då egendom, som tillhör eller nyttjas av krigsmakten, gått förlorad eller blivit skadad bör, där icke på grund av särskilda förhållanden ett strängare ansvar kan föreligga, åläggas allenast när omständigheterna giva stöd för att vederbörande icke iakttagit normal aktsamhet”.

Om detta bidrog till för oss lyckade utgången och om rätten hade blivit påverkade av våra juridiska kunskaper, förtäljer inte historien.

Nu blev i alla fall resultatet att såväl vi som regementet blev vinnare. Regementets ”bevakare” och rättvårdsbefäl, fanjunkare Arthur Fälth, en kärv och rättskaffens man kommenterade beslutet ”Det var väl det jag trodde” Han log vänligt när vi svarade att det gjorde vi med!



Göran Wetterlundh

### Tidningsartikel i Norra Skåne mars 1955

#### ”Kränkta” vpl vann på att överklaga

Det är kränkande för oss att åklagaren säger att vi handlat med lättja, nonchalans och okynne, hävdade två sympatiska vpl korpraler som på onsdagen lade fram sina bekymmer vid häradsrätten. Av sin regementschef hade de två dömts att betala 152 kr för ett bilbatteri, som de råkat fördärva under övningar i Norrland.

De två soldaterna yrkade nu att de skulle befrias från betalningsskyldigheten eller också att beloppet måtte jämkas. Åklagaren liksom rätten lyssnade leende och tydligen med välvilja till de båda trängarnas utläggningar. Åklagaren vidhöll dock kronans krav.

Under övningarna i Norrland hade de två fått order att ställa in de två tunga bilbatteri-

erna till en lastbil på anvisad plats 300 meter från bilarna. Pojkarna visste att de inte fick bära batterierna i handtaget. De kom då på den som de tyckte strålande idén att göra en ”pulka” av ett par skidor och forsla batterierna på dessa. En av dem förde på med en skidstav, som emellertid råkade slinta och skada ett av batterierna.

Regementschefen hade ansett att de två varit vårdslösa. Det bestred de liksom också åklagarens uttryck, som var mildare. De citerade olika handlingar och slog fast att de ”iakttagit normal aktsamhet”. Rätten beslöt nedsätta beloppet med 50 procent. De två skall betala 76 kr. Antingen skall de ha det gamla batteriet, som de begärde eller också skall ytterligare 8 kr för skrotvärde avgå från summan de skall betala.

## Trängen främst

För ca 100 år sedan, under första världskriget kom stridsvagnen till användning för första gången.

Dessa vagnar hade förarplatsen placerad längst fram i fordonet. De förare som fanns att tillgå med erfarenhet att köra motorfordon fanns i de brittiska trängtrupperna (Army Service Corps). Följaktligen kommenderades förare ur detta truppdrag som stridsvagnsförare och därför kan man säga att vid de första stridsvagnsanfallen var trängen främst!

## Tränghistorier av Peter Alf

Sedermåra översten Hagberg började sin militära bana att som värnpliktig utbildas till läkarbiträde vid fältsjukhus. Hagberg tillhörde Östgöta trängkår men utbildningen till läkarassistent var centraliserad till T4. Regementssläkaren skulle hålla lektioner i sjukvårdstjänst men i praktiken visade han sig endast en gång under hela utbildningen och han inledde sin lektion:” Eftersom det är i början av november och snart Märten, och vi befinner oss i Skåne, så skall vi idag tala om matsmältningen.”

Det var på den tiden man bar permissionsuniform och permissionen var begränsad till kockan 22 vardagar utom onsdagar då man skulle vara inne senast 24. En glad värnpliktig något påverkad av starka drycker närmar sig kasernvakten på ostadiga ben. När han kommer fram till vaktens knacker han på rutan. Vaktchefen öppnar och den värnpliktige säger:” Kan jag få en grillad med bröd “?

### Och så var det:

*En major från stranden av Furen*

*han tillhörde Intendenturen*

*Han var alltså en bit*

*utav denna elit, så:*

*“alla har inte den turen”*



## Höstmötet den 5 oktober 2016

Höstmötet hade vi på Hässleholms Statshotell. Vi var över 100 deltagare. Maten var utmärkt och den övriga servicen mycket bra.

Under samlingen fick vi en välkomstdrink och därefter gick vi upp i stora salen där mötet fortsatte med information och föredrag.

Sven Olof Lundgren som har erfarenhet och arbetat med den militära underrättelsen höll ett mycket intressant föredrag om detta. Därefter informerade vår ordförande Nils Olof Johansson om Gotlands militärstrategiska läge på ett informativt och mycket intressant sätt.

Det kulturella inslaget stod Skånska kören under ledning av Bodil Andersson för. Tre av dess medlemmar är även T 4 kamratförenings medlemmar: Anna Forss, Birgitta Gustafsson och Göran Persson. Det var ett mycket trevligt inslag där vi fick höra gamla skånska visor framförda på ett trevligt sätt.

Efter detta väntade en tre rätters måltid som alla tyckte var mycket bra. Det blev som vanligt mycket prat, historier och glada skratt.

*Gunnar Segerholm*



*Speciellt roligt var det för gamla kurskamrater ur IS 1 från 1957-58 som träffades. De finns med på en bild som Alv Svensson har sänt till oss.*

*Från vänster är det: Bertil Osberg, Lennart Arvell, Jan-Erik Möller, Kaj Gummesson, Rolf Göthenqvist, Kurt Ask och Alv Svensson.*



## Kvinnorna i deras liv!

*Vi har alla sett dem blicka ner på oss från väggens porträttsamling. Duktiga och skarpsinniga män som alla klättrat högt på karriärstegen. Cheferna för T4 – om deras militära yrkesliv vet vi en hel del. Men det fanns ju också ett privat liv. Alla hade de varit barn och de flesta av dem gifte sig. Deras mammor och deras fruar – kvinnorna i deras liv – vilka var de?*

*Det kommer att bli en serie om dessa kvinnor i detta och kommande nummer. I detta nummer beskrivs kvinnorna i de tre första chefernas liv.*



Författare: Christine Lindulf  
Foto av chefstavlor: Lennart "16" Nilsson

### Adolf Ivar Virgin- Chef 1894-1907.

Hans hustru **Hedvig af Klint** föddes 1848 på Östra Boråkra i Nättraby Socken i Blekinge län, dotter till "Herr Lieutnanten af Klint på Boråkra och dess Fru Elise Adelaide Dorothea Rappe 21 år gammal." Tilltals-namnet var i födelseboken noterat som Hedda -senare kallade hon sig Hedvig. Som fadder till Hedda fann jag ett efternamn som jag kände igen "Herr Lieutnanten A von Heideman från Östra Torsås". Samme Axel von Heideman som fyra år senare, år 1852, fick en son som 1907 blev chef för T4, Per Reinhold Georg Wilhelm von Heideman.

Hedda var nr tre i en barnaskara som bestod av fem döttrar och en son. Adelaide, Carl, Hedda, Ameli, Ottilia och Emmy. Enligt tidens sed fick adliga små barn oftast en lång rad med förnamn knutna till släkten. Men Otto af Klint och hans hustru brydde sig inte om den seden, utan gav alla sina barn endast ett enda förnamn vardera. Far Otto gjorde militär karriär och steg i graderna. Han dog 1878 och stod då noterad som "Översten och Chefen för Kungl. Kronobergs Regemente, Commandör av Kongl. Danska Dannebrog's Orden och Riddare av Kungl. Svärdsorden". I Nättraby Vigselbok kan man läsa att den 17 november 1869 så förrättades vigseln mellan "Virgin, Adolf Ivar, underlöjtnant vid Kungl. Westgöta Regemente och af Klint Hedda, Fröken från Boråkra".

Löjtnant Virgin tog sin unga hustru med till Skövde där man skulle komma att bo i 16 år. Där föddes deras 6 barn. Otto Adolf Hjalmar, Ivar, Hedvig Maria Elisabet, Erik, Otto och Agnes.

År 1875 miste de dottern Hedvig Maria Elisabet som dog av scharlakansfeber två år gammal.



En militär i karriären – det innebar mycket flyttande. Hedvig och barnen flyttade med. Det ifrågasattes nog aldrig – det var självklart, så gjorde man. Flyttlassen gick från Skövde till Stockholm, till Karlsborg och 1895 till Landskrona där Överstelöjtnant Ivar Virgin blivit chef för Wendes Trängbataljon. År 1904 beslutades att kåren skulle omlokaliseras till Hässleholm och samtidigt få nytt namn Skånska Trängkåren. År 1907 flyttade kåren, men Överste Ivar Virgin hade då tagit avsked så han och hans familj flyttade inte med till Hässleholm. Man flyttade i stället år 1908 till Johannes församling i Stockholm. Det blev endast 2 år som Hedvig skulle komma att bo där. Hon dog i cancer 61 år gammal 1910. Ivar Virgin dog i samma församling år 1920, 76 år gammal. I hans bouppteckning kan man läsa att arvingarna var de fyra sönerna. Dottern Agnes hade dött 16 år gammal i Landskrona år 1901.

Sonen Eric Virgin gick i fars fotspår och blev även han militär. År 1931 utnämndes han till generalmajor och chef för Flygvapnet. Under några år i mitten på 30-talet var han politisk och militär rådgivare hos Kejsaren av Etiopien. Måste ha varit spännande! Det var förmodligen inte lika vanligt med militära utlandsuppdrag då som det är idag.

### George von Heideman -Chef 1907-1915 – ogift.

Hans mor hette **Fredrika Catharina Amalia Borg** född 1829 i Stockholm, dotter till protokollssekreteraren Per Aron Borg och hans hustru Maria Dufwa. Per Reinhold George Wilhelm var enda barnet till Axel Edvard Ferdinand von Heideman och Fredrika Catharina Amalia Borg. Han föddes i Östra Torsås Socken i Småland 1852.

Lille George var inte mer än 8 månader när hans far dog endast 28 år gammal. Dödsorsaken finns inte angiven i dödboken för Östra Torsås, men i Sveriges Ridderskaps- och Adelskalender från 1874 fann jag följande:

#### TAB. 5.

Axel Edvard Ferdinand (son af Carl Reinhold, Introd. von Heideman, Tab. 4), f. 1826 <sup>3/4</sup> på Drättinge i Småland; Under-Löjtnant vid Kronobergs regte 1843; Afsked 1852; † 1853 <sup>11/12</sup> vid badet i Warberg. — Gift 1851 <sup>11/4</sup> i Stockholm med *Fredrica Catharina Amalia Borg*, i hennes 1:a gifte, f. 1829; dotter af Stiftaren af Institutet för Döfstamma och Blinda, Protokolls-Sekreteraren Pehr Aron Borg och Maria Dufwa samt ougift 1855 med Löjtnanten Gustaf Wilhelm-Fredric von Hennigs, af samma släkt, som adel. ätten von Hennigs, N:o 2306.

Son:  
Pehr Reinhold Georg Wilhelm, f. 1852 <sup>11/12</sup>.



»  
Fortsättning  
på nästa sida

Badet i Varberg? Drunknade han måntro? Nej, det verkar inte så, för söker man i dödbok från Varberg ser man att där finns han upptagen med dödsorsaken angiven ”Nervfeber”. Nervfeber var det gamla namnet för tyfus.

Familjelyckan på Torsjö Södregård tog alltså slut nästan innan den hunnit börja. George och hans mor flyttade efter Axels död till Växjö. Fredrika Catharina Amalia Borg var 22 år när hon gifte sig första gången, 23 år när hon fick sitt första och enda barn, 24 år när hon blev änka och 26 år när hon gifte om sig 1855 med Gustav Wilhelm Fredrik von Hennigs. Hon blev änka för andra gången år 1875. Då var hon 46 år.

Hon dog i Stockholm 1888, 58 år gammal.

### Knut Palm -Chef 1915-1917.

Hans hustru **Sigrid Teresia Nygren** föddes 1873 i Uppsala som enda barn till Skräddaren Erik Nygren och hans hustru Anna Skoglund.

1893 flyttade Sigrid Teresia till Snickaregatan i Haga församling i Göteborg. Där står hon yrkesnoterad som Handelsbiträde. Hemma i Uppsala hade hon av prästen fått utmärkta betyg i läsning och kristendomskunskap. Samma fina betyg fick hon också av prästen i Haga församling.

År 1896, 23 år gammal, gifte sig Sigrid Teresia med den 25 år äldre änkemannen och skomakaren Sven Johan Lindskog. Paret bosatte sig i Masthugget Göteborg. Till familjen flyttade 1899 den fyraåriga fostersonen Erik George Gustafsson.

Fostersonen står noterad som student år 1914. Både han och mor Sigrid Teresia hade det fina betyget ”a” i läsning och kristendomskunskap. Skomakare Lindskog förmådde aldrig höja sig över ”c”, som var det sämsta.

Skomakarmästare Sven Johan Lindskog dog 1919 i Oskar Fredriks församling i Göteborg. Han blev 71 år. Läsning och kristendom var han kanske inte så bra på, men ett födgeni med förmåga att väl förvalta sina pengar det måste han ha varit. Skomakare Lindskog var en mycket förmögen man när han dog, Han var ägare till flera fastigheter och hade stora aktieinnehav. Hans bouppteckning visar en behållning som motsvarar drygt 5 miljoner kronor i 2016 års penningvärde. Inte dåligt för en torparunge född på ”Skogen” i Väla Socken i Skaraborgs län!

När skomakare Sven dog var det 1845 års arvsordning som gällde. Enkel sammanfattning: -Makar ärvde inte varandra. Barn födda i äktenskap ärvde sina föräldrar. Var äktenskapet barnlöst så ärvde i första hand den dödes föräldrar i andra hand syskonen och avlidna syskons barn. En viktig förändring kom 1921. Om den döde var gift och dog barnlös så fick den efterlevande maken/makan ärva hälften och



föräldrar och syskon den andra halvan. År 1928 ändrades regeln: om äktenskapet var barnlöst, så ärvde efterlevande maka hela kvarlåtenskapen.-

I bouppteckningen efter Sven Lindskog, som ju dog 1919 alltså före 1921 års arvsordning, står som arvingar alla hans halvsyskon och syskonbarn. Sammanlagt 15 stycken! Man får anta att det var en stor besvikelse för dessa då änkan kunde uppvisa ett testamente, som visade att hon ärvde hälften och fostersonen Erik George den andra hälften av skomakarens stora kvarlåtenskap.

Efter skomakarens död, bodde Sigrid Teresia under en kort period år 1920 i Ardal i Lundby församling i Göteborg och Bohuslän.

Och nu blir det intressant! För hos Sigrid Teresia bodde det en ny fosterson. Denne pojken hette Sigurd Fredrik Otto Robert Palm. Prästen har i församlingsboken gjort följande noteringar ”Änka efter Skomakarmästare Sven Johan Lindskog” - det gällde Sigrid Teresia så klart. Om pojken står ”barn af Överstelöjtnanten Knut O Palm och Elin Johansson”.

Pojken var 11 år gammal född 1909-11-26 i Kyrkefalla församling i Skaraborgs län. I födelseboken för Kyrkefalla finns mer att läsa. Så här står det:

”26 Nov. 1909 föddes Sigurd Fredrik Otto Robert . Fader okänd. Moder Elin Johansson från Skövde.”

.....så följde datum för dop och namn på präst och faddrar.

Tio år senare, år 1919, blev ”fader okänd” överstruket och ändrat till ”Knut O Palm Överstelöjtnant i Linköping”.

Det tillkommer också noteringar i födelseboken under särskilda anteckningar:



Källa: Kyrkefalla C:9 (1904-1923)

”Överstelöjtnant Knut O Palm har i bevittnad skrivelse den 5/9 1919 erkänt sig som gossens fader och begärt att han måtte få antaga släktnamnet Palm.” År 1924 tillkom ytterligare notering: ”Barnet adopterat enl beslut av Malmö Rådhusrätt den 20/1 1924 av överstelöjtnanten Knut Oskar Laurentius Palm o h.h. (= och hans hustru) Sigrid Teresia f Nygren från Malmö-kvart. Torsten II (=kvarter Torsten II)”



Den 7 november 1921 förrättades vigsel i Uppsala mellan ”Palm Knut Oskar Laurentius, Överstelöjtnant Malmö St Petri och Lindskog Nygren Sigrid Teresia Trädgårdsgatan 10, Änka ”

Den 12 nov flyttade Sigrid Teresia och fostersonen till Knut Palms lägenhet i St Petri församling i Malmö.

År 1924 adopterade Knut Palm och hustru Sigrid Teresia den son som Knut var biologisk far till.

Familjen var bosatt i våning på Fersens väg i Malmö. Där dog Knut Palm 1943. Bouppteckningen visar att hans efterlämnade arvingar var ”hustrun Sigrid Teresia och adopterade sonen Sigurd Otto Robert Palm född 1909 adopterad 1924.”

Sigrid blev för andra gången i livet änka. Båda gångerna väl försörd sådan. Knut Palm hade väl förvaltat den förmögenhet, som man får förmoda Sigrid Teresia förde med sig i boet vid giftermålet. Sigrid Teresia dog i Slottstadens församling i Malmö 1962, strax innan hon skulle fylla 89 år.

Sonen blev sjökaptan, gifte sig 1939 och dog i Göteborg 1969.

MISSA INTE  
VÅR  
SOMMARRESA

## Sommarutfärd 17 juni 2017

*Vi planerar att besöka Flyinge Kungsgård med guidad tur. Därefter åker vi till Skarhults Slott, där det visas en utställning om kvinnor i historien som både haft makt och skött hemmafronten när männen varit i krig.*

Vi kommer även att äta lunch på ett lämpligt värdshus.

Kostnaden blir **100 kr/pers**. Vi startar i Hässleholm på morgonen vid Norra station (hållplats vid magasinsgatan) och kommer hem sen eftermiddag/kväll. Vi har tänkt att antalet blir ca 50 personer.

### **Anmälan senast den 28 feb.**

Anmälan i vanlig ordning sätt in avgiften på vårt konto: 402-8825  
OBS skriv namn!

Ytterligare information längre fram på T4 hemsida.

Gunnar Segerholm



## Tattoo i Malmö 2017-05-21

Denna dag åker vi till Malmö Aréna för att beskåda, och lyssna till, ett antal mycket skickliga militärorkestrar.

Avfärd kl. 11.00 från busshållplatsen vid Magasinsgatan. På ditvägen stannar vi vid Hurva Värdshus för att äta en vällsmakande lunch.

kl. 14.00 börjar Sweden International Tattoo.

Beräknad hemkomst ca kl. 18.30.

### **Kostnad per medlem 100 kr.**

I ovanstående summa ingår bussresa, lunch och entré.

**Anmälan senast 20/4 genom att sätta in avgiften på bankgiro 402-8825.**

**OBS: Antalet platser är begränsat till 50.**

## Årets kamratresa till Gotland 2016

*Resebrev av Gunnar Segerholm.*

*Uno Nilsson har gjort ett bildkollage över resan och det har varit svårt att sätta text på alla bilder, men läs mitt brev och se på bilderna så får Ni en uppfattning om resan.*

### Dag 1

Vi var 50 T4-ingar som förväntansfulla tidigt måndagmorgonen den 22 augusti inledde vår resa till Gotland.

Arne vår kassör räknade in oss så att ingen blev glömd. Roger Börjesson ägare av "Kagans Buss" körde oss i sin alldeles nya buss endast 4 månader gammal. På bussen stod det "Kagans" vilket är Rogers smeknamn bl.a. under tiden han spelade handboll i IFK Kristianstad. Roger är en mycket duktig chaufför och researrangör vilket alla kan intyga.

Vår färd gick till Oskarshamn. Vi tog ett kort uppehåll för kaffe strax utanför Växjö.

I Oskarshamn embarkerade vi färjan och den 3 timmar långa färden skedde i sol-sken och lugnt väder. Vi hade tur.

I Visby bodde vi alla 3 nätterna på Scandic Visby nära till både stad och hamn. Före den gemensamma middagen strövade vi enskilt runt i staden. Vilken idyll! Här har man bevarat allt det gamla. Tur att man haft kloka politiker.

Efter middagen blev det för de flesta tidig sänggång och man sov gott i den friska havsluften.

### Dag 2

Färden gick till de norra delarna av Gotland. Vår mycket trevliga och kunniga guide var en mycket pigg 82-årig f.d. sjuksköterska och vårdlärare. Ulla Britt berättade på ett trevligt sätt om både Gotlands historia och nutid. Naturen är speciell och högsta punkten är bara 82 meter över havet. Gotland är i stort platt utom vid kusten och ner till havet. Färjan ut till Fårö tog 7 minuter och det var intressant att höra Ulla Britt berätta om Fårö och framför allt om Ingmar Bergman. Ulla Britt är född och uppväxt på Fårö. Hon berättade mycket som inte står i några skrifter. Vi fick veta att Ingmar var mycket respekterad av den bofasta befolkningen t.ex. hade han förtur på färjan, vilket inte Olof Palme hade. Ingmar ligger tillsammans med sin sista hustru begravd på Fårö kyrkogård. Besök på Bergmancentrat hörde även till och lunchen avåts på en lammgård.

Vägen hem skedde via Slite och den omtalade Slite hamn.

Nästa stopp blev Lummelundagrottan. Trevliga unga guider lotsade oss runt i underjorden.

På kvällen serverades vi helgrillat lamm i historisk medeltidsmiljö. Vi fick även

se medeltids riddare och höra när våra egna Skånska sångare framförde några skånska sånger. Efter denna kväll var vi rätt så trötta och fick somna till ett förskräckligt väsen från hamnen. Visby hamn bygger ut för att kunna ta mot de stora kryssningsfartygen.

### Dag 3

Var det södra Gotland vi skulle se. Naturen lite olik den norra delen. Söder ut fanns det många lantbruk och den kalkhaltiga jorden ger goda skördar när det inte är torka som i år. På Gotland finns 92 kyrkor och alla är gamla och kulturskyddade. Den kyrka vi besökte denna dag var Öja kyrka med en intressant historia. Längst söderut skulle vi givetvis fotografera och se Hoburgsgubben med lite svårighet i motljus.

Vi hade mycket tur med vädret. Strålände sol och uppehåll där det dagen innan hade ösregnat. Så kan vädret skifta på Gotland. Både på norra och södra delen av Gotland finns det raukar, så det fanns många tillfällen att bli fotograferad vid en sådan. Kalken är av speciell art på Gotland. Vi besökte ett stenhuggeri, som nu är ett museum, där de hade tillverkat kvarn- och slipstenar

På färden tillbaka till Visby passerade vi Tofta skjutfält där jag såg en skymt av de nybyggda militära anläggningarna. På Statens Fastighetsverk var man ju så "kloka" att man för mindre än ett år sedan försålde fungerande anläggningar för en billig peng. Nu har man blivit varse att Gotland nog bör försvaras och satsat ca 1000 milj. på utbyggnad.

Vi hade bråttom att komma i tid till Visby bryggeri där det var visning och provsmakning. Visbyölet var mycket gott och kan nu köpas på systemet. Det var ett s.k. minibryggeri som brygger ca 700.000 flaskor om året. Vad jag förstod hade Spendrup privat köpt bryggeriet. Ölet är utmärkt och rekommenderas.

Kvällens måltid serverades på Villa Manhem, Det stod fisk på meny och den smakade mycket bra. Det var sista natten på Hotellet.

### Dag 4

Detta var hemresedag och vi fick fritt disponera den fram till kl. 1600 då vi skulle samlas för hemfärd vid Färjeterminalen.

Vi var hemma i Hässleholm strax före midnatt. Alla tyckte det hade varit en trevlig resa i goda vänners sällskap.

Jag vill särskilt tacka Arne som har planerat och lett oss genom denna resa. Alla som ville vara med kunde inte få plats men så är det och jag hoppas att Ni har bättre tur nästa gång vi skall ut och resa.



























## Gåsamiddag på Röstånga Gästgivaregård

Den 10 november på mårtensafton var vi över 100 T 4-vänner som drog till Röstånga. Det har blivit en tradition att vi skall äta gås och det på ett riktigt Gästgiveri. Man kan säga att det är tradition då det är andra gången på rad vi äter gås på Mårtensafton. De flesta av oss åkte buss från Hässleholm till Röstånga några anslöt vid Gästgivaregården.

Maten var utmärkt, serveringen också prima allt fungerade som det skall när Arne var den som planerade och genomförde denna kväll.

Som Ni ser på bilderna var det svartsoppa alt. svampsoppa, gås med krås och tillbehör samt skånsk äppelkaka. Därefter serverades det kaffe med ev. tillbehör.

En mycket lyckad gåsamiddag. Tack till alla inblandade som såg till att traditionen kan fortsätta.



## Trängträff 2016

Den 9 och 10 september genomfördes den nionde trängträffen.

Trängträffarna startade 2008 på förslag av "trängrådet". Ledare och sammankallande för det s.k. "trängrådet" var överste Nils Smith. Under hans ledning var det många trevliga saker som genomfördes och stärkte sammanhållning mellan oss trängare. Vi hade ett tag en gemensam tidning som tyvärr gick i graven av s.k. ekonomiska orsaker. Men våra gemensamma träffar som kamratföreningarna organiserar själva har fått vara kvar och tur är väl det. Det finns andra mindre truppslag som även de vill ta efter våra gemensamma träffar. Jag har önskat dem lycka till.



Årets träff var Trängregementets och f.d. Kungl. Götaträngregementets kamratförening värdar för. De skall ha heder för en mycket trevlig träff.

Programmet startade i Skara på Jula hotell där vi åt lunch samt fick njuta av JULA-familjen Blanks unika privata samling av konstverk av Sveriges största konstnärer: Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Bengt Lindström, Peter Dahl och Jenny Nyström. Hotellens receptionschef berättade om samlingen och dess tillkomst. Vi hade förmånen att äta vår lunch i konsthallen, som ligger i hotellet. Jag tror att det fanns minst 15 Zorn tavlor av nakna frodiga kullor. Värdet av dessa måste vara mycket stort. Samlingens värde kan man bara gissa sig till. Jag såg att en Zorn tavla kostade ca.15 milj. på en aktion i Stockholm.

Efter denna trevliga start på träffen åkte vi till Skövde.

Vi mötte upp vid Volvo fabriken där det blev information och därefter guidad visning av denna mycket stora fabrik.



Volvo har ca. 2700 anställda i Skövde och man tillverkar de stora dieselmotorerna upp till 16 liters volym. Vi fick veta skillnaden mellan Volvo Truck Group och Volvo Cars (som ägs av Kina). Motorerna från Skövde finns i hela världen i många tunga fordon och även i fartyg och båtar. Vi hade nog behövt mer tid där men bland oss mer eller mindre "motornördar" fanns även de som tröttnade på vandrandet i fabriken.



Efter detta besök fick vi inkvartera oss på våra hotell och vila inför kvällens middag på Trängregementets Götamäss.

Det var trevligt att komma in i en gammal mäss och se att man värdar T 4 gamla mässmöbler på ett hedersamt sätt. T 4-ingarna passade på att avnjuta en drink eller fler i det Johnssonska möblemanget.

Det bjöds på musik av Trängoktetten. Vi fick lyssna till både marsch- och brunnsmusik före middagen. Middagen avnjöts i Trängsalen, och som vanligt sjöngs det snapsvisor och stämningen var mycket god. Efter denna trevliga kväll fick vi vandra till hotellet för att vila ut inför morgondagen.

Dag 2 körde vi till Karlsborg, och där fick vi en mycket trevlig rundvandring med en mycket kunnig guide han var P/A (pensionsavgången) flygofficer från F 6. Han visade oss var trängförbanden hade varit förlagda i denna enorma fästning. Vidare visades både gammalt och nytt som finns på Karlsborgs fästning. En f.d. trängofficer som nu arbetar på K 2 informerade oss om deras verksamhet. Verksamheten är av sådan art att det inte hur öppet som helst kan berättas om vad de gör, och det respekterade vi alla.

Vi åt lunch i militär restaurangen och därmed var denna träff slut. Vår ordförande NO Johansson tackade för besöket å allas vägnar. Olle Schylander tog å Trängklubbens vägnar upp stafettspinnen och bjöd in oss prel. till Stockholm hösten 2017.







## Trängträff 2017

Trängklubben är värdar för årets trängträff. Den kommer att ske den 5 till 6 oktober 2017 i Stockholm.

### Preliminärt program

#### Torsdag den 5 oktober

Samling kl. 1230 för gemensam lunch i Stockholm city.

1330-1500 Guidad tur på Armémuseum.

1500-1615 Förflyttning till Stadsgårdskajen och Birka Cruises terminal. Turen går mot Åland.

1615-1630 Incheckning och embarkering Birka Paradise och installering i utsideshytt, för en alt två personer.

1800 Trerätters middag i á la carte restaurangen (dryck betalas av den enskilde)

Kvällen enskilda övningar.

#### Fredag den 6 oktober

Före 1000: Frukost enskilt (ingår ej i priset)

1000 Samling vid informationscentrum. Studiebesök på kommandobrygga och i maskinrummet.

1200 Samling i konferenslokal för föredrag.

1400 Lunch i buffématsalen (öl och/eller vin ingår)

1540 Avsked och debarkera.

**Antalet platser är begränsat och därför gäller först till kvarn.**

**Priset för T4 kamratföreningsmedlem blir 100 kr/pers. Önskas enkelhytt tillkommer 200 kr. OBS resa till och från samt ev. övernattnig i Stockholm helt enligt den enskilde.**



Anmälningsavgift skall insättas snarast eller senast den **28 feb. 2017**.

T 4 Kamratförenings bankgiro: **402-8825**  
OBS Glöm ej skriva namn



## Bornholm 21-23/8 2017

Följ med till Bornholm på en fantastisk tredagarsresa.

Avresa med Kagans Buss från busshållplatsen på Magasinsgatan 21/8 kl 0600. Bussfika vid Brösarp. Utresa från Ystad kl 0830 med en av världens största och snabbaste katamaranfärjor med en marschfart av 38 knop.



Den första dagens rundtur kommer att gå över Bornholms västra och norra delar med besök bl. a. i Hammershus Borgruin och Österlars Kirke. Lätt lunch på Hammershus Slotscafé ”kaffe med två smörrebröd”.

Därefter incheckning på Hotell Griffen i Rönne. Andra dagen besöker vi Vingården i Pedersker med bl.a vinprovning och en äkta Bornholmsk lunchbuffé.



Tredje dagen gör vi en rundtur på öns mellersta, östra och södra delar. I Snogebäcks Rögeri avnjuter vi en fantastisk lunchbuffé. Dagens rundtur avslutas vid färjeterminalen kl 1600. Ankomsten till Ystad är beräknad till kl 1750.

### Följande ingår i resan:

*Bussresa*

*Båtresa*

*Lokalguide två dagar*

*Hotell Griffen två nätter*

*Två frukostbuffé på hotellet*

*Två tvårätters middag med kvällskaffe på hotellet*

*Kaffe med två smörrebröd dag ett*

*Lunchbuffé dag två och tre*

För medlem kostar resan 1.500 kronor.

Anmälan sker genom att ovanstående summa insättes på föreningens bankgiro 402-8825 senast 2017-02-28

Om du inte tidigare angett personnummer så ange detta i anmälan (nödvändigt för färjeturen). Antalet platser är begränsat till 50.

## Välkommen till det andra officiella T4-mästerskapet i golf

**Inbjudan till T4-mästerskap i golf  
onsdagen den 28 juni 2017 på Allerum GK**

Vi spelar 18 hål slaggolf, två klasser. Herr och Dam.  
Kanonstart! Efter tävlingen äter vi dagens lunch och har prisutdelning.  
Antalet deltagare är maximerat till 40 st. 24 herrar och 16 damer.

Den som inte spelar golf får gärna vara publik. Glöm inte att anmäl om ni vill äta!

**Samling: kl 08.00-08.30**

**Start: kl 09.00**

Kostnad: Kaffe och fralla innan start, greenfee och lunch 375:-  
betalas vid samlingen. Priset är baserat på att vi blir minst 20 deltagare.

Anmälan senast 1/6 till Lars Niwong 042-2374 03 eller  
070-6077403 gärna SMS eller via mail: niwong@telia.com.

Anmälan ska innehålla: Namn, Golf ID, tfn nr, mail och om ni är publik som ni vill äta lunch tillsammans med golfarna.



## Minnesstund 2016

Vi var några T 4 vänner som deltog i vår traditionella minnesstund vid T 4 Gravplats.

Detta sker varje år inför julen då vi hedrar och minns bortgångna kamrater. Vår prost och f.d. regementspastor Friedrich Eberhardt höll en kort betraktelse därefter sjöng vi och Holger Axell spelade på sitt horn.

Vi samlades därefter för fralla och kaffe på Verumsgården. Styrelsen hade därefter sammanträde och alla önskade varandra God Jul och Gott Nytt år.

*Text: Gunnar Segerholm*

*Foto: Uno Nilsson*





## Verksamhets plan 2017

Årsmöte	1 mars "Statshotellet Hässleholm"
Malmö Tattoo	21 maj (Malmö Arena)
Endags utfärd	17 juni (Skarhults Slott och Flyinge)
T 4 Golf tävling	28 juni "Allerum Golfklubb"
Lång utfärd (2 övernatt).	21-23 augusti "Bornholm".
Höstmötet	4 oktober "Statshotellet Hässleholm"
Trängträff i Stockholm	5-6 oktober "Kryssning till Åland"
Gåsamiddag	10 november "Mårtensafton"
Minnesstund	14 december (Östra kyrkogården)



Planen godkänd vid styrelsemötet den 15 december 2016

## Årsmöte 2017-03-01

Vi börjar årsmötet på sedvanligt sätt med en liten ceremoni samt parentation över under året avlidna kamrater.

Föredragningslista för årsmötet onsdagen den 1 mars på Hässleholms Statshotell.

- § 1 T 4 KF ordförande öppnar mötet.
- § 2 Val av mötesfunktionärer.
- § 3 Val av två mötesdeltagare att jämte ordf justera dagens protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare.
- § 4 Mötets utlysning och kallelse.
- § 5 Dagordning.
- § 6 Årsberättelse över verksamhetsår.
- § 7 Redovisning av föreningens ekonomi.
- § 8 Revisionsberättelse.
- § 9 Beslut angående ansvarsfrihet.
- § 10 Bestämmande av årsavgift och omkostnadsersättning.
- § 11 Hänskjutna frågor. Ev översyn av § 2 i stadgarna
- § 12 Av styrelsen påkallade frågor.
- § 13 Av enskild medlem påkallad fråga.
- § 14 Val av:

Ordförande	för ett år
Styrelseledamöter	för två år
Revisor	för två år
Revisor suppleant	för två år
- Val av valberedningen för ett år
- § 15 Övriga frågor.
- § 16 Mötets avslutning.

Returadress:  
T 4 Kamratförening  
c/o Gunnar Segerholm  
Breanäs 3041  
289 73 Immeln

B



## T 4 Kamratförenings Årsmöte 2017 Onsdagen 1 mars på Statshotellet Hässleholm

Kl. 1730-1800	Samling och förfriskningar
Kl. 1800-1845	Årsmötesförhandlingar
Kl. 1845 -1915	Information
Kl. 1915-ca 2200	Gemensam måltid

För vår planering är det viktigt att Ni anmäler Er senast den 22 februari.

Kostnad för måltiden är 100 kr/person.

Måltiden kommer att bestå av varmrätt, vin, öl och vatten samt kaffe.

Anmälan sker genom att sätta in avgiften på T 4 Kamratförenings  
Bankgiro nr: 402-8825 OBS Skriv namn tydligt!

Frågor som enskild medlem påkallar sänds skriftligen till sekreteraren senast  
den 20 februari 2017.

T 4 Kamratförening, c/o Gunnar Segerholm, Breanäs 3041, 289 73 Immeln.  
[gunnar.segerholm@tele2.se](mailto:gunnar.segerholm@tele2.se),

*Välkomna!*  
*Gunnar Segerholm*  
*Sekreterare*