

PEUGEOT
tillverkar dubbelt så många bilar
som Volvo och Saab tillsammans.



PEUGEOT 505
PEUGEOT 504
PEUGEOT 505
PEUGEOT 505

Peugeot är de stora möjligheternas bilmarke. Vi bygger bilar för alla behov. Små, mellanstora och stora bilar, personbilar och transportbilar. Framhjuldrivna och bakhjuldrivna bilar. Sedan- och kombi bilar. Bensin eller dieseldrivna. Vi har fler serviceverkstäder än det finns städer i Sverige och vi kan erbjuda alla former av leasing eller köp.

Kontakta någon av våra 90 återförsäljare
i landet så får du veta mer om Peugeot

PEUGEOT och MAZDA *Bossons* Helsingborgsvägen
Hässleholm
Tel 142 70

Trängare

Carl Anderson's
Konvalescens - Västergarn

är

Modehuset
för hela familjen

Hässleholm - Tel. 0451/843 00 Herr
843 01 Dam

Skaffa

Volvokort

Allt för bilen

*En självklarhet
för varje Volvoägare*

GÖINGE BIL

"Jag kör med
Volvokort"



HÄSLEHOLM
0451/142 50

OSBY
0478/119 50

ÄLMHULT
0476/124 10

MARKARYD
0433/120 50

SÖSDALA
0451/606 00

Nova Dabne Offset, Hässleholm 1381



NR 2 - 1981. ÅRGÅNG 39
Oktober 1981

Snapphanen

TIDNING FÖR SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTET OCH DESS KAMRATFÖRENING



Snapphanen

TIDNING FÖR SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTET
OCH DESS KAMRATFÖRENING

Redaktör och
ansvarig utgivare: Överstelöjtnant Arne Peterson
Ekonomisbef: Kapten Yngve Löfgren
Foto: Fanjunkare H O Jönsson m fl

Annonspis: 1/1 sida 500.-, 1/2 sida 300.-, 1/4 sida
150.-, 1/8 sida 75.-, 1/10 sida 40.-.
Medlemsavgiften i Kamratföreningen är 20.-, ständigt
medlemskap 300.-, som kan insättas på föreningens
postgirokonton 765 71-9.



VOLKSWAGEN – AUDI – ett av marknadens bredaste sortiment



Din V.A.G.-handlare för Audi och Volkswagen.

KRISTIANSTAD • HÄSLEHOLM • OSBY • HOOR

Regementschefen har ordet...



Våren 1982, då riksdagen skall fatta ett nytt försvarsbeslut (FB 82), rycker obehagligt allt närmare. Den fråga inför försvarsbeslutet som tar den största delen av massmedias och allmänhets intresse, är fredsorganisationen. Detta är synd, eftersom det är krigsorganisationen som är viktigast. De förslag som Överbefälhavaren (ÖB) lämnat till statsmakterna inrymmer många förbättringar av krigsorganisationen, t ex avsevärt bättre pansarvärnsförmåga, nytt luftvärnssystem, ökad eldkraft (bl a ny granatkastare och nytt eldhandvapen), ökad rörlighet (bandvagnar, ny krigsbromateriel och nya helikoptrar) samt bättre sambandsystem och ny skyddsmateriel. Förslagen innehåller också förbättringar inom utbildningsområdet, främst bättre utbildningsmetoder och utbildningshjälpmedel av olika slag samt repetitionsutbildning i full omfattning. Men en förutsättning för att allt detta skall kunna rymmas inom de ramar som Regeringen givit ÖB, är att kostnaderna för fredsorganisationen kan minskas. Det är därför ÖB måste föreslå stora förändringar i detta avseende. Eftersom förändringar i fredsorganisationen direkt påverkar ett stort antal anställda inom försvaret och berörda kommuner, är det kanske naturligt att dessa frågor engagerar mer än förändringar av krigsorganisationen. Sedan förra numret av Snapphanen kom ut, har följande hänt vad gäller vår framtida fredsorganisation.

I slutet av mars gav Chefen för armén (CA) sitt förslag till ÖB. Förslaget innebar i de stycken det berör trängtrupperna och Hässleholm:

- T 1 läggs ned men trängskolcentrum (US och TrängOHS med övningstrupp) förläggs till Linköping.
 - T 2 utökas och omlokaliseras i Skövde till K 3 och P 4 kaserner.
 - T 3 kvar i Sollefteå och utökas, varvid del förläggs vid I 21.
 - T 4 lämnar nuvarande kaserner och samlokaliseras med P 2, varvid såväl P 2 som T 4 värnpliktskontingenter minskas.
- I maj gav ÖB sitt preliminära förslag till förändringar av fredsorganisationen. ÖB förslag i maj innebär bl a
- T 1 avvecklas.
 - T 2 enligt CA förslag.
 - T 3 enligt CA förslag.
 - P 2 avvecklas (utbildningen flyttas till P 7 i Revingehed).
 - T 4 lämnar nuvarande område och övertar P 2 kaserner.
 - Trängens skolor förläggs i Skövde.



När det gäller däck
Tveka inte, kom till oss
Vi har dom rätta däckerna
Till dom rätta priserna

Ringcentralen



I HÄSLEHOLM AB
Telefon 0451 - 142 20
Box 124
281 01 HÄSLEHOLM

**GÅ EJ ÖVER BRON
för att klippas!**

GÅ TILL ODDS

Frisørsalong vid Viaduktsgatan
Tel. 133 01

BEIJEROLJA

Telefon 0451/850 60

Viaduktsgatan 8 Hässleholm

Omslagsbilden visar Kamratföreningen under regementschefens mottagning vid Regementets Dag 1981-05-09.

I juni kom en arbetspromemoria från försvarskommitténs arbetsutskott för fredsorganisationsfrågor (FK 78/FRO). Arbetsutskottets förslag överensstämmer i allt väsentligt med ÖB-förslag.

ÖB och FK 78/FRO förslag var i huvudsak positivt för T 4. *Visslerligen* skulle vi tvingas lämna vårt nuvarande område, ett kasernetablisement och övningsområde, som vid genomförandet av förslaget (1986/87) under 80 år varit regementets hem. Men vår årliga grundutbildningskontingent av värnpliktiga skulle ej minska utan öka. Detta skulle innebära att vi även i fortsättningen årligen kan utbilda en fulltallig bataljon. Vi skulle få en vettig förbandsomsättning och bra organisation under grundutbildningen. Genom att vi ensamma skulle disponera P 2 nuvarande område, skulle vi få i huvudsak samma goda utbildningsbetingelser som nu och i vissa avseenden kanske bättre.

ÖB och FK 78/FRO förslag verkade väl genomarbetade. Därför kom det som en överraskning, när ÖB i sin slutliga fredsorganisationsplan som lämnades till Regeringen 18. september hade ändrat uppfattning. ÖB plan av den 18 september innebär bl a

- T 1 läggs ned senast 1987 men viss utbildning (sjukvårds- och slakteriutbildning) blir kvar i Linköping vid I 4. TrångOHS flyttar till Skövde.

- T 2 enligt tidigare förslag, dvs T 2 inklusive US och TrångOHS samllokaliseras under 1986/87 med P 4/Fo 35, varvid del av P 4 och hela K 3 etablisement tas i anspråk. T 2 nuvarande etablisement avvecklas.

- T 3 enligt tidigare förslag.

- T 4 samllokaliseras under 1986/87 med P 2 till P 2 nuvarande anläggningar. T 4 nuvarande mark och anläggningar avvecklas. Del av T 4 grundutbildningskontingent - exempelvis sjukvårdsutbildningen - kan komma att förläggas till P 6 i Kristianstad.

För T 4 och dess personal har därmed ett helt nytt läge inträtt. När detta skrivs har vi ännu inte fått några detaljer om ÖB förslag. Vi vet inte hur stor grundutbildningskontingent regementet beräknas få. Vi vet inte hur stor del, som skall förläggas till P 6. Vi vet ingenting om tänkt organisation eller lydadsförhållanden vare sig vid P 2- eller P 6-delarna av regementet.

Följande torde dock kunna sägas:

- Våra utbildningsbetingelser kommer att försämrats avsevärt, när vi skall samsas med P 2 om mark och utbildningsanordningar.

- Möjligheterna till samordnad bataljonsutbildning försämrats med del av bataljonen förlagd till P 6.

- Möjligheterna att rationellt utnyttja personal och utbildningsanordningar försämrats genom uppdelningen på två orter.

- Utbildningskostnaderna kommer att öka (rese- och traktamentskostnader för befäl med tjänstgöring vid P 6, administrationskostnader m m).

Anmärkningsvärt är också att några ekonomiska beräkningar som underlag för ÖB förslag inte tycks finnas. I varje fall har de ännu inte kommit oss vid T 4 tillhanda.

Sista ordet i fredsorganisationsfrågan är emellertid ännu ej sagt. Försvarskommittén har tillsatt en expertgrupp, som skall granska ÖB nya förslag. Denna expertgrupp kommer under oktober att besöka berörda förband i Skåne. Sedan expertgruppen gjort sin granskning skall politikerna i försvarskommittén ta ställning. Och efter sedvanlig remissbehandling skall Regeringen och slutligen Riksdagen fatta de avgörande besluten.

Det finns alltså fortfarande möjligheter att påverka beslutsfattarna. De viktigaste frågorna är därvid enligt min uppfattning:

- T 4 måste få tillräcklig stor årlig grundutbildningskontingent för att utbilda en fältstark bataljon.

- All delning av regementet på två orter måste bestämt avvisas.

- Regementet måste ges fullgoda betingelser vad gäller mark och utbildningsanordningar.

Den 21. nov har Kamratföreningen sin höstträff. Jag hoppas att jag då kan ge en fylligare orientering om regementets framtid. Jag hälsar alla medlemmar välkomna till regementet och ser fram mot att ånyo få träffa Er.

Rune Morell

Kamratföreningens höstträff

äger rum lördagen 1981-11-21

PROGRAM

Kl 1300 Samling i filmsalen, skolhuset
Höstmöte
Försvarsupplysning
Filmer
Besök i regementsmuséet

Kl 1530 Kamratmiddag i militärrestaurangen
Pris 35:- kronor

Anmälan till middagen görs senast 1981-11-13 till kapten Yngve Löfgren, telefon 0451/118 75 eller överstelöjtnant Arne Peterson, telefon 0451/140 50, ank 23.

Gäster och anhöriga till medlemmarna må delta.

Välkomna!

Inbjudan till förevisning av grupperad underhållsbataljon vid T 4

Regementet genomför den årligen återkommande förevisningen av grupperad underhållsbataljon i vecka 208.

Kamratföreningens medlemmar inbjuds härmed att åse denna förevisningen onsdagen 1982-02-24 mellan kl 0930 - 1430.

Lunch kan erhållas i militärrestaurangen.

Anmälan till sekreteraren senast 1982-02-10.

Välkomna!

Regementets Dag

äger rum lördagen 1982-05-08. I samband med Regementets Dag äger kamratlunchen och årsmötet rum.

Reservera dagen redan nu!

Kamratföreningsmedlem

Tag aktiv del i föreningens arbete - besök kamratföreningens träffar vår och höst.



Sekreterarens spalt

(Överstelöjtnant Arne Peterson)

I samband med Regementets Dag den 9. maj hade kamratföreningen sitt årsmöte samt kamratlunch.

Vid årsmötet skedde val av styrelse m.m. Till ordförande omvaldes överste R Morell och till vice ordförande omvaldes major C Florén. Styrelsen i övrigt omvaldes och består av: Förrädsförmän B Bergkvist (död 1981-06-13), major G Hanell, fanjunkare S Hyldén, kommunalrådet A Jönsson, förrädsman B Karlsson, disponent Ph Kjellin, kapten Y Löfgren, kamrer B Medin, ingenjör K-G Nilsson,

tekniker S Olsson, överstelöjtnant A Peterson och major Ch Röing samt nyvaldes major P Alf.

Som representanter i T 4 muséinämnd omvaldes disponent Ph Kjellin och nyvaldes major P Alf.

Som revisorer omvaldes förvaltare E Ek och köksföreståndare I Waldemarsson. Som revisorssuppleanter omvaldes förrädsförvaltare Y Wahlman och överstelöjtnant T Hansén.

Vid styrelsesammanträde 1981-09-25 konstituerade styrelsen sig sålunda:

Styrelse

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Överste R Morell
Major C Florén
Överstelöjtnant A Peterson
Kapten Y Löfgren
Major P Alf
Major G Hanell
Fanjunkare S Hyldén
Kommunalrådet A Jönsson
Förrädsman B Karlsson
Disponent Ph Kjellin
Kamrer B Medin
Ingenjör K-G Nilsson
Tekniker S Olsson
Major Ch Röing

Verkställande utskott

Ordförande, överste R Morell
Vice ordförande, major C Florén
Sekreterare, överstelöjtnant A Peterson
Kassör, kapten Y Löfgren
Disponent Ph Kjellin
Förrädsman B Karlsson
Kamrer B Medin

Fanförare

Representanter i T 4 muséinämnd

Disponent Ph Kjellin
Major P Alf

Redaktion tidningen Snapphanen
Redaktör och ansvarig utgivare
Ekonomi- och annonschef

Överstelöjtnant A Peterson
Kapten Y Löfgren

Regementets Dag startade redan kl 0900 med den årligen återkommande skyttetävlingen mellan lag ur grundutbildningsbataljonen och kamratföreningen. Segrare blev i år kamratföreningens lag. Förra året segrade grundutbildningsbataljonens lag – det har skiftat på samma sätt under många år, vilket ju är rättvist. Även i år hade disponent Philip Kjellin skänkt priser till de båda lagen.

Gäst vid kamratlunchen var generalmajoren Birger Hasselrot, regementschef 1955–1960. Efter lunchen besöktes regementsmuséet i Verumsgården.

Köksföreståndaren, fru Irma Waldemarsson, fyllde 60 år 1981-08-14 och uppvaktades bl a av kamratföreningen. Kamratföreningen tilldelade henne Regementets Sköld för de insatser hon under många år gjort för kamratföreningen i samband med föreningens vår- och höstträffar med tillhörande kamratmåltid.

Kamratföreningens kassör, kaptenen Yngve Löfgren, fyllde 65 år 1981-09-04. I samband med styrelsens uppvaktning av honom erhöll han Regementets Sköld för sitt mångåriga arbete inom kamratföreningen.

Förra förrädsförmannen Bror Bergqvist har avlidit 1982-06-13. Bror Bergqvist var medlem i kamratföreningens styrelse sedan 1955 och var under många år fanförare.

Kamratföreningen bevarar Bror Bergqvist i ljus och tacksamt minne.



Regementschefen delar ut utmärkelsen "Framste soldat" 1980/81 till fr v Klas Sturesson, Hässleholm, Lars Bengtsson, Bjärred, Tord Persson, Bjärnum, Sven Erlandsen, Knislinge och Stefan Wiklund, Höör.

I samband med regementschefens avtackning av årsklass 1980/81 överlämnade regementschefen kamratföreningens miniatyrfana och diplom samt regementets plaket – vilket utgör belöningen till Framste soldat. Årets Framste soldater var följande: Klas Sturesson, 1. kompaniet (skolkompaniet) från Hässleholm, Lars Bengtsson, 2. kompaniet (stabskompaniet) från Bjärred, Tord Persson, 3. kompaniet (transportkompaniet) från Bjärnum, Sven Erlandsen, 5. kompaniet (sjukvårdskompaniet) från Knislinge och Stefan Wiklund, 6. kompaniet (lätta underhållskompaniet) från Höör.



Följande kamratföreningsmedlemmar har bemärkelsedagar under år 1982 (fr o m 70 år och uppåt)

Philip Kjellin, Malmö	75 år	1982-01-09
Ove Andersson, Hässleholm	80	02-04
Helge Chrona, Blentarps	70	02-14
Tyke Svennemark, Stockholm	70	02-18
Wilhelm Brock, Lund	80	02-21
Anders Wilhelm Arnell, Kungsängen	70	02-29
Thorsten Pettersson, Hässleholm	70	03-23
Berndt Elander, Stockholm	70	05-09
Knut Olofsson, Helsingborg	75	06-04
Eric Nilsson, Bara	70	06-06
Sven Hansen, Broby	70	06-08
Sture Olsson, Hässleholm	70	06-27
Einar Tannfelt, Ålmhult	85	07-23
Folke Persson, Ödåkra	70	10-10
Carl Arenheim, Arlövs	85	10-11
Hugo Olsson, Sösdala	75	11-06
Sigfrid Granbom, Åtvidaberg	85	11-18

GLÖM EJ MEDDELA ADRESSFÖRÄNDRING

18. Nordiska Kamratföreningsmötet

(Major Claes Florén)

De Nordiska Kamratföreningsmötena har en relativt lång historia. Att observera då är att mötena hålls vartannat år och att deltagare är, utöver vårt land, Danmark, Norge och Finland. Deltagarantalet per land är maximerat till cirka 50 st, vilket innebär att i huvudsak alla de svenska Kamratföreningarna kan sända en representant.

Vår Kamratförening har denna gång representerades av mig, en förmån som jag varmt tackar Kamratföreningen och dess styrelse för. Årets Nordiska Kamratföreningsmöte hölls i Åbo i Finland under tiden 11 juni till och med 14 juni med de finska Landsförsvarsgillena som värd.

De svenska representanterna samlades på kvällen den 10 juni för att med båt ta sig över till Åbo, en underbart vacker resa genom den svenska skärgården i den vackra sommarkvällen.

Ankomsten till Åbo var kanske i viss mån en smula "jobbig" ty dels kom båten till Åbo i ottan och till yttermera visso gick den finska klockan en timme före vår.

I den tidiga morgontimmen hämtades vi med buss för transport till Flottans Kaserner, där vi inkvarterades. Vi inkvarterades i logement med så där en 10 man i varje och lyxen var ganska "kärvt" med rinnande kallt vatten, halmmadrass m m något som fick de flesta att tänka så där en 30 eller 40 år tillbaka i tiden. Det gick emellertid förvånansvärt snabbt att vänja sig att sova under dessa förhållanden.

En öppningseremoni ägde rum på Flottstationen ganska snart efter vår ankomst och med stor pompa.

Den finska Flottans Musikkår, vilken skulle bli vår trogna följeslagare under hela vår tid i Finland, spelade, nationalsångerna sjöngs och de olika deltagarländernas flaggor hissades.

De finska Landsförsvarsgillenas ordförande Erkki Tuuli höll välkomsttalet, garnisonschefen i Åbo hälsade oss välkomna till Åbo och fältgudstjänst hölls.

Välkomstceremonien avslutades



XVIII
POHJOISMAISET KILTAPAIVAT
TURUNSA 11. 14. 1981 ÅBO
XVIII NORDISKA
MILITÄRA KAMRATFÖRENINGSMÖTET

Åbo slott

med förbimarsch och alla de gamla "takerna" togs fram till en väl så god förbimarsch.

Senare på dagen deltog vi i kransnedläggning vid "Självsändighetsstenen" i Åbo och gjorde senare på dagen samma vid hjältegravarna på Åbo kyrkogård, där de närmast förstenade unga finska soldaterna stod hedersvakt under den nästan timslånga ceremonien.

Den första dagen avslutades med samkväm på den gamla garnisonsmässen i Åbo, under vilken man genom en noggrant ordnad bordsplacering fick önskad spridning på deltagarna, kontakterna till framma.

Den andra dagen, fredagen, tillbragtes med en välarrangerad sightseeing i Åbo samt med industribesök.

Dagens begivenheter var emeller-

tid festmiddagen på Åbo slott. Slottet har en lång historia. Det grundades omkring år 1280 som ett lägerkastell på en klippholme i Aura äns mynning. Redan i början av 1300-talet byggdes det till som en sluten borg. Det färgrikaste århundradet var 1500-talet.

Gustav Vasas son, hertig Johan, utnämndes 1556 till hertig av Finland och bosatte sig på Åbo slott.

Slottet har efter 2. världskrigets slut restaurerats och man har försökt dels att återställa slottets rum i deras ursprungliga skick, dels har man försökt göra slottet till en "levande" byggnad.

I dag hålls där gudstjänster och "hertig Johans salar" är Åbo stads festväning.

I denna festväning hade Åbo stad inbjudit oss alla 200 på representationsmiddag med mottot "som på hertig Johans tid".

Allt var så tidstroget som möjligt. Allt mat serverades på en och samma trätallrik vilken torkades av mellan rätterna. Det äts med kniv och skeed och bordduken var avsedd att skydda "festdräkten".

Till det helstekta fläret som bars in på ett jättefat och delades i festsalen, dracks isvatten och rött vin, allt enligt sedvanjan på hertigens tid. All betjäning var klädd i 1500-talsdräkter.

På lördagsmorgonen åkte vi till Nådendal, där den gamla staden besågs. Det i närheten belägna sommarpalatset för den finske presidenten besöktes också.

På eftermiddagen ställdes färden till Säkyä, cirka 7 mil norr om Åbo. Här mitt ute på "landet" har

man skapat en hemvist för Björneborgs Brigad. Mitt ute i ett, så vitt man kan se, idealiskt övningsfält har man byggt upp ett etablissement där alla de komponenter som ingår i en pansarbrigad utbildas.

Naturen påminner om den småländska men dock utan Smålands stenar. Här finns utmärkt terräng för stridsvagnsutbildning, här kan man skjuta skarpt med artilleri och en vacker sjö ger tillfällen till överskeppningsövningar.

Utöver den militära delen har byggts ett helt samhälle för den fast anställda personalen med affärer, hyresfastigheter och villor.

För de värnpliktiga finns goda förläggingsutrymmen, ett förnämligt marketenteri och en perfekt idrottsanläggning med bl a bastu och simhall med internationella mått.

I allt dväljes cirka 3 000 människor i detta militära samhälle. Det rådde överallt en mycket god anda och en disciplin i mångt lik de yttre formerna i Sverige under 40-talet. Ändå var andan i många avseenden mycket fri. Distansen mellan de olika kategorierna var liten. Alla gick på marketenteriet, befäl som meniga, militär personal såväl som familjemedlemmar, såväl brigadens personal som deras gäster, flickvänner m fl.

Någon mäss i vår bemärkelse existerade ej utan där fanns en klubblokal för all den fast anställda personalen med familjer.

Vi såg en uniformskavalkad "Björneborgaren genom tiderna" och gjorde en rundtur i buss på övningsfältet i den vackra sommar-

dagen samt badade bastu och simmade i simhallen.

Dagen avslutades med middag i matsalen där utspisningen (även för de värnpliktiga) går så till att maten sätts fram på borden och var och en serverar sig själv. Man marscherade i god ordning till och från maten!

Den sista dagen, söndagen, avslutades med en ceremoni där flaggorna halades och Kamratföreningsmötet avslutades.

Även vid detta tillfälle likväl som vid besöket på Björneborgs Brigad spelade för oss den allestädes närvarande "Flottans Musikkår".

Hemresan gick i underbart sommarvärder genom först den finska och sedan den svenska skärgården.

Vad ger då ett sådant här möte?

Det är givet att det bjuder på rekreation, tillfällen att se nya trakter i Norden och träffa nya och gamla bekanta och återuppliva gamla minnen. Men det ger också en viss inblick i alla de speciella förhållanden av politisk, militär och ekonomisk karaktär som råder både i värdlandet och kanske även i de andra deltagarländerna.

Man får svar på frågor man ofta ställt sig och förklaringar på sådant man undrat över.

Allt detta bidrar till en ökad förståelse för varandra och en bättre gemenskap i Norden.

Det ger måhända också nya impulser för alla dem, som arbetar i det frivilliga försvarsarbete som bl a bedrivs genom Kamratföreningarna. Nästa Nordiska Kamratföreningsmöte hålls i Danmark 1983.

Välkommen
Du också
till

Electrolux **HÄSSLEHOLM**

Harald Johansson AB

Östergatan 17, HÄSSLEHOLM. Telefon 0451/802 60 802 66

MED EGET RESERVDLAGER OCH EGEN SERVICEAVDELNING

FÖRSVARSSUPPLYSNING

(Överstelöjtnant Erik Oldensten)

ÖVERBEFÄLHAVARENS PROGRAMPLAN FÖR DET MILITÄRA FÖRSVARET 1982-1987

Riksdagen fattar femåriga försvarsbeslut. Senast var 1977. Nästa tillfälle är 1982.

Inför försvarsbesluten lämnar totalförsvarsmyndigheterna underlag till Regeringen. Överbefälhavaren (ÖB) har inför 1982 års försvarsbeslut lämnat.

● Perspektivplan del 1 i februari 1979

● Perspektivplan del 2, ÖB 80, i juni 1980

Perspektivplanerna är långsiktiga, 15-20 år resp 10 år, och utgör ett mera idéskapande skede av planeringen. I september 1981 lämnade ÖB sin programplan 82-87. Den är det tredje planeringsdokumentet. I programplanen redovisar ÖB konsekvenserna för försvarsmakten om 1982 års försvarsbeslut kommer att hamna på den ekonomiska nivå som Regeringen anvisat för planeringen.

Det innebär att anslagsnivån är densamma som under de senaste fem åren, c:a 17 miljarder kronor per år i 1981 års priser.

Planen belyser också alternativa utvecklingslinjer för försvarsmakten, dels vid en ökning med c:a 400 miljoner kronor och dels vid en minskning med c:a 400 miljoner kronor per år.

Med hänsyn till rådande tidsförhållanden har ÖB ställningstagande till fredsorganisationens förändring samt till flygplanfrågan måste brytas ut ur planen. Hårda reduktioner av fredsorganisationen erfordras alltså. I programplanen finns pengar avsatta för att kunna anskaffa ett svenskt flygsystem JAS (jakt-attack-spaning).

Utvecklingen i vår omvärld

Relationerna mellan supermakterna har försämrats. Under 1970-talet hade vi förväntningar på att avspänningspolitiken skulle leda till positiva resultat, bl a i form av minskning av de militära styrkorna.

Sveriges försvarsansträngningar

har minskat sedan slutet av 1960-talet. Dessa minskningar har sin grund i förhoppningar till avspänningspolitiken. Utvecklingen har hos supermakterna gått i rakt motsatt riktning.

Båda maktblocken har kärnvapen i en sådan omfattning att de kan rikta förödande anfall mot varandra. Detta verkar starkt återhållande och talar för att kärnvapen kan komma till användning endast i lägen då supermakternas mest vitala intressen är hotade.

Risken för kärnvapen mot Sverige i ett sådant läge är liten. Om Sverige kan hålla sig utanför ett konventionellt krig ökar våra möj-

ligheter att också hålla oss utanför ett kärnvapenkrig.

Grunder för planeringen

1978 års försvarskommitté anger i sitt delbetänkande "Säkerhetspolitik och totalförsvar" bl a en grundläggande inriktning för det militära försvaret och utformningen av de militära resurserna. Kommittén anser att ökade krav bör ställas på

- luftförsvaret
- mobilisering
- beredskap
- rörlighet
- verkan i telestörd miljö
- alternativ användning av våra stridskrafter.

Krigsorganisatoriska förändringar för armén enligt ÖB grundförslag

Materiella
Införändringar, 80 77



Övriga materiella
Införändringar, 80 82, 84



Mekansered drigad
Styv 101/102



Pansarfordon



Närvarande styrkor



De viktigaste materiella förändringarna är

- nytt eldhandvapen anskaffas
- lätt pansarvärnsrobot anskaffas
- ny stridsvagnsmina anskaffas
- styrd ammunition för granatkastare utvecklas
- stridsvagn 101, 102 och 103 moderniseras
- nytt lätt stridsfordon utvecklas
- nya luftvärnssystem utvecklas
- flytande bro anskaffas
- nya helikoptrar anskaffas
- leverans av bandvagn 206 fullföljs

Prisregleringsystem

ÖB redovisar de negativa erfarenheterna av nuvarande prisregleringsystem. Försvarskommittén har angett som sin avsikt att fram-

lägga förslag till nytt prisregleringsystem för försvarsmakten inom ramen för slutbetänkandet hösten 1981.

Personalia

(Assistent Marianne Nellbring)

Nya kompaniofficerare

Utnämningar

Mj K-G E Sjöholm utnämnd till övlt fr o m 1981-04-01.

Övlt K R Söderberg utnämnd till övlt med särskild tjänsteställning fr o m 1981-04-01.

Öfu T Nilsson och P Petersson utnämnda till P/Serg fr o m 1981-05-01.

Mj J Å I Svensson utnämnd till mj lntK fr o m 1981-08-01.

FA/Fj R Göthenqvist utnämnd till P/Fj fr o m 1981-10-01.

Serg E A L Bengtsson utnämnd till P/Fj fr o m 1981-05-01.

V/Fu Björklund, Lemark och Nilsson utnämnda till serg fr o m 1981-08-31.

VO/Serg Arvell utnämnd till serg fr o m 1982-08-28.

Serg P O Rosengren, K 4 utnämnd till P/Serg T 4 fr o m 1981-08-15.

Fj B I S Lovén, serg D O Rosengren, L S R Månsson och E J E Sax utnämnda till K/Fk fr o m 1981-08-27.

Fk L C Melin och K-O Johansson utnämnda till K/Lt fr o m 1981-09-01.

Placering

Öfu A H Maltesson placeras fr o m 1981-03-01 vid F 10.

Mj H-I V Lindulf placeras fr o m 1981-10-01 vid AKS.

Serg P O Rosengren placeras fr o m 1981-08-15 vid reg.

Avsked och entlediganden

Fj R U Göthenqvist avsked (egen begäran) fr o m 1981-02-28.

Sjvbitr R A Andersson entl p g a sjukpension fr o m 1981-03-01.

Fj F S E Hartman entl p g a ålderspension fr o m 1981-04-01.

Instrsköt M Lange entl p g a ålderspension fr o m 1981-04-01.

Öfu K Granlund entl (egen begäran) fr o m 1981-01-01.

Vik instrsköt B Holm avkortning av vik (egen begäran) fr o m 1981-03-31.

Öfu T Haraldsson entl (egen begäran) fr o m 1981-07-01.

Lt S A K Arvidsson entl (egen begäran) fr o m 1981-12-31.

Öfu P-Å Nilsson entl (egen begäran) fr o m 1981-08-01.

Dödsfall

RO/Lt Anders Tufvesson har avlidit 1981-05-25.

Förre l. förrådsformannen Bror E Bergkvist har avlidit 1981-06-13.

Förre förrådsformannen Erik Lövgren har avlidit 1981-07-30.



Ingvar Lovén
Född 1950-01-26
Fänrik 1981-08-27



Sonny Månsson
Född 1956-01-29
Fänrik 1981-08-27



Ollie Rosengren
Född 1957-02-27
Fänrik 1981-08-27



Eje Sax
Född 1957-03-01
Fänrik 1981-08-27

Tankar tillbaka

(Fanjunkare Tage Håkansson)

Jag började min tjänst vid Kungl Wendes artilleriregemente (A 3) 1941-11-01. Vad visste jag om det militära då? Ingenting annat än vad jag läst i gamla soldatinstruktioner, de flesta från Flottan. I dem blev man väl särskilt intresserad av de fina bilderna av uniformer och mössor. Det blev lite annorlunda än vad man sett i boken. Livet på A 3 var ju helt annorlunda än det man läst och fantiserat om. På den tiden skulle man kunna sjunga "mänskövärden vi fordra tillbaka, kämpa för rättvisa, frihet och bröd". Ja, rättvisa fanns det, inte tal om annat, men den var helt annorlunda än vad som rymms i samma ord i dag, fast fan vet om det inte var att föredra sättet att tillämpa m/1941 än m/81. Kämpa för brödet fick man också i ordets rätta bemärkelse, aldrig glömmar man bort de

rallarsvingar som utdelades då man stod i matkön, särskilt i Rinkaby, bara för att man skulle komma åt det bröd, som hade satts ut i matsalen av en fet köksfurir. Det var väl för hårt och möjligt för att ges till hästarna, men dugde bra till bassarna. Likaväl som annonser i tidningarna, där man kunde läsa att lantbrukare Svensson hade potatis till salu, lämpliga för svin eller militär. Det är väl förklarligt om bönderna sen dess aldrig har stått högt i kurs hos mig.

Tiden gick och så kom den stora dagen då man fyllde 20 år – en dag som man minns med välbehag. Vi hade terrängtjänst i "Björket" hela dagen. Vår troppchef var fänrik Areskoug (numera pensionerad överste). Klockan 1700, då vi skulle marschera till stallet för att rykta, blev jag kallad till honom och

möttes av orden "gratulerar" och fick två kronor samt besked att jag var fri från rykten den kvällen.

Näväl, tiden den gick, ont och gott varvades till en lagom blandning. Andra världskriget led mot sitt slut och man började fundera på att sluta och söka ett civilt arbete. Innan jag började i det militära hade jag tänkt bli skogvaktare, men den chansen hade jag inte kvar, men jag hade gjort furirskolan vid T 4, så jag sände in en ansökan att få komma dit och det fick jag. Anställdes som furir vid T 4 1946 och här har jag varit sedan dess, med avbrott vid fyra tillfällen för utlandstjänstgöring. Har jag gillat jobbet? Ja antagligen, eftersom jag vid pensioneringen 1983-04-01 varit i tjänst i det militära i 41 år.

HÄNT VID T4

(Redaktören)

MARS

Den 2. – 5. genomförde grundutbildningsbataljonen sin första bataljonsövning. Enheter ur I 12/Fo 17 deltog i övningen, som ägde rum i trakten av Hässleholm.

Den 6. ägde utryckning från regementet rum för sjukvårdare och mekaniker, som genomfört centraliserad utbildning vid regementet.

Under tiden 9. – 13. hade en trafikpluton ur stabskompaniet trafikdirigering i Malmö.

Den 16. – 27. genomfördes en reservofficerskurs för ca 20 reservofficerare.

Den 16. – 04-03 genomfördes en kurs för värnpliktiga ambulansförare ur milo Syds arméförband, vid regementet.

Den 17. – 24. genomförde grundutbildningsbataljonen sin andra bataljonsövning. Enheter ur P 2 och I 11/Fo 16/18 deltog i övningen, som ägde rum i trakten av Kristianstad.

Den 26. – 27. genomfördes reservofficersutbildning (reservofficersträff) med ca 90 reservofficerare.

Under tiden 30. – 04-03 hade en trafikpluton trafikdirigering i Malmö.

Den 31. – 04-02 hade lätta pansarunderhållskompaniet samövning med enheter ur I 12/Fo 17 i trakten av Eksjö.

APRIL

Den 13. – 16. genomförde grundutbildningsbataljonen sin tredje bataljonsövning. Enheter ur P 2, P 6/Fo 14 och P 7/Fo 11 deltog i övningen, som ägde rum i trakten av Åstorp-Ljungbyhed.

Den 15. var det utryckning för handräddningsvärnpliktiga omgång i 1980/81.

Den 22. – 29. deltog pansarunderhållsbataljonsstabskompaniet i en signalsamverkansövning i trakten av Karlsborg-Skövde.

Den 27. – 29. överlämnade regementets arkivmateriel till Krigsarkivet, avseende åren 1895–1949.

Den 29. genomfördes vid regementet med T 4 som arrangör Södra Militära Idrottsdistriktets fälttävlan.

MAJ

Den 4. – 15. genomfördes krigsförbandsövning för befäl (KFÖ BEFÄL) med en pansarunderhållsbataljon. Under andra veckan deltog befäl krigsplacerade vid pansarunderhållsbataljonsstaben och pansarunderhållsbataljonsstabskompaniet i av C P 6/Fo 14 ledd stabstjänstövning med bl a pansarbrigadstaben och pansarbrigadstabskompaniet ur P 6/Fo 14. Inkallat befäl, krigsplacerat vid pansarunderhållsbataljonens övriga kompanier, deltog i Vårövning 81 – T 4 årsklass slutövning.

Den 5. skedde invigning av Verumsgården som regementsmuseum. Till invigningen var inbjudna de inom regementet, som bidragit

till Verumsgårdens iordningsställe, pressen i Hässleholm samt Verumsgårdens "skapare", översten Knut Hagberg och regementsmuséets "skapare", majoren Birger Brunnby. Efter det att regementschefen förklarar Verumsgården in- vigt som regementsmuseum överlämnade han Regementets Sköld till museiföreståndaren, fanjunkaren Werner Nilsson och regementets plaket till hans maka, fru Hertha Nilsson. Båda har under hösten – vintern lagt ned ett mycket omfattande arbete med museets iordningsställande.

Den 6. var hembygdsföreningar- na inom Hässleholms kommun in- bjudna till föreläsning av rege- mentsmuséet.

Den 9. ägde Regementets Dag rum. Programmet var det sedvan- liga. Anslutningen var mycket stor.

Den 20. avtackade regements- chefen den uttryckande årsklassen. Utryckning ägde rum den 22. Års- klass 1980/81 har varit en mycket bra årsklass.

Den 20. avtackade regements- chefen den uttryckande årsklassen. Utryckning ägde rum den 22. Års- klass 1980/81 har varit en mycket bra årsklass.



Fira jubileum i samband med kamratföreningens träffar vår och höst

Ekonomisk och juridisk rådgivning

- BUDGETRÅDGIVNING
 - PLACERINGSRÅDGIVNING
 - SKATTEÄRENDEN
 - SAMTLIGA JURIDISKA ÄRENDEN
- såsom gåvobrev, testamente, bouppteckningar, arvskifte, köpehandlingar, äktenskapsförord m.m.

Välkommen till

 Sparbanken Göinge



Bankjurist
Gunnar Holmqvist



Erling Rooth

MOTORSÅGAR

Husqvarna, Partner,
Jonsered och Stihl.
Även röjningsågar.
Garanti och service.

Stor sortering beg. renov. sågar

OBS! Lag om skyddsutrustning

Vi säljer skyddskläder och skogstillbehör

ÖPPETTIDER: Vardagar 7.30–17.00.

HÄSLEHOLMS SÅG- o MOTORSERVICE AB

Andra Avenyen 14, HÄSLEHOLM - Telefon 0451-110 09



Regementschefen, överste Rune Morell, överlämnar Regimentets Sköld till museiföreståndaren, fanjunkaren Werner Nilsson, som bevis på regementets uppskattning av det arbete han nedlagt i samband med museets flyttning till Verumsgården.



I "uniformsrummet" finns trängt uppbernas samtliga uniformer, från uniform m/1885 till uniform m/1968.



Oversten Knut Hagberg, som var den som inköpte gården och lät flytta den från trakten av Verum till den plats där den nu står, berättade i samband med invigningen hur det gick till när han köpte Verumsgården och lät sätta upp den vid T4.

Regementsflaggor • Nationsflaggor • Fanor • Föreningsflaggor
Heraldiska arbeten • Standar • Dräktmärken
IVAR RYDBERGS FLAGGFABRIK
KARLSHAMNS FLAGGFABRIK

Tel. 0454/103 66 292 00 Karlshamn Tel. 0454/103 66

JUNI

Den 1. - 12. genomfördes särskild övning för befäl (SÖB) med en etappbataljon, en brigadunderhållsbataljon, en transportstab och två transportkompanier.

Den 9. var det första inryckningen till årsklass 1981/82. Det var ca 90 kompani- och plutonbefälsvärnpliktiga som ryckte in till 1. kompaniet (skolkompaniet) samt ca 20 handräckningsvärnpliktiga, som ryckte in till 9. kompaniet (kasernkompaniet).

Under de första veckorna i juni deltog åtskilliga befäl i fältövningar av olika slag.

Den 15. började semesterperioden för regementets fast anställda personal.

Den 22. var det inryckning av ca 60 medicinalvärnpliktiga vid 7. kompaniet. Utryckning den 21. augusti.

Samma dag var det dags för sommarens SKBR-kurs inryckning. Eleverna utbildades på lastbil och buss. Utryckning 07-03.

JULI

Stor del av regementets fast anställda har semester.

Utbildning pågår dock vid 1. kompaniet (skolkompaniet), 7. kompaniet (medicinalkompaniet) och 9. kompaniet (kasernkompaniet).



Bild från en av sjukvårdshallarna, där bl a utbildning i patientsvård skall äga rum.



Kaptenen Knut Fröjd lämnar en orientering om vad de olika salarna skall användas till.

Den 20. var det inryckning till kursen A-104 (sjukvårdsinstruktörskurs för aktivt befäl tillhörande armén och flygvapnet). Summa 20 elever, varav en ur flygvapnet. Utryckning läger rum från regementet 12-18.

AUGUSTI

Den 3. var det inryckning av den andra omgångens värnpliktiga till-

hörande årsklass 1981/82. Det var ca 250 gruppbefäls (GB-) värnpliktiga och E-värnpliktiga.

Den 4. var det inryckning till kursen A-104 b (repetitionskurs för aktivt befäl tillhörande armén och flygvapnet som tidigare genomgått kursen A-104). Summa 20 elever. Utryckning den 28.

Den 14. genomfördes Krigsmans erinran med de värnpliktiga tillhörande årsklass 1981/82 och som inryckt i juni och augusti.

Den 19. var det invigning av de nyrenoverade sjukvårdssalarna i skolhuset. Renoveringen av salarna kostade ca 1 1/2 miljoner kronor.

Den 21. - 22. och 23-24. genomförde regementet sin årligen återkommande högvakt vid Stockholms slott.

Den 31. var det inryckning till reservofficerskurs. 24 elever. Utryckning 09-11.

Samma dag var det inryckning av omgång 1 av handräckningsvärnpliktiga ur milö Syds arméförband, vilka under tre veckor skall utbildas till ambulansförare.

Under vecka 136 genomförde tränginspektören en underhållsfältövning för kompaniofficerare ur trängtrupperna. Övningen ägde rum i trakten av Hässleholm, med T 4 som "utgångspunkt".

Kärlokaler för frivilligorganisationer

1981-04-04 överlämnade regementschefen officiellt en villa - kallad Lassebo, till Hässleholms FBU att användas som kärlokal.



Regementschefen läser upp dörren till FBU nya kärlokal och överlämnar nycklarna till Nils Bertil Finn, FBU.



Regementschefen överlämnar nycklarna till FMCK nya kärlokal. Mottagare är utbildningschefen, kaptän Lennart Arvell.



Regementschefen flankerad av th kärchefen Marie-Louise Larsson och tv sekreteraren Lilly Nilsson.

1981-09-24 hade Hässleholms-Perstorps Kvinnliga Bilkår officiell invigning av sin nya kärlokal, en villa - kallad Johanssonska villan - som regementet upplåtit till SKBR att användas som kärlokal.

I och med att SKBR fått denna kärlokal, har sammanlagt fem frivilligorganisationer - utöver här redovisade här tidigare Lottorna och Blå Stjärnan fått disponera var sin byggnad som kärlokal - sin hemvist inom regementets område. Förrådsvägen, vid vilken fyra frivilligorganisationer har sina kärlokaler, har döpts om till "Frivilligvägen".

"Hedersfurirerna" debuterade på kaserngården för 38 år sen

(Hedersfuriren Allan H Peterson)

Vid avslämningen till regementschefen vid Regementets Dag 1981 fanns bl a tolv medelålders, mer eller mindre grånande herrar, som gjort sin T 4-debut på samma kaserngård 38 år tidigare. De på aktiv stat år 1946 utnämnda furirerna, av den forne kårchefen, översten Knut Hagberg, år 1976 till "hedersfurirer" kallade, hade nämligen förlagt en av sina kamratträffar just till denna tidpunkt för att samtidigt få sig en titt på moderförbandets "produktion" av i dag. Och den strax efteråt uttryckande grundutbildningsbataljonen gav en briljant uppvisning!

Vid kamratföreningens måltid hade de forna furirerna bänkat sig tillsammans med översten Hagberg, av dem själva i fjol kallad till "hederskårschef". Denne fysiskt och intellektuellt spänstige 85-åring underhöll också hela församlingen med några hågkomster från krigsårens T 4. Ett mycket uppskattat

underhållningsinslag! Nu träffade man också generalmajoren Birger Hasselrot, en gång i tiden den skolkompanichef hedersfurirerna helst vill minnas, eftersom han för första gången förde in en mänsklig syn i det hårda sorteringsverk, vilket gick under beteckningen stamunderbefälsutbildning...

På eftermiddagen gjordes en "historisk" utflykt i Hässleholms-trakten, guidad av den verkligt sakkunnige och trivsamma kaptenen Per Nehler. Intressant tyckte alla och önskade, att man fått en sådan bygdeintroduktion redan 1943...

Vid middagen i plutonsofficers-mässen var stämningen hög och härlig, det var många "minns du?". Man beslöt att förlägga nästa träff i anslutning till Regementets Dag 1983 och då för första gången även invitera resp moatjeer.

Totalt finns 35 kvar av de ursprungligen 38 furirerna från 1946. De var resultatet av T 4 största vo-

lontärintagning (över 100-talet) år 1943.

"Hedersfurirerna" ställde upp tillsammans med kamratföreningen på kaserngården i samband med avslämningen till regementschefen och finns alltså med på Snapphanens omslagsbild.



En lagerkransad gradbeteckning är "Hedersfurirernas" medlemsmärke, som de första gången bar på Regementets Dag 1981.

Idrottskrönika

(Kapten Yngve Löfgren)

Unga grabbar och gamla med föresten kräver ett stort mått av rörelse för att trivas väl. Idrottsavdelningen vid regementet har order att se till att en mängd aktiviteter i form av gymnastik, handboll, fotboll, terränglöpning, orientering till fots och med fordon, skytte och simning samt tester ordnas. Tävlingar av olika slag, dels för det egna förbandet och dels för andra förband. Här nedan kommer ett litet axplock av vad som ägt rum under sommarhalvåret.

MIDS fälttävlan

Denna tävling arrangerades i år av T 4. Som rutinerad banläggare hade pensionsavgångne kaptenen Knut Nilsson anlitats. Orienteringen var förlagd till Barnens By i Hästveda och i en terräng som betecknades som medelsvår av orienteringsdeltagarna. Sekretariatet sköttes av chefen för idrottsavdelningen, kaptenen Claes Lindkvist och hans ställföreträdare, fanjunkare Kaj Gummesson.

Resultat: 1. Fänrik K. Thörnkvist, KA 2, 83,38 poäng, 2. Kapten B. Linnarsjö, KA 2, 99,15 p, 3. Fj L. Claesson, P 2, 106,12 p. Från T 4 deltog ingen på grund av att vi var tävlingsarrangör. Tävligen fick god kritik av deltagarna.

Regementsmästerskap

Terränglöpning

På regementets terränglöpningsbana har den årligen återkommande terränglöpningen gått av stapeln. Denna tävling mellan de värnpliktiga visade att 5. kompaniet (sjukvårdskompaniet) hade den största bredden och även toppen genom elitorienteraren från Svängsta vpl 2033 Nilsson, som blev överlägsen vinnare.

Resultat: 1. Vpl 2033 Nilsson, 2. 5655 Rosengren, 3. 3316 Nilborn, 4. 3917 Haraldsson och 5. 3356 Mattson, samtliga 5. kompaniet - Bravo!

Lagtävlan vanns suveränt av 5. komp, 2. komp, 3. 4. komp, 4. 3. komp och 5. 1. komp, som blev sist för ovanlighetens skull.



Segraren i H 43 kapten Bengt Ahlstedt (i mitten), i v Skånes orienteringsförbunds ordförande, överstelöjtnant K-G Sjöholm och i h Svenska Orienteringsförbundets ordförande, överste Ingvar Rittsel under en pratstund efter MM i orientering.

Dagorientering för befäl och värnpliktiga

Mästerskapstävlingen hade lagts upp på Ljungdalabladet av fanjunkare Kaj Gummesson och leddes även av denne.

Resultat: Vplklassen: 1. 2033 Nilsson, 2. komp, 2. 3556 Mattson, 5. komp.

Befälklassen: K 1 kn C Lindkvist, H 21. 2. fj U Roos och 3. fj J Karlsson.

Klass H 35 såg som segrare fj K Brorsson, 2. mj H Svensson och 3. fj G Hedin.

Skytte

I denna sport finns vid regementet ett flertal goda skyttar på olika vapen. Främst bör kanske framhållas på gevar fanjunkarna Hilding Andersson och Ingemar Jönsson, på

pistol fanjunkare Torsten Persson och armöverkmästare B G Persson. Dessa herrar brukar för det mesta återfinnas i toppen av prislistorna vid tävlingar.

Resultat: Gevär: Segrare och regmästare fj Hilding Andersson.

Kpist: Segrare och regmästare fj Allan Ericsson.

Pist: Segrare och regmästare avm B G Persson

Ak 4 (endast vpl): Vpl Olsson 4. komp.

Fotboll

Inte bara i terränglöpning var 5. komp bäst utan även i lagtävling fotboll fick 5. komp 8 poäng och blev därmed regmästare, 2. 3. komp på 6 p, 3. befäl 6 p och 4. 4. komp även på 6 p.

ETT GOTT RÅD OM NI GÅR I BILTANKAR

Titta in till



FRIBROCKS

MOTOR AB

Eslöv — Hörby

telefon 0413 - 139 80 0415 - 140 40

AUKTORISERAD ATERFÖRSÄLJARE FÖR



CITROËN

MAZDA

MM orientering

När P 2 arrangerade MM i orientering i Vedematerrängen höll sig fj Kennet Brorsson väl framme i H 35-klassen. Segrare i den hårda konkurrensen i klassen blev blekingeorienteraren Björn Linnarsjö.

MM skytte

Arrangerades av KA 2. Bäst lyckades, av de från T 4 deltagande skyttarna, den mycket tävlingsvillige och skjutkunnige fj Ingemar Jönsson. Han lyckades i MM fältskjutning ta MM-guld och mästerskapstitel. Ingemar Jönsson var nära att notera en fullträff genom att han sköt 47 träffar av 48 möjliga och vann klass B på det resultatet. Som ett bevis på svårigheten kan nämnas att mästaren i klass A också hade 47 träffar. Klass B hade 200 deltagare. I lagtävlingen kom T 4 på 5. plats. Arrangören KA 2 fick beröm för perfekta arrangemang.



Reservofficerstävlingar

Från Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund (SAFR) idrottskommitté har resultatlista inkommit från deras tävling med kpiat på hemortens banor 1981-05-01. Här kan man konstatera att våra duktiga skyttar bland reservofficerarna lyckats väl. Särskilt kan Tore Holmerup, som blev tvåa individuellt på 279 poäng, endast 4 p från segern bland 121 deltagare nämnas. Lt P Olanders kom på 34. plats på icke oävana 261 p. I lagtävling mellan regementslag lyckades de våra rycka till sig en tredje placering på 790 p. Skyttar var Holmerup, Olanders och nestorn bland skyttar Philip Kjellin. Vår hönnör för god prestation!

Militärmästaren i fältskjutning med gevär fanjunkaren Ingemar Jönsson



Här studerar några skyttar ett skjutresultat under MM skytte

FRUKT ÄR HALSA!

ENOK OHLSSON

Tredje Avenyen 27 Telefon 0451/112 39

Årstidens blommor och grönsaker

"Rävspelet"

Efter det att de värnpliktiga "muckat" från regementet blir det utrymme för en del avstressande aktiviteter i samband med fysisk träning, och Rävspelet är en sådan aktivitet. I år var det plutonofficerskåren som hade nöjet att lägga upp tävlingsmomenten och det skall sägas från början att de hade lyckats alldeles utomordentligt. Två absolut nya inslag var "Chefens för marinen övning" - överskeppning över Almaån med tillfällig materiel samt "Minijägerövning" - lerduveskjutning med jaktgevär. Den tredje grenen var förflyttning på cykel på flaggutmärkt bana. Den som aldrig lärt sig cykla hade här de största förutsättningarna för att vinna.

Det var med en glimt i ögat som plutonofficerskårens ordförande, fanjunkaren Allan Stenhöjs hälsade tävlande, åskådare och inbjudna välkomna till Rävspelet.

Station 1 - Minijägerövning

Ledare Kaj Åkesson. Här gällde det att skjuta ned fem lerduvor med fem skott. Att träffa en lerduva är även för en tränad skytt svårt och därför blev bommarnas antal stort.

Äldst bland de tävlande för reg-off var Curt Y Lennbrandt, som fortfarande kan träffa en duva i

flykten, vilket han bevisade. Bäst lyckades ungdomarna Carl-Joel Rundberg, kompoff och Orjan Martinsson, plutoff med 4/5 resp 3/5. För övriga var resultaten varierande på grund av den nervpress maskinen åstadkom genom att slä sänder duvorna redan i starten. De som inte fick träff fick trösta sig med en öm axel.

Station 2 - Cykeltävling

Ledare Bertil Hansson och Ronny Nordström. Dessa båda hade "strängt" en bana som tävlingsdeltagarna sent skall glömma. Haden den berömda cyklisten Merckx sett denna hade han stortjutt, tror jag. Den som trodde han skulle kunna cykla bittert erfara att springa - bära cykeln runt banan kunde man vinna på. Veteran här var Torsten Hansén, som hade fin stil när han löpte runt med cykeln.

Den absolut bästa prestationen - Claes Lindkvist, Johannesson och Forss får ursäkta, gjorde Rūno Andersson. Han hade, vis av erfarenhet efter att ha studerat banan, tagit på sig motorglasögon för att skydda sig mot gruskornen som kastades upp av medtävlarna. Detta gjorde att han utan tvekan kan se sig som segrare i cykeltävlingen.

Andra fina prestationer inte att förglömma.

Station 3 - "Chefens för marinen övning"

Ledare Torsten Persson. Här gällde det att med tillfälligt materiel som fanns på platsen (två små plåt-tunnor, ammunitionslastpall och tre plåtburkar samt en livlina och en kort ribba) göra en flotte och ta sig över den normalt kalla och strida "Lama å" utan att gå på botten. Suveränt segrade här kompoff-kåren med Lennart Arvell som förste man som tog sig över. Men många ansåg att Bertil Osberg, som från barndomen har en viss vana i att dyka och simma i Kävingeån, gjorde den friskaste insatsen genom att crawla i Almaån och inhämta bortflutna linor, utan vilka segern kunnat äventyrats. Obe-stridligen mest dy- och bottenkänning hade tävlingsryttaren m m Hans Inge Lindulf, som av outgrundlig anledning redan vid starten råkade hamna på Almaåns botten. Vi blev lite fundersamma över den långa tid som han var under vatten, men trodde att han passade på att undersöka kraftbeståndet med tanke på kraftsångsen. Efter det att alla kommit över och det gick fort, var tävlingen över.

Resultat: 1. kompoffkåren, 2. plutoffkåren och 3. regoffkåren.

Senare på kvällen samlades deltagarna till ett gemytligt samkväm i plutoffmässen. En lyckad tävling. Vi hoppas på nästa.

PRIPPS

TRADITION * KVALITET

Telefon 044/11 54 40

Överste Johnssons vandringspris



Vid radiokontrollen på orienteringen syns fr v segraren i regoffklassen Ulf Råvik, i kompoftklassen trean Olthan Nilsson och tvåan Tommy Johansson.

SOLDATHEMMET

DIIT ANDRA HEM

Servering/kiosk, samlingsaal, klubbrom, studieväning, bordtennis, biljardrum och fotolab.

Kom — Trivs
Och känn Dig hemma

Telefon 0451/109 01

Tävlingen om överste Adolf Johnssons vandringspris ägde rum den 17. - 18. september i strålande höstväder. Tävligen omfattar sex grenar. Bästa resultat i skjutningen fick fanjunkare Thomas Levin med 144 poäng. På KAK manöverprov lyckades kaptenerna Olthan Nilsson, Björn Sjöstrand och Göran Nilsson köra prickfritt. Det avslutande orienteringsmomentet avgjordes på Gängeåsen med utslagsgivande banor.

Resultat:

Regoff: 1. major Ulf Råvik med major Hans-Inge Lindulf som 2.

Kompoft: 1. kapten C-G Åberg med kapten Tommy Johansson som 2.

Plutoff: 1. Fanjunkare Kenneth Brorsson med fanjunkare Allan Ericsson som 2.

Mopedutbildning vid T 4

(Kapten Olthan Nilsson)

Under hösten 1976 hade Hem och Skolföreningen i Hassleholm föreslagit att Hassleholms grundskola skulle utreda möjligheten att genomföra mopedutbildning under skoltid. Föreningen ansåg att utbildningen skulle ge eleverna en bra grund innan de ger sig ut i trafiken samt att på detta sätt eliminera viss olovlig körning. Kunde dessutom utbildningen bidra till att nedbringa den höga skadestatistik som är för unga mopedförare, vore den behjärtansvärd ansåg Hem och Skolföreningen.

Rektor Olof Lanér Lärarskolan blev försöksledare för projektet mopedutbildning. Efter några sammankomster hade ett program lagts, där Arne Jacobssons Trafikskola skulle svara för den teoretiska utbildningen och instruktörer från T 4 för den praktiska delen. Utbildningen omfattar 16 lektionstimmars, åtta teori och åtta praktiskt. Under Fritt Valt Arbete kan eleverna välja mopedutbildning en halv termin i årskurs 8 eller 9. Kravet på eleverna är att de skall fylla 15 år senast den termin de valt mopedutbildning. Utbildningen skulle börja vårterminen 1977.

För att kunna genomföra utbildningen hyrde Hassleholms grundskola 16 st mopeder och hjälmar, dessa inköptes efter försöksperiodernas slut, som var ett år. Naturligtvis får eleverna även använda egen hjälm och moped under utbildningen. För elever som skall köpa moped kan utbildningen också vara en vägledning, eftersom fyra varianter står till förfogande under körlektionerna.

Teoridelen är åtta timmar och genomförs vid respektive skolor i tvåtimmarspass. Trafikundervisningen omfattar trafikregler, signaler och tecken, särskilda regler för trafik med moped, trafikolyckor och olycksstatistik, åliggande och åtgärder vid trafikolycka, alkohol och trafik. Omfånget av denna utbildning är jämförbar med den som motorcykelförare får vid körutbildning. Sista passet avslutas med prov, där elevernas kunskaper testas.



Instruktörer och elever vid en av vårens kurser. Kapten Olthan Nilsson till vänster och fanjunkare Bertil Lindkvist till höger på bilden.

Praktiken består också av åtta timmar indelad i tvåtimmarspass vilken genomförs vid T 4. Körutbildningen omfattar genomgång av manöver- och kontrollorgan, åtgärder före, under och efter körning, växlingsövning, start och inbromsningsövningar som första pass. Andra passet är körgårdskörning, främst då balans- och teknikhinder. Tredje passet är körning i terräng, såsom körning upp och utför backar, trånga passager med varierande underlag och körning på halt eller löst underlag. Fjärde passet omfattar en kombination av körgårds- och terrängkörning och är samtidigt ett prov i körning. Reparation av enklare fel och justeringar finns inlagda i de fyra olika passen, såsom genomgång av bränsle och tändsystem, byte av wirrar, justering av koppling, bromsar och kedja samt felsökning.

Efter genomgången utbildning får eleverna ett diplom, under förutsättning att proven är godkända.

Omprov utnyttjas ibland, men i så fall bara en gång. Efter försöksåret har utbildningen permanentats, under förutsättning att T 4 kan ställa upp med frivilliga instruktörer. Sedan starten vårterminen 1977 har över 500 elever genomgått utbildningen. Fördelningen flickor - pojkar har varit 40% flickor och 60% pojkar. Flera grundskolor i Sverige har följt efter Hassleholms exempel och startat motsvarande utbildning. Personligen tycker jag att utbildningen är mycket lovvärd, därför att moped är det enda fordon som det inte finns någon lagstiftad utbildning för. Det enda krav som ställs är att man har fyllt 15 år, sedan är det bara att ge sig ut i trafiken. Många föräldrar låter sina barn träna innan de får åka ut första gången i trafiken, men alla har inte den ambitionen och dessutom är det många barn som lånar moped eller smygår långt innan åldersgränsen är uppnådd. Mopedutbildningen i skolan är ett bra alternativ för eleverna.

Högvakt 1981

(Värnpliktige Jonas Milkvist och Ulf Nilsson)

Onsdagen den 19. augusti var vi efter tre veckors, till synes oändlig exercis, äntligen på väg till Stockholm – våra drömmars stad. Färd-sättet, Kronans bussar, var kanske inte det mest komfortabla och det var alldeles för tidigt på morgonen, men vi var dock på väg till sist. Äntligen skulle vi, dvs 50 befälselever ur 1. kompaniet (skolkompaniet), få visa vad vi hade drillats för – nämligen högvakten vid Stockholms slott. Den tappra styrkan kunde blicka tillbaka på 55 timmars marscherande, vapenrörelser, posttjänst och taktträning. Chef för högvaktsträningen hade varit den i dessa sammanhang garvade kaptenen Nils Öhnfeldt, som förutom ovannämnda moment lärde oss många nya militära uttryck som t ex "Lystring ställ", "Skyldra gevär" och "formering skithög". Trots att kapten Öhnfeldt inte skulle följa med till "Hufvudstaden" var han den som lade ner mest arbete på träningen och det bör han ha en eloge för. Kulmen på träningen var de två samövningarna med P 2 högvaktstyrka.

Allt detta låg nu bakom oss och vi fortsatte vår färd mot den första anhalten, T 1 i Linköping, där vi åt lunch. Med fyllda magar lämnade vi detta systerregemente och framåt eftermiddagen anlade vi, något reströtta, till Stockholm. Där togs Frösundadetachmentets logement i besittning.

Efter torsdagens morgonrutiner fortsatte träningen med 1 20 som pågående vaktstyrka. Resten av dagen ägnades åt studiebesök i Kungliga slottet där vi besåg en riktig avlösning mellan 1 20 och Lv 6 samt besökte skattkammaren med riksgalierna och livrustkammaren.

Så blev det då fredag och därmed dagen D. Vädret var tyvärr inte det bästa, men trots detta finslipades formen tillsammans med P 2, som nu hade anlänt till Stockholm. Klockan 1150 stod högvaktstyr-



Värnpliktige Johan Örneberg på post utanför Södra valvet.



Högvakten på väg längs Skeppsbron till sin första vaktavlösning.

kan uppställd på Sergelarkaden iklädd högvaktsutrustning och regnkappa. Vakhavande major, majoren Carl-Johan Reventberg, visiterade en något nervös skara värnpliktiga samt övrigt högvaktsbefäl, vaktchef – kaptenen Thomas Johnsson, ställföreträdande vaktchef – löjtnanten Carl-Joel Rundberg, fanbärare – fänriken (numera löjtnanten) Karl-Otto Johansson, patrullef – sergeanten Mats Karlsson samt avlösningsförarna – sergeanterna Jerry Arvidsson och Lars Niwong. Därefter avmarscherade vi mot slottet, ledda av två trumslagare och en tumburmajör ur Linköpings musikavdelning.

Väl framkomna till slottet ställde vi upp på yttre borggården, där hela musikavdelningen stod uppställd och spelade.

Som vanligt hade denna traditionsenliga ceremoni samlat en ansenlig skara åskådare. Efter "Ryck in marsch" påbörjade vi vårt första vaktdygn, som skulle visa sig vara både händelserikt och jobbigt. Ti-

den gick fort och innan vi visste ordet av var det dags för oss att bli avlösta av vårt grannregemente P 2, som då gick på högvakten.

Söndagen kom och därmed det andra vaktdygnet. Till vår stora glädje var vädret betydligt bättre. Avmarschen skedde denna gången från Armémuseum och med hela musikavdelningen.



Högvakten uppställd för avgång.

Nervositeten hade nu släppt något vilket innebar att marschen och pågången fungerade bättre. Söndagens vaktdygn blev betydligt lugnare än fredagens, men patrullen fick trots detta göra en del uttryckningar.

Efter genomförd vaktjänst gjorde vi på måndagen uppsittning i bussen, och till vår stora förvåning kom chefen för garnisonavdelningen, överstelöjtnanten Ola Ericsson upp i bussen och berömde oss för en väl genomförd högvaktstjänstgöring. Så nog kan vi känna oss nöjda. Ytterligare ett bevis var de 1 000 kronor som tillägnades oss av disponenten Philip Kjellin. Denna gåva emottogs med stor glädje av högvaktstyrkan. Måndagskvällen ägnades åt diverse förnöjelser, men alla kom lyckligt tillbaka till Frösunda och färden hemåt kunde genomföras utan några större intermezzon på tisdagsmorgonen.

Högvaktstjänstgöringen var en upplevelse för oss alla samt ett positivt avbrott i värnpliktstjänstgöringen. Det märktes också att högvakten verkligen är en turistattraktion i Stockholm, särskilt då för utländska besökare. Så visst är väl högvaktsceremonien en fin PR för Sverige och det svenska försvaret.

BLIV MEDLEM I
T 4 KAMRATFÖRENING

Några glimtar från ett besök på Hanö

(Kapten Yngve Löfgren)

Redan stenåldersmannen som vågade sig över till Hanö, i sin med stor möda tillverkade ekstock, måste ha fångslats av skönheten i denna lilla ö i Östersjön. Jag behövde ju inte använda så luriga farkoster vid mitt besök på ön, utan kunde bekvämt med turbaten från Nordersund, på cirka 20 minuter ta mig över Hanösundet och njuta av att se ön badande i solen, nedbäddad i den blåa Östersjön.

Ön ligger cirka fyra kilometer öster om Listerlandet och är till största delen en bergig ö med en tunn jordskorpa på de lägre liggande delarna och en del skog på södra delen. 1977 fanns där 110 bofasta invånare, men det har varit avsevärt fler tidigare. Permanent bosättning har det varit sedan 1800-talets början. Näringarna är i huvudsak fiske samt en del turism.

Tidigare förekom att fastlandsbönder som ägde mark på ön, med relativt små båtar forslade över kor, får och ungdjur för betning på ön. En sagesman som var med, berättar att han som ung var med på de ibland mycket vågade seglatserna. Hanösund är ju ett blåshål. Då gällde lagen att får skulle lastas längst ned för att överspolande sjö ej skulle träffa fåren, för i fall att udden på fåren blev blöt kunde det äventyra båtens flytförmåga. Kor och övrig boskap kunde förvaras på däck. Värst var dock halm- och hööverfarterna. På grund av den skrymmande volymen så lastades ju båtarna högt upp med masternas topp. Att styra båten var ibland dramatiskt och då fick man använda utkik som dirigerade färden. Att detta ibland kunde bli mycket besvärande är lätt att tänka sig.

På öns högsta punkt, 60 meter över havet, finns Hanö fyr som är 16 meter hög. Fyren byggdes 1906 och är Östersjöns högst belägna fyr. Vitmålad och mäktigt kastar den ut sitt ljus över ön och havet däromkring.

Norr om fyren finns en kyrkogård. Åren 1810–1812 använde engelska flottan Hanö som bas för sina operationer i Östersjön. På denna kyrkogård begravdes ett antal soldater som hade tjänstgjort på fartygen. Till minne av dessa män finns dels en sten och dels ett kors upprettat. Valter Rydberg i Karlshamn har varit en av de drivande krafterna bakom dessa minnesmärken.

Ön är väl värt ett besök, inte minst för den bekväma sjöresan och utsikten över Hanösund.



Engelska flottans begravningsplats på Hanö 1810–1812.



Konditori Concordia slår igen

(Redaktörens saxning ur Norra Skåne 1981-08-25)



I den gamla Concordia-Trädgården var det ofta dans och folk spatserade utanför och lyssnade på musiken.

Efter snart 90 år läggs konditori Concordia utanför T 4 ned. Anders Melin startade rörelsen vid Vankivavägen 1894 och drev den fram till sin död 1932. Då tog en av hans döttrar, fru Rådqvist, över och skötte konditoriet i nästan 30 år. De senaste 19 åren har Bengt Johansson varit innehavare av Concordia. Nu skall han alltså lägga ned och ingen har visat sig intresserad att ta över trots att det varit till salu sedan i mars månad.

Anders Melin föddes i Finja

1848. Efter några år som grönsaks-handlare i Stockholm återvände han till sin hembygd 1894. I det hus som han ärvt av sina föräldrar öppnade han Concordia-Trädgården. Concordia har alltså sedan T 4 kom till Hässleholm 1907 varit militärens konditori. Concordia fick dock konkurrens av Soldathemmet, som startade sin verksamhet utanför T 4 1908.

Concordia-Trädgården hade oftast öppet till klockan 2200. På lördagarna var det dans och då kunde

det hända att det var öppet ända till klockan 2300. En trattgrammofon pryddes upp Concordia, men ofta bjöds det på levande musik. Från en estrad strömmade toner från många av de gamla kända hässleholmsmusikerna.

År 1948 revs den gamla villan och ett hyreshus uppfördes på samma plats.

I 33 år har konditoriet varit inrymt i lokaler på bottenvåningen i ett hyreshus snett över gatan (bredvid BP-macken).

Välkomna till

Marketenteriet T 4

Där har vi det mesta av vad en soldat behöver på sin frisd. Exvis: Gott kaffe, the eller lask av olika typer samt gott bröd till humanit pris.

Kioskvaror: Konfektyrer, brevpapper, frimärken, vykort, tidningar samt kemiska varor m m

Spelautomater
och TV

Öppet vardagar: 0900–1000
1130–1300
1430–1530
1700–2000



BYGGGÄRE
Tre välsorterade byggvaruaffärer till din tjänst.

trä – byggvaror – golv
för proffs och "gör det självare"

Öppettider: kl 7-17 **Välkommen!**
OSBY BYGGMATERIAL
HÄSSLEHOLMS TRÄVARU AB

I vår stora produktion av tidningar ingår bl a dessa



Låt oss även trycka er tidning.

nsb

NORRA SKÅNE BOX 115 • 281 01 HÄSSLEHOLM • TELEFON 0451/142 00

Hör av er till Bengt Johansson

Bidrag till tidningsfonden

Från 1981-02-20 till 1981-08-31

Medlen redovisade i den ordning de influtit

Bertil Jönsson	10:-	Tryggve Ahlgren	30:-	Carl-Erik Arthursson	80:-
Ake Hernquist	10:-	Tore Thorstensson	20:-	Thorsten Gutafsson	20:-
Björn Malmgren	10:-	Sven Alm	10:-	Gunnar Ask	20:-
Ulf Kalling	10:-	Wilhelm Brock	10:-	Tomas Karlsson	30:-
Lars Hellewig	10:-	John Erngård	10:-	Per Ingloff	20:-
Hildegard Holgersson	10:-	S Harksen	15:-	Gunnar Hanell	25:-
Valter Bengtsson	10:-	Birger Jörneng	10:-	Lars Hanell	25:-
Ragnar Nilsson	10:-	C Hamilton	10:-	Nils Hanell	25:-
Ragnar Stenbäck	10:-	Eric H Jönsson	10:-	Birger Hasselrot	100:-
Ragnar Larsson	10:-	Henning Larsson	10:-	Tore Holmerup	20:-
Berndt Medin	20:-	Per Nehler	10:-	Anonym givare	320:-
Sven Hansen	20:-	Sture Olsson	15:-	Ivar Lundström	10:-
Lars Fahlgren	30:-	Stellan Grönberg	10:-	P Å Hallberg	20:-
Assar Kristensson	25:-	Carl Linell	10:-	B Schmidt	10:-
Börje Högstedt	5:-	Einar Isendahl	30:-	Yngve Sjölin	30:-
Ivar Petri	10:-	Astrid Nilsson	10:-	Selvin Ahlm	10:-
Lennart Jönsson	30:-	E A Wall	50:-	Carl-Johan Reventberg	10:-
P W Cedergren	10:-	Gunnar Segerholm	20:-	Göte Liljegren	20:-
C A Holst	15:-	Allan Nilsson	10:-	Torsten Wilhelmsson	30:-
Einar Tannfelt	10:-	Tore Månsson	10:-	Erik Tenfält	10:-
Anders Nilsson	10:-	Ebbe Crona	20:-	Britt Martinsson	15:-
Olle Ljung Persson	20:-	Inge Jönsson	20:-	Arne Mårtensson	5:-
Yngve Göransson	20:-	Birger Brunnby	30:-	Sigfrid Granbom	30:-
Björn Danielsson	10:-	Sixten Weiland	20:-	Ulf Persson	15:-
Sigurd Lindstedt	10:-	Bo Ljung	20:-	Gustaf Almstig	10:-
Knut Olofsson	10:-	Anders Svärd	20:-	Karsten Magnusson	20:-
C-A Lindencrona	20:-	Sven Nissmo	20:-	Karl Håkansson	10:-
Sture Björk	5:-	Stig Stenfeldt	10:-	Christer Malm	30:-
Marianne Sundblad	20:-	Gustaf Lindvall	10:-	Tonny Jönsson	6:50
Th Hansson	10:-	Stig Johansson	10:-	Per Ström	15:-
John W Jämtfjäll	25:-	Bo Lundh	30:-	Olle Larsson	10:-
Ake Pettersson	10:-	Ulf Järnhäll	10:-	Erland Ek	10:-
Stig Ståhl	80:-	Hjalmar Bolin	25:-	Knut Thuresson	10:-
Jan Palmstierna	25:-	Lennart Svensson	30:-	Olof Nilsson	30:-
Torsten Lundius	20:-	Tord Bergsten	30:-	Ove Söderqvist	10:-
Lennart Franzén	30:-	Lars-Erik Larsson	20:-	Karl-Gösta Nilsson	30:-
Nils Pilevad	15:-	Björn Sjöstrand	10:-	Stig Cederberg	30:-
Rune Morell	60:30	Lars Weghagen	10:-	Bertil Jönsson	10:-
Erik Bergman	10:-	Arne Axrup	20:-		
Leif Tjörnqvist	10:-	Claes Florén	20:-	Summa kronor 2 711:50	
Nils Bengtsson	20:-	Karl-Heinz Forsberg	30:-	Bestyrks:	
Malte Olsson	15:-	Harry Ahlfors	20:-	Yngve Löfgren	
Alvar Medin	10:-	Erik Nilsson	15:-	Ekonomichef	
Tommy Henriksson	10:-	Björn Schalin	10:-	Kamratföreningens styrelse fram-	
Hans Erik Nilsson	10:-	Lennart Rawenius	30:-	för sitt tack för bidragen.	

Glöm ej meddela adressförändring

TRÄNGENS HISTORIA

(Redaktören)

Utomlands

Redan under antiken förekom väl utvecklade underhållsorganisationer. Alexander den store t ex hade under sitt fälttåg i Asien år 334 före Kristus särskilda klöjkekolonner med proviant för 30 dagar.

De behov som man främst hade att tillgodose vid den tiden var behov av livsmedel, verktyg och materiel för fältarbeten samt sjukvård.

Under medeltiden fick det militära transportväsendet ännu en uppgift att fylla, nämligen transport av ammunition till eldvapen.

Under 1500- och 1600-talen tillgodosågs underhållsbehoven främst genom ortens tillgångar. Legosoldaterna fick själva sörja för mat och dryck, antingen genom inköp hos de marketentare som följde arméerna eller genom plundring.

Vid denna tiden började även "flyttande sjukhus" komma till användning.

I Österrike ordnade man med trängtrupper i fred redan år 1771. I Frankrike infördes efter revolutionen allmän värnplikt. Försörjningen av de härar, som då uppstod, beredde stora svårigheter, särskilt som härarna var koncentrerade inom begränsade områden. Underhållsproblemen kom därför under Napoleonkrigen att spela en framträdande roll och måste byggas på rörliga reserver i förening med ortens tillgångar. De kolonner som transporterade dessa var till en början organiserade med civila kuskar.

1807 militariserades dessa genom skapandet av åtta trängbataljoner, som inom kort utökades till tjugotre. Det nya truppslaget avsågs bestå såväl i fred som krig.

De österrikiska och franska exemplen följdes snart av övriga ledande militärmakter.

Sverige

Tiden före 1885

I Sverige hade underhållstjänsten i början organiserats i samband med varje enskilt krigsföretag.

Under 30-åriga kriget skapade konung Gustaf II Adolf den svens-



Trängfordon på 1500-talet.

ka infanteribrigaden, som sedan skulle bli normgivande för utvecklingen i Europa under ett århundrade framåt.

I Infanteribrigaden var underhållstjänsten väl utvecklad, med bl a en omfattande regementstross (-träng). Som exempel kan nämnas att det år 1620 föreskrevs att varje kompani skulle ha tolv trossvagnar.

Trängens verksamhet omfattade främst transporttjänst, förplägnadstjänst och sjukvårdstjänst. Transporterna utgjordes främst av framförslaget av artilleriammunition.

För underhållet av armén i dess helhet upprättades basområden med förplägnadstjänsten fasta magasin. Sådana magasin upprättades under 30-åriga krigets första skede i Stralsund och Stettin.

För transporterna använde man sig huvudsakligen av vattenvägar.

Truppträngens organisation, marschordning och disciplinära föreskrifter framgick av Gustaf II Adolf år 1627 utfärdade föreskrifter.

Konung Karl XII övertog av

sin far Karl XI en synnerligen välorganiserad armé, inte minst avseende underhållstjänsten. Före polska fälttåget vidtogs omfattande åtgärder i Östersjöprovinserna av ett generalkommissariat. Principiellt skulle främst ortens tillgångar utnyttjas. Detta skedde genom upphandling, vid behov kompletterad med tillförsel från bakomvarande fältmagasin.

Det reglementerade antalet trosshästar var t ex år 1717 vid ett infanteriregemente 236 och vid ett kavalleriregemente 352.

Fram till år 1885 uppsattes trängförbanden av kavalleri- och artilleriregementena, dock endast vid krigsfara eller då krig utbrutit.

Erfarenheterna från vårt lands deltagande i 1813-1814 års fälttåg föranledde att trängfrågorna åter blev aktuella.

Förslag om organiserandet av särskilda transportförband framfördes under 1830-talets första del. Transportförbanden avsågs dock bestå endast under krig, men förslaget var dock det första steget mot inrättande av trängtrupper enligt kontinental förebild.



Svenska trängfordon på 1700-talet. Kvarnvagn från Karl XII:s tid. Brödkärta. Packvagn. Modellritningar i Krigsarkivet.

Fransk-tyska kriget 1870-1871 och de följder detta krig fick föranlät 1871 års riksdag att uppdraga åt regeringen att framlägga ett nytt härordningsförslag.

Det år 1873 framlagda härordningsförslaget innebar för trängens del att tre trängbataljoner skulle uppsättas - en för vardera två arméfördelningar. Förslaget föll dock.

År 1875 framlade regeringen proposition på "1875 års härordningsförslag". Enligt förslaget skulle armén indelas i sex arméför-

delningar och bestå av 26 infanteriregementen, 11 kavalleriregementen och 6 artilleriregementen samt fortifikation och träng.

Propositionen bifölls dock ej av riksdagen. Liknande förslag 1877 och 1880 rönt samma öde.

Ett fall framåt blev det dock år 1875 för trängen. En kommitté tillsätts för att speciellt utreda frågan om trängens organisation. Kommittén framlade sitt förslag år 1877 - den s k 1875 års trängkommitté. Enligt trängkommitténs förslag

skulle trängtrupper organiseras i fred.

Varje arméfördelning skulle erhålla en trängbataljon, summa sex bataljoner.

Varje trängbataljon skulle bestå av stab och två kompanier. Som framgår ovan bifölls ej förslaget av 1877 och 1880 års riksdagar.

År 1882 förelåg ånyo proposition om uppsättandet av sex trängbataljoner enligt trängkommitténs förslag. Ej heller denna vann riksdagens bifall.

I statsverksproposition till 1884 års riksdag var regeringen blygsammare och framhöll endast på nytt det ofrånkomliga behovet av trängtrupper, närmast uppsättandet av en trängbataljon. Med knapp majoritet beslöt riksdagen om uppsättandet av en trängbataljon under år 1885. 198 000 kronor anslags för ändamålet.

Året 1885 är således det egentliga trängtruppernas födelseår i Sverige.

Tiden efter 1885

Enligt ovannämnda riksdagsbeslut år 1884 skulle en trängbataljon uppsättas år 1885. Bataljonen skulle benämnas "Kongl Trängbataljonen" och förläggas till kronoegendomen Marieberg på Kungsholmen i Stockholm. På Marieberg låg dåvarande högre artilleriläroverket, som dock 1884 flyttades till Artillerigården (nuvarande Armémuseum) i Stockholm.

Innan Marieberg var klart för trängbataljonens inflyttning var den förlagd vid Livregementets dragoner (K 2) på Ladugårdsgårde i Stockholm.

Inflyttningen till Marieberg var klar år 1886.

Trängbataljonen bestod av stab samt ett trängkompani och ett sjukvårdskompani, samtliga hästanspända.

Allt befäl skulle transporteras från andra truppslag och den första värnpliktskontingenten inrycka år 1886 för 21 dagars utbildning.

Hösten 1886 deltog bataljonen i fälttjänstövningar i Västergötland.

Under de kommande åren fyllde bataljonen så väl sina uppgifter att redan 1890 års riksdag beslöt om uppsättandet av ytterligare en trängbataljon, som skulle uppsättas vid Kongl Trängbataljonen un-

i Stockholm, benämndes Andra Svea trängkår och låg kvar i Stockholm till 1906, då den förlades till Sala.

Bataljonen, som skulle uppsättas i Landskrona, benämndes Andra Göta trängkår och var kvar i Landskrona till 1907, då den flyttades till Ränneslätt utanför Eksjö, för att år 1911 flytta till Linköping.

I och med att 1901 års härordning fastställdes tillgodosågs det gamla kravet på en trängbataljon för varje arméfördelning.

1904 erhöi trängförbanden sina slutliga benämningar, nämligen:

Svea trängkår	T 1
Göta trängkår	T 2
Norrlands trängkår	T 3
Skånska trängkåren	T 4
Västmanlands trängkår	T 5
Ostgöta trängkår	T 6

I samband med 1901 års härordning hade önskemål uttalats, att samtliga trängkårer måtte förläggas i centralt belägna orter med goda järnvägsförbindelser samt välbelägna med hänsyn till den omfattande hästutskrivningen m m vid mobilisering.

En förläggning vid kusten ansågs alltför riskabel på grund av de störningar en fiende skulle kunna åsamka med sin flotta under den långa mobiliseringen.

De orter som ansågs kunna komma ifråga för Wendes trängkår var Kristianstad, Växjö, Eslöv och Hässleholm.

Personalen önskade vara kvar i Landskrona och föreslog därför modernisering av kasernen samt förläggning av mobiliseringsförråden till Eslöv.



Hästanspant sjukspjansvagn 1920-talets början.

Kungl brev 1903-07-24 att Wendes trängkår fr o m 1904 Skånska trängkåren, skulle förläggas i Hässleholm.

Varför hamnade Skånska trängkåren i Hässleholm? Rykte...

Generallöjtnant Jesper Crusebjörn, 1899 statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet, skulle driva igenom 1901 års härordningsförslag och behövde röster och värva dälvarande ägaren av Hässleholmgården, majoren i Husarregementets reserv, Casper Ehrenborg, som ville ha ett regemente till Hässleholm. Ehrenborg var ledamot av riksdagen och tillhörde lantmannapartiet, som var det

största partiet. Det talades öppet om, att Crusebjörn lovat Ehrenborg att verka för att ett truppförband skulle förläggas till Hässleholm, om han ville hjälpa till att värva röster i riksdagen för det Crusebjörnska härordningsförslaget.

Då nu detta mot mångas förmodan vann den på militära anslag mycket sparsamma riksdagens bifall 1901, hade ju Crusebjörn icke annat att göra än att infria sitt löfte innan han på grund av sjukdom avgick som krigsminister sommaren 1903.

Det sades allmänt att Ehrenborg hade tänkt sig ett helt regemente och blev mycket besviken då han fick nöja sig med en kår. Crusebjörn hade ej annat att erbjuda under sin krigsministertid.

Hässleholm

Skånska trängkåren flyttade till Hässleholm 1907-10-03. Det var först bestämt att inflyttning skulle äga rum 1905 men på grund av terrängens beskaffenhet måste större schaktningsarbeten samt utfyllnad av området ske, varför inflyttningen blev försenad ett år.

Nästa inflyttningstillfälle bestämdes därför till 1906, men på grund av brist på bostäder i Hässleholm för kårens personal blev inflyttningen uppskjuten ytterligare ett år.

Hässleholm blev köping år 1908 och stad 1914. Antalet invånare var 1907 ca 2.500.

Skånska trängkåren tillhörde fram till år 1942 Vankiva socken, då den ingick i Hässleholms stad.

Kåren hade dock egen kyrkoförsamling fram till år 1927, då den ingick i Vankiva församling för att sedan ingå i Hässleholms församling.

Tiden efter 1925

1925 års försvarsbeslut innebar bl a en minskning av armén från sex till fyra arméfördelningar och därmed också en motsvarande minskning av antalet trängkårer.

Det blev de båda sist tillkomna kårerna, som fick stryka på foten.

Eftersom Linköping skulle behållas som förläggningssort blev det i praktiken den i Örebro förlagda kåren - Svea trängkår (T 1) som



Befäl och värnpliktiga ur T 4 första bilkompani.

indrogs, medan namnet överfördes på Ostgöta trängkår (T 6) i Linköping.

Den andra trängkår som indrogs var Västmanlands trängkår (T 5) i Sala.

Indragningarna ägde rum år 1927.

1925 års försvarsbeslut innebar för trängkåreerna att ett trängkompani skulle omvandlas till bilkompani.

I november 1926 överlämnades 2 kompaniets hästar och anspannsmateriel till 1. kompaniet. 2. kompaniet blev därmed motoriserat,

dock förhärdes torden och utbildning ägde rum i omgångar. 1930 fick 2. kompaniet sina stamfordon.

I och med 1936 års försvarsordning utökades trängens personalorganisation. Ett specialkompani avsågs tillföras varje trängkår, något som dock ej genomfördes före andra världskrigets utbrott.

En kraftig förstärkning av trängkåreerna skedde enligt 1942 års försvarsbeslut, vilket för T 4 del innebar att tre nya kaserner byggdes 1942 (Virgin, Johnsson och Möller).

1947 överfördes ett tygkompani till T 4 och samtidigt förlades två kompanier ur T 4 vid I 6 i Kristianstad - T 4 K.

1948 överförs ett av kompanierna vid T 4 K till I 7 i Revinge - 14 R.

1949 överfördes ett intendenturkompani till T 4.

1949-07-01 blev trängkåreerna regementen.

1950 drogs anspannskompaniet in och regementet blev helt motoriserat.

1956 återgick T 4 K till regementet.

1957 drogs regementets musikkår in, (efter genomförandet av 1925 års försvarsbeslut var T 4 det enda trängförbandet som hade egen musikkår).

1958 var två nya kaserner (Karlsborg och Landskrona) klara för inflyttning.

1958 återgick T 4 R till regementet.

1976 blev T 4 utbildningsregemente.



Anspannskompaniet uppställt på kaserngården inför förbandsövning 1918.

Ingvar Nilssons Servicestation AB

LÄGPRISBENSIN OCH OLJOR

Telefon 0451/100 83

KIOSK, BILTVÄTT, BILTILLBEHÖR



GRÖNÄNGSPLAN - HÄSSEHOLM



136

I samband med trängtruppernas 50-årsjubileum 1935 erhöj T 4 sin fana 1935-09-01.

Fanförelaren för fanan till fanvakten, som alltså är T 4 första fanvakt.

Skånska trängkåren

Kårstabens organisation 1908–1949

Kårexpedition
Tygavdelning
Intendenturavdelning
Kasernvårdsavdelning
Veterinäravdelning
Kassaavdelning (fr o m 1915)
Sjukvårdsavdelning (fr o m 1930)
Mobiliseringsavdelning (fr o m 1941)
Utbildningsavdelning (fr o m 1945)

Utbildningsorganisation 1902–1925

Trängkompani
Trängkompani
Sjukvårdskompani



Bild från trängtruppernas 50-årsjubileum vid T 4 1935-09-01. T 4 kamratförening bildades samma dag och bilden visar de som kom att bilda T 4 kamratförening.

Det är på

HERR
Gege

man ekiperar sig!

Utbildningsorganisation 1926–1940

Trängkompani (anspannskompani)
Bilkompani
Sjukvårdskompani

Utbildningsorganisation 1944

Stamkompani
Skolkompani
Anspannskompani
Bilkompani
Bilkompani
Sjukvårdskompani
Sjukvårdskompani

Skånska trängregementet

Regementsstabens organisation

1949–1976
Stabsavdelning
Utbildningsavdelning

Mobiliseringsavdelning
Tygavdelning
Intendenturavdelning
Sjukvårdsavdelning
Veterinäravdelning (t o m 1950)
Kasernvårdsavdelning
Kassaavdelning
Musikkåren (t o m 1957)
Personalavdelning (fr o m 1972)

Utbildningsorganisation 1949

1. bataljonen
Stamkompani
Anspannskompani
Transportkompani
Reparationskompani
Intendenturkompani

2. bataljonen

Medicinalkompani
Sjukvårdskompani (T 4 K)
Sjukvårdskompani (T 4 K)
Sjukvårdskompani (T 4 R)
Sjukvårdskompani (T 4 R)

Utbildningsorganisation 1958

1. bataljonen
Skolkompani
Transportkompani
Reparationskompani
Intendenturkompani
2. bataljonen
Sjukvårdskompani
Medicinalkompani
Medicinalkompani

Utbildningsorganisation 1971

Grundutbildningsbataljonen
Skolkompani
Stabskompani
Transport- och reparationskompani
Intendenturkompani
Sjukvårdskompani
Medicinalkompani

Regementsstabens organisation fr o m 1976

Stabsavdelning
Planeringsenhet
Utbildningssektion
Personalsektion
Hälsö- och sjukvårdsenhet
Fastighetsenhet (t o m 1980)

Gemensamma enheter med P 2

Materielenhet
Kameralenhet
Fastighetsenhet (fr o m 1980)

Utbildningsorganisation 1981

Grundutbildningsbataljonen
Skolkompani
Stabskompani
Transportkompani
Reparations- och
intendenturkompani
Sjukvårdskompani
Lätt underhållskompani
Medicinalkompani
Kasernkompani

Tränginspektörer

1885–1888	överstelöjtnant	H
	Gadd	
1888–1889	överstelöjtnant	E A
	Malmberg	
1889–1892	överstelöjtnant	E F
	von der Lancken	
1892–1896	generalmajor	G A Bräckenhielm
1896–1903	generallöjtnant	M W
	Hamilton	
1903–1906	generallöjtnant	C W
	Ericson	

1906–1915 vakant (äldste trängkärchef tjänsteförriktande)

1915 general G F O Uggla
1916–1927 överste J G G Améen
1927–1931 överste E Virgin
1931–1933 överste O Thörnell
1933–1943 överste A Bredberg
1943–1949 överste G Björk
1949–1956 överste K Hagberg
1956–1960 överste A Norberg
1960–1965 överste B Hasselrot
1965–1972 överste M Bruzelius
1972–1974 överste I. graden D Nordenskjöld
1974– överste I. graden B Wallberg

Chefer för T4

1894–1907	Överste I A Virgin
1907–1915	Överste P R G W von Heideman
1915–1917	Överste K O L Palm
1917–1925	Överste C A Möller
1925–1933	Överste A Johansson
1933–1942	Överste O J Nordlindh
1942–1949	Överste K Hagberg
1949–1952	Överste A Norberg
1952–1955	Överste P Kellin
1955–1960	Överste B Hasselrot
1960–1971	Överste F Nordström
1971–1977	Överste N-O Lindner
1977–	Överste R Morell



REKOMMENDERAS

TELEFON 0451/100 63, 106 30

Paulssons Cykelaffär

Finjagatan 8

REKOMMENDERAS

Utför alla slag av reparationer på cyklar, mopeder och gräsklippare. CYKELFÖRSÄLJNING

Telefon 0451/114 71



Hässle Ljud - Bild

Frykholmsgatan 6, HÄSSLEHOLM
Telefon 0451-804 00

Vi har ringar som passa' -

både flickans finger,
och krigar's kassa
- BREDA FÖRLOVNINGSRINGAR -

25 modeller
att välja på

VÄLKOMNA!

Stortorget
Telefon 0451/108 93



AHLQUIST-optik

GLASÖGON KONTAKTLINSER

Rolf Hedlund

Leg. optiker

Nytorget, Hässleholm
Telefon 0451/157 77

Svelast

SVENSKA LASTBIL AB

**Rätt
bil
för
var
last**

Trafikkontor:

Helsingborg 042/13 93 40
Voxjö 0470/112 07 - 121 77
Kalmar 0480/224 60
Kristianstad 044/12 63 30
Malmö 040/10 09 60
samt ett 20-tal andra platser i landet

*Vi tillhör världens
största kedja av
sportbutiker*

INTERSPORT
Hässleholm

Röingegatan 5. Telefon 0451-101 25

Gör som så många andra - Gå till

GATUKÖKET

Svante Larsson - Viaduktsgatan 19 - Hässleholm

Ring gärna och beställ! Telefon 0451/832 66