

- 1707-1708 Kaptenlöjtnant Evert von Thielen  
 1708-1709 Kaptenlöjtnant Johan Ehrenclou och Kaptenlöjtnant Barthold Björnberg  
 1710-1716 Gabriel Adlerstjärna  
 1716-1719 Gotthard Friedrich Baranoff  
 1719-1724 Gabriel Adlerstjärna  
 1724-1740 Major Christian Hammarsköld  
 1740-1743 Ryttmästare Reinhold Gustaf Toll  
 ?? Carl von Platen  
 Mickael J Ehrenborg  
 J E Rosenblad  
 P Lindell  
 Magnus Fredrik Lagerkrantz  
 Kjell Barnekov  
 1817-1845 Major John David af Sandeberg  
 1845-? Ryttmästare Ivan von Platen  
 ?? Ryttmästare Sven Hane  
 Ryttmästare Bror Holm  
 ? -1875 Ryttmästare Gustaf M L. Mühlenfels  
 1875-1878 Utarrenderad till lantbrukare Nils Persson, Sandby  
 1878-1885 Ryttmästare Nordenstjärna.



Standarvakten ur Föreningen Skånska husarer hälsade de nya herrarna till Mölleröd vid invigningen av den nya hemvärnsgården 1979-06-16.

versitet var det om möjligt i än be-  
 drögligare skick än på 1950-talet.

Från 1972 redovisas Mölleröds kungsgårds byggnader av Fortifikationsförvaltningen med Skånska dragonregementet, P 2, som lokal förvaltningsmyndighet. Genom beslut år 1935 är de tre ut-  
 husbyggnaderna - "Gamla logläggan" (byggd år 1611), "Stallbyggnaden" (byggd år 1937) och "Ladugården" (byggd på 1920-talet) upptagna som byggnadsminnesmärken. Huvudbyggnaden (ryttmästarbostället, byggd år 1837) och flygelbyggnaden (ombyggd omkring år 1910) är ej upptagna som byggnadsminnesmärken, utan avsågs att senare rivas. Chefen för P 2 anhöll år 1977 hos Chefen för armén att beslutet att huvudbyggnaden skul-

le rivas måtte upphävas, och att hemvärdet i Hässleholm skulle få iståndsätta byggnaden, enligt vissa anvisningar. Denna framställning bifölls.

Huvudbyggnaden uthyrdes nu till Hässleholms hemvärn för en symbolisk summa under förutsättning att hemvärdet iståndsatte byggnaden, och att den skulle användas som hemvärnsgård.

1978 satte hemvärdet igång med iståndsättningen och redan 1979-06-16 kunde den högtidliga invigningen av hemvärnsgården äga rum.

Hemvärdsmännen gjorde en fantastisk arbetsinsats på runt 7 000 arbetstimmar och till en kostnad av cirka en tiondel av den miljon som arkitekten hade beräknat att iståndsättningen skulle kosta.

Under åren 1960-1970 erhöLL Lunds universitet dispositionsrätten till Mölleröds kungsgård. År 1961 togs initiativ till en första restaurering av Mölleröds slottsruin, vilken genomfördes år 1964. Även om slottsruinen under 1960-talet - efter 286 års Törnrosasömn - fick en första uppsnygning gjordes synbarligen ingenting åt det s k ryttmästarbostället. När det 1970 återlämnades till P 2 av Lunds uni-

Regementsflaggor • Nationsflaggor • Fanor • Föreningsflaggor  
 Heraldiska arbeten • Standar • Dräktmärken

**IVAR RYDBERGS FLAGGFABRIK**  
**KARLSHAMNS FLAGGFABRIK**

Tel. 0454/103 66 292 00 Karlshamn Tel. 0454/103 66



**Hässle  
 Ljud - Bild**

Frykholmogatan 6, HÄSSLEHOLM  
 Telefon 0451-804 00

*Vi har ringar som passa' -*

både flickans finger,  
 och krigar's kassa

BREDA FÖRLOVNINGSRINGAR



Stortorget - Hässleholm  
 Butiken med egen verkstad  
 0451.108 93

40 modeller  
 att välja på

VÄLKOMNA!

Stortorget  
 Telefon 0451/108 93



**AHLQUIST-optik**

GLASÖGON KONTAKTLINSER

**Rolf Hedlund**

Leg. optiker

Nytorget, Hässleholm  
 Telefon 0451/157 77

**SVELAST**

**Svenska Lastbilsaktiebolaget**

Koncernkontor Stockholm 08-14 02 00

23 trafikkontor i landet. 61 ombud från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.  
 Sju dotter- och intressebolag inom koncernen

**Norströms Åkeri AB**  
 - inrikes landtransporter, främst inom Mälardalsregionen.

**Scandinavian Ferry Lines** (intressebolag) - färjetrafik (bil- och passagerarfärja, bärplansbåtar och katamaraner) i Öresund mellan Sverige och Danmark.

**Hillerström-Froys Transport och Spedition AB** - Spedition för flyg- sjö- och landtransporter samt lagerrörelse.

**AB Resmastservice** (intressebolag) - hantering av tung utrustning och teknik för avancerade montageflytt (upp till 2 400 ton).

**Froys Express AB** - bohags-, kontors- och industriflyttningar, in- och utrikes, vissa specialtransporter samt lagerrörelse.

**TT-SAGA-Line** (intressebolag) - färjetrafik (bil- och passagerarfärjor) mellan Sverige och Tyskland.

**Svelast Landtransport A/S Köpenhamn**

Trafikkontor i södra Sverige  
 Helsingborg 042-13 93 40  
 Hässleholm (ombud) 0451-112 34  
 Kalmar 0460-224 60  
 Kristianstad 044-12 63 30  
 Landskrona 0418-101 13  
 Malmö 040-10 09 60  
 Växjö 0470-121 77, 112 02

Kontor i östern i:  
 Borås, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kiruna, Linköping, Norrköping, Näsäjo, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Vänamo, Västerås, Örebro.

*Vi tillhör världens  
 största kedja av  
 sportbutiker*

**INTERSPORT**  
**Hässleholm**

Röingegatan 5. Telefon 0451-101 25

*Gör som så många andra - Gå till*

**GATUKÖKET**

Svante Larsson - Viaduktsgatan 19 - Hässleholm

*Ring gärna och beställ! Telefon 0451/832 66*

# PEUGEOT

tillverkar dubbelt så många bilar  
som Volvo och Saab tillsammans.



PEUGEOT 205  
Framtidens personbilar i ett  
koncept som gör dig trygg  
och säker.

PEUGEOT 205  
Framtidens bil för dig som  
vill ha en bil som är enkel  
och praktisk.

PEUGEOT 205  
Framtidens bil för dig som  
vill ha en bil som är enkel  
och praktisk.

PEUGEOT 205  
Framtidens bil för dig som  
vill ha en bil som är enkel  
och praktisk.

Peugeot är de stora möjligheternas bilmärke. Vi bygger bilar för alla behov. Små, mellansåra och stora bilar, personbilar och transportbilar. Framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna bilar. Sedan- och kombi-bilar. Bensin eller dieseldrivna. Vi har fler serviceverkstäder än det finns städer i Sverige och vi kan erbjuda alla former av leasing eller köp.

Kontakta någon av våra 90 återförsäljare  
i landet så får du veta mer om Peugeot

**PEUGEOT MAZDA och TALBOT** *Bossons* Helsingborgsvägen  
Hässleholm  
Tel 142 70

## Trängare

*Carl Anderson's*  
Sommargatan - Tullgatan

Modehuset  
för hela familjen

Hässleholm - Tel. 0451/843 00 Herr  
843 01 Dam

Skaffa

# Volvokort

Allt för bilen

*En självklarhet  
för varje Volvoägare*

## GÖINGE BIL

HÄSLEHOLM  
0451/142 50

OSBY  
0479/119 50

ÅLMHULT  
0476/124 10

MÅRKARYD  
0433/120 50

"Jag kör med  
Volvokort"



NR 1 - 1983 ÅRGÅNG 41  
April 1983

# Snapphanen

TIDNING FÖR SKÅNSKA TRÅNGREEMENTET OCH DESS KAMRATFÖRENING



# Snapphanen

TIDNING FÖR SKÅNSKA TRÄNGREMENTET  
OCH DESS KAMRATFÖRENING

Redaktör och  
ansvarig utgivare: Överstelöjtnant Arne Peterson  
Ekonomi- och  
annonschef: Kapten Yngve Löfgren  
Foto: Fanjunkare H O Jönsson m fl

Annonspris: 1/1 sida 500:-, 1/2 sida 300:-, 1/4 sida  
150:-, 1/8 sida 75:-, 1/10 sida 40:-.  
Medlemsavgiften i Kamratföreningen är 25:-, ständigt  
medlemskap 300:-, som kan insättas på föreningens  
postgirokonto 765 71-9

# V.A.G 83

NYHETER UTAN LIKE FRÅN AUDI OCH VOLKSWAGEN

## V.A.G BILCENTRUM SCANIA

KRISTIANSTAD 044-11 58 90

HÄSSLEHOLM 0451-142 15

HÖÖR 0413-209 45



När det gäller däck  
Tveka inte, kom till oss  
Vi har dom rätta däckerna  
Till dom rätta priserna

## Ringcentralen



I HÄSSLEHOLM AB  
Telefon 0451 - 142 20  
Box 124  
281 01 HÄSSLEHOLM

## GÅ EJ ÖVER BRON för att klippas!

### GÅ TILL **ODDS**

Frisérsalong vid Viaduktsgatan  
Telefon 133 01

## BEIJEROLJA

Telefon 0451/850 60

Viaduktsgatan 8

Hässleholm

Omslagsbilden: Disponent Philip Kjellin delar  
ut av honom skänkta priser vid gruppfältsövan.

## Regementschefen har ordet...



Arbetet med de fredsorganisatoriska förändringar, som jag redovisade i förra numret av Snapphanen, fortsätter, men fortfarande finns många oklarheter.

Vad gäller övergång till en myndighet i garnisonen är chefens för armén inriktning att detta skall ske 1. juli 1985. Men något beslut om att slå samman P 2 och T 4 till en myndighet finns inte. Försök med sådana garnisonsmyndigheter drivs från 1. juli i år i Nedre Norrlands militärområde. Samtidigt skall i Kristianstads garnison drivas försök med fortsatt samordning men utan sammanslagning. Resultaten av försöken i Nedre Norrland och Kristianstad kommer att bli avgörande för vilken myndighetsstruktur vi skall ha bli i Hässleholm.

Vad gäller T 4 samlokalisering med P 2 innebär riksdagsbeslutet i juni i följt att flytningen skall ske *senast* 1987. Chefens för armén inriktning är emellertid att den i huvudsak skall vara genomförd 1. juli 1986. Då beräknas förläggningskaserner, vissa utbildningsanordningar (bl a skolhus och övnings- och vårdhall) samt ombyggnad av militärrestaurangen vid P 2 vara klara. Andra för utbildningsverksamheten väsentliga byggnader (t ex utbildningsverkstad och smörj- och spolhall) kommer däremot inte att vara färdiga. Med nuvarande planering kommer vi därför att under några år tvingas leva med provisorier och med del av verksamheten fortfarande lokaliserad till vårt nuvarande kasernområde.

Vad som skall hända med T 4 kaserner, när vi har lämnat området, är ej klart. Militärbefälhavaren har fått i uppgift att utreda frågan i samråd med bl a Hässleholms kommun. När detta skrivs har den utredningen - vad jag vet - ännu ej påbörjats.

Även om arbetet med kommande fredsorganisatoriska förändringar tar mycket tid i anspråk, fortsätter övrigt arbete vid regementet som vanligt. Årets GU-kontingent är den största på många år. Utöver att vi utbildar en hel brigadunderhållsbataljon, har vi ca 100 värnpliktiga med av arbetsmarknadsskäl tidigare lagd grundutbildning. Vi har också detta år för första gången genomfört regionaliserad sjukvårdsutbildning enligt nya riktlinjer. Den underhållsbataljon vi utbildar enligt gällande plan för förbandsomsättning tillhör I 16/Fo 31. Det innebär att huvuddelen av årets värnpliktiga kommer från Västsverige (främst från Halland och Göteborgsområdet, men även från Alvsborgs och Skaraborgs län). Hittills uppnådda resultat bådär gott. Men ännu återstår många övningar innan vi slutligen kan avgöra om årets GU-bataljon håller måttet.

Snapphanen har nu i 40 år varit en länk mellan regementet och dess kamratförenings medlemmar. Nuvarande redaktör och hans företrädare skall ha ett varmt

tack för allt arbete de nedlagt för att ge oss en läsvärd publikation med bra information om verksamheten vid regementet och i kamratföreningen. Snapphanen orsakar lycka till! Må tidningen allt framgent få komma ut och glädja alla som är intresserade av Skånska trängregementet.

Ytterligare jubileer stundar. 1984 fyller Skånska trängregementet 90 år. Det officiella firandet kommer att ske i samband med Regementets Dag den 28. april 1984. Året därpå skall trängtrupperna fira sitt 100-årsjubileum. Eftersom det samtidigt är 90 år sedan T 4 anlände till Skåne avser vi fira dessa jubileer genom att förlägga Regementets Dag till vår första förläggningsort i landskapet, Landskrona, den 4. maj 1985.

Kamratföreningens verksamhet för 1983 är nu fastlagd. Årsmöte äger som vanligt rum i samband med Regementets Dag, 7. maj. Höstträffen förläggs i år till A 3 och Kristianstad den 10. september. Jag hälsar Er alla varmt välkomna till Regementets Dag och till höstträffen.

Rune Morell

## PROGRAM vid REGEAMENTETS DAG LÖRDAGEN 7. MAJ 1983

- Kl 0915-1045 Skjuttävling mellan lag ur Kamratföreningen och grundutbildningsbataljonen
- Kl 1100 Uppställning och avlämning till regementschefen (fanvakten, musikkåren, grundutbildningsbataljonen och Kamratföreningen)  
Regementschefens välkomsthälsning  
Redogörelse för dagens program
- Kl 1115-1130 Kompanistafett
- Kl 1130-1200 Uppvisningar på kaserngården
- Kl 1200-1230 Kamratföreningens årsmöte i skolhuset
- Kl 1230 Kamratföreningens middag i personalmatsalen



Mellan kl 1200-1330 förekommer filmföreläsning, vapen och fordonsutställning, föreläsning av regementsmuseet, konsertmusik m m

Mellan kl 1330-1500 kompanivis presentation av kompaniet, kompanivisa övningar och visning av kompaniets lokaler.

Medlemmar uppmanas att infinna sig talrikt och i god tid före kl 1100 ställa upp på kaserngården under föreningens fana.

Anmälan till middagen (pris 35:- kr) görs senast tisdagen 26. april till överstelöjtnant Arne Peterson, telefon 0451-140 50 eller till kapten Yngve Löfgren, telefon 0451-118 75.

VÄLKOMNA

## BLIV MEDLEM I T4 KAMRATFÖRENING

# FÖRSVARSSUPPLYSNING

(Överstelöjtnant Erik Oldensten)

### Fredsrorelsen

Allt fler människor har insett att stormakternas militära s k säkerhetspolitik - med kapprustning och nya komplicerade vapensystem - inte gör världen säkrare. Därför växer nu en stor folklig fredsrorelse fram. Starkast är den i Västeuropa, Norden och USA. Men den finns också i Östeuropa, där den dock har svårare att komma till uttryck. Någon oberoende fredsrorelse tilläts inte i Sovjetunionen. Där liksom i övriga östeuropeiska stater finns i stället officiella s k freds-kommittéer (fredsråd) som också har avläggare i Väst. Många frågar sig varför fredsrorelser växer lavinartat just nu. En del av förklaringen till dagens protester är de senaste årens kapprustning i Europa med bl a modernisering av gamla och installation av nya eurostrategiska kärnvapen i både Öst och Väst. Med eurostrategiska kärnvapen avses Sovjetunionens SS 20-robotar (är redan installerade) och västsidans kryssningsrobotar och Pershing II-missiler (kan komma att installeras med början vid årets slut).

Risken för att kärnvapen kommer att användas i krig - inte bara avskräcka från krig - har ökat. Det finns ett gemensamt drag för protesterna mot kärnvapen. De bygger på vanliga människors intensiva vrede över att deras eget och civilisationens öde läggs i händerna på ett litet antal militära och politiska beslutsfattare i de båda supermakterna.

Insikten om att kärnvapen i den praktiska planeringen i vissa fall är tänkta att explodera på Europas jord kan sägas vara den europeiska fredsrorelsens främsta drivkraft. Ingenstans i världen finns en så stor anhopning av s k slagfältskärnvapen som i Europa. Förödelsen vid ett kärnvapenkrig är ofattbar. Kärnvapenstrategin ses av allt fler som ett groteskt och vansinnigt spel där människosläktets framtid tas som gisslan.

Fredsrorelsen kommer därför länge vara den snabbast växande folkrörelsen - en massrörelse för mänsklighetens överlevnad.



Ingen får någonsin tro att ett kärnvapenkrig kan vinnas. Det finns bara förlorare

### Fredsorganisationer i Sverige

Sveriges fredsråd är en paraplyorganisation som samlar huvuddelen av den organiserade svenska fredsrorelsen. F n är tretton organisationer anslutna till fredsrådet. Medlemsorganisationerna har var och en veto rätt. Det innebär att rådet inte kan ta ställning i en enskild fråga om inte alla medlemmar tycker på samma sätt.

Vetorätten gör det således svårt att få fram en enhetlig uppfattning i den svenska fredsrorelsen beträffande t ex Sovjets ockupation av Afghanistan, en nordisk kärnvapenfri zon och andra konkreta frågor. Men samtidigt innebär veto rätten en garanti mot en ensidig politisering av fredsrådet.

Samtliga tretton medlemsorganisationer betecknar sig som fristående och partipolitiskt obundna. Det hindrar dock inte att t ex en av de största, Svenska fredskommittén, fått namn om sig att vara kommunistiskt dominerad.

Det bedrivs också organiserat ▶

FRUKT ÄR HALSAI



**ENOK OHLSSON**

Tredje Avenyen 27

Telefon 0451/112 39

Årstidens blommor och grönsaker

fredsarbete utan direkt anknytning till Sveriges fredsråd. Det är framförallt två organisationer som kan nämnas: Arbetarrörelsens fredsforum och Svenska FN-förbundet (SFN).

Rent allmänt kan man konstatera att den svenska fredsströrelsen består av ett myller av olika och olik-tänkande människor som förenas av en enda sak, viljan att värna freden.

Först då fredsströrelserna påverkar båda sidornas makthavare lika mycket kan de verkligen konstruktivt bidra till nedrustning och förnuft i världen. Det militära försvarets män och kvinnor får inte vara överkamma utan måste arbeta aktivt tillsammans med fredsaktivisterna i strävan mot en internationell, balanserad och ömsesidig nedrustning för FRIHET och FRED.



## Bidrag till tidningsfonden

Fr o m 1982-10-16-1983-02-28  
(Medlen redovisade i den ordning de inluffit)

Allan Nilsson, Hässleholm	10:-	Bengt Ehrenberg, Kristianstad	10:-
(tillhör förra redovisningen)		Arne Axrup, Furulund	20:-
Bror Thomasson, Kristianstad	50:-	Knuth Thuresson, Hässleholm	30:-
Ola Olsson, Hässleholm	30:-	Lars Olsson, Oskarshamn	50:-
Fred Ingemansson, Hässleholm	23:-	Bert Lindqvist, Växjö	10:-
Allan H Peterson, Helsingborg	5:-	Bengt Rättzén, Kristianstad	5:-
Björn Danielsson, Jönköping	10:-	C-J Reventberg, Vittsjö	10:-
Curt Johansson, Boden	10:-	Lennart Arvell, Hässleholm	20:-
Carl Berglund, Karlshamn	60:-	Erik Robertsson, Malmö	15:-
Bertil Hallberg, Malmö	30:-	Erik Hernquist, Klintehamn	10:-
Kjell Lundström, Skövde	20:-	Stefan Larsson, Ekeby	20:-
Göran Wetterlundh, Hässleholm	20:-	Anders Johansson, Hässleholm	10:-
Karl-Erik Olsson, Hågelinge	20:-	Bengt Friman, Trelleborg	30:-
Sven-Bertil Döös, Arild	10:-	Gert Holmgren, Hässleholm	10:-
Sten Zackrisson, Skara	10:-	Gustaf Huszár, Hässleholm	10:-
Göthe Malmqvist, Vinslöv	15:-	B Schmidt, Alingsås	15:-
Gunnar Hanell, Ystad	30:-	Börje Högestedt, Malmö	10:-
Rune Morell, Hässleholm	70:-	Ulf G Andersson, Malmö	50:-
Erik Oldensten, Hässleholm	24:-	N Öhnfeldt, Hässleholm	10:-
Harald Garton, Hässleholm	102:-		
Magnus Dahl, Bjärred	13:15		
Birger Jörnäng, Hässleholm	15:-		
Sixten Eck, Hässleholm	30:-		
Ove Skog, Hallstahammar	30:-		
Elisabeth Gustafsson, Helsingborg	25:-		
E Höier-Harksen, Göteborg	30:-		

Sca kronor 1.037:15

Bestyrks:  
Yngve Löfgren  
Kassör  
Styrelsen framför sitt tack för gåvorna.

## Utbildningen vid grundutbildningsbataljonen 1982/83

(Överstelöjnant Ragnar Söderberg)

Infanteribrigad 77 är arméns modernaste brigad. Den består av ca 5 000 man och har över 1 000 fordon, varav en mindre del är direkta stridsfordon. All personal kan transporteras på fordon, vilket medger att brigaden kan genomföra snabba och långa förflyttningar på väg. Brigaden har ett stort antal bandvagnar och kan därigenom genomföra strid även i väglös terräng. Eldkraften är stor och åstadkoms främst med nya haubitser (haub 77), 12 cm granatkastare, infanterikanovagnar, luftvärnsrobotar och ett stort antal pansarbrytande vapen som pansarskott, granatgevär, pansarvärnspjäser och pansarvärnsrobotar.

Brigaden är främst lämpad för anfall och fördröjningsstrid. Militärbefälhavaren för Södra militärområdet har angett att för förband inom infanteribrigad 77 skall utbildningen inriktas mot anfall i småbruten och betäckt terräng mot luftlandssatt och landstigen fiende då mycket kort tid står till förberedelse.

Infanteribrigad 77 är således en av arméns rörligaste och slagkraftigaste enheter. En förutsättning är dock att underhållstjänsten vid bri-

gaden fungerar. Utan en effektiv underhållstjänst kommer snart brigadens fordon att stanna, ammunitionen ta slut och soldaterna sakna livsmedel, för att inte tala om vad som skulle bli följden om inte sjukvårdstjänsten fungerar.

Vid grundutbildningsbataljonen utbildas främst en brigadunderhållsbataljon, dvs det förband, som tillsammans med trossförbanden i olika enheter skall svara för underhållstjänsten inom en infanteribrigad 77. För första gången utbildar vi en underhållsbataljon, som skall ingå i en brigad vid Hallands regemente och försvarsområde (I 16/Fo 31). Det innebär att huvuddelen av de värnpliktiga kommer från Västra militärområdet.

Vid de olika kompanierna utbildas följande enheter:

1. komp - Två lätta underhållskompanier. Under sommaren utbildas dessutom alla kompani- och plutonsbefälsvärnpliktiga vid komp.

2. komp - Stabskompani samt trossstoppchefer och stabsgrupper för hela underhållsbataljonen.



Chefen för GU-bat, överstelöjnant Ragnar Söderberg.

3. komp - Transportkompani.

4. komp - Reparations- och intendenturkompani, samtliga kokgrupper för hela underhållsbataljonen samt vissa fordonsmekaniker från andra förband inom Södra militärområdet.

5. komp - Sjukvårdskompani samt hälsovårdsbiträden från andra trängregementen.

Välkomna till

## Marketenteriet T 4

Där har vi det mesta av vad en soldat behöver på sin fritid. Exvis: Gott kaffe, the eller läsk av olika typer samt gott bröd till humant pris.

Kioskvaror: Konfektyrer, brevpapper, frimärken, vykort, tidningar samt kemiska varor m m

Öppet vardagar: 0845-1000  
(utom lördagar) 1130-1230  
1415-1530  
1700-2000

6. komp – Regionaliserad utbildning av plutons- och kompanisjukvårdare, förbandsplatsgrupper och sjuktransportenheter från andra förband inom militärområdet. Utbildningen genomförs huvudsakligen som tvåmånadskurser.

9. komp – Utbildning av bevaknings- och depåvärnpliktiga.

Inom GU-bataljonen utbildas under vissa perioder ca 850 värnpliktiga. Antalet aktiva befäl är mer än 100. De övningsberoende kostnaderna uppgår till ca fyra miljoner kronor. De avser främst kostnader för ammunition och lån av materiel, milökostnader för alla fordon som utnyttjas samt lönetillägg (ej ordinarie löner) i form av t ex förbandsövningstillägg för befälet. Övriga kostnader för de värnpliktiga uppgår till ca 18 miljoner och för det fast anställda befälet till ca 16 miljoner kronor.



Utbildningen genomförs i en fältnära organisation, dvs ordinarie utbildningsorganisation är så lik krigsorganisationen som möjligt. Enbart kokgrupperna, stabsgrupperna och kompani kvartermästarna utbildas i sammanhållna plutoner, som i samband med förbandsövningar fördelas till kompanierna. Utbildningen i denna fältnära organisation har ögt rum sedan inryckningen i oktober. Det innebär att de befälsuttagna värnpliktiga ända från den tidpunkten har varit utplacerade vid de olika plutonerna. Erfarenheten visar att detta är en bra modell och ger ett gott utbildningsresultat. Det ger väl sammansvetsade grupper och plutoner samt för de befälsvärnpliktiga bra övning i truppföring och trupp utbildning.

Naturligtvis ställer denna organisation stora krav på det aktiva befälets förmåga att planlägga och genomföra utbildningen. Vid en pluton kan det finnas värnpliktiga, som skall utbildas på olika utbildningslinjer, samtidigt som kompani-, plutons- och gruppbefälsvärnpliktiga skall ges olika former av förstegsutbildning. Såväl administrativ som pedagogisk förmåga fordras hos befälet för att driva denna utbildning. För att säkerställa viss förstegsutbildning av kompani- och plutonsbefälsvärnpliktiga samlas dessa för central ledarskapsutbildning inom bataljonen under sammanlagt sex-åtta veckor.

Utbildningsmetodik och ledarskapsmetoder har varit föremål för intensiv utredning och prövning alltsedan mitten av 1970-talet. De är nu fastställda och tillämpas i det dagliga utbildningsarbetet och torde vara en av orsakerna till allt bättre utbildningsresultat under senare år. Dessa nya metoder kombinerade med det bästa av tidigare utbildning såsom ordning och reda, effektiv övning och materielansvar är en utmärkt grund för en bra utbildning.

Förutom en logisk uppläggning av själva inläringen bedrivs utbildningen inom ramen för en helhet. De värnpliktiga skall kunna se och förstå varje enskilt utbildningsmoment i sitt rätta sammanhang. Vidare betonas utbildning i grupp, som ett sätt att skapa arbetsdugliga enheter med god förbandsanda. Ytterst syftar utbildningen till att skapa krigsdugliga enheter som självständigt och vid behov i samverkan med andra kan lösa förelagda uppgifter.

Vi kan dock inte nu slå oss till ro och tro, att vi har nått några slutliga lösningar vad gäller utbildningsmetodik. Kunskaperna måste ytterligare spridas bland befälet, samtidigt som tillämpningen av metodiken vid utbildning av underhållsförband ytterligare prövas och utvecklas med sikte på ännu bättre och effektivare utbildning. Detta görs dels genom befälsutbildning inom grundutbildningsbataljonen, dels av kunnigt och entusiastiskt befäl i det dagliga utbildningsarbetet vid plutoner och kompanier.

Grundutbildningsbataljonen befinner sig nu inne i en intensiv period av förbandsutbildning, främst inom kompani och bataljons ram. Förutom ett antal plutonsövningar genomförs två kompaniövningar och tre bataljonsövningar samt en slutövning. Det blir för huvuddelen av de värnpliktiga 26 "fäldygn", vilket väl uppfyller Chefens för armén krav. Befälsvärnpliktiga genomför ytterligare några dygn.

Kompani- och bataljonsövningarna går i Skåne, medan slutövningen genomförs för huvuddelen av bataljonen i Småland. Vid alla dessa tillfällen övas samverkan med främst trossförband och spaningsförband från andra myndigheter.

Samövning av underhållstjäns-



ten är ett av huvudändamålen under bataljonsövningarna. Därutöver övas snabba omgrupperingar och skydd mot marktrupp, flyg och ABC-stridsmedel. Med hänsyn till de resurser som en angräpar disponerar och den taktik och stridsteknik han torde utnyttja måste underhållsbataljonen kunna försvara sig och skydda sig mot olika stridsmedel. Inte minst stridsutbildningen är därför viktig. Vi måste räkna med att angräparen anfaller över stora ytor och på djupet av vår gruppering. Fientliga förband av storleken grupp till kompani kan mycket väl uppträda inom brigad- och underhållsbataljonens område. En förutsättning för att förbanden skall kunna lösa sina huvuduppgifter är då, att de kan försvara sig, att larmstyrkor kan samlas samt sättas

in för försvar, eldöverfall och anfall.

Som avslutning på utbildningsåret genomför bataljonen grundläggande krigsförbandsövning (GKÖ) under i huvudsak maj månad. Det innebär att det krigsplacerade befälet, främst i bataljons- och kompanichefsnivån, samt vissa andra enheter kallas in för krigsförbandsövning (KFÖ). Under slutövningen kommer detta befäl att leda bataljonen och kompanierna.

Utbildningen har hittills genomförts planenligt och inom ramen för tilldelade resurser. Med hänsyn till den goda anda som råder bland såväl befäl som värnpliktiga är förutsättningarna goda för att resultatet av årets utbildning skall bli en väl samövad och krigsanvändbar brigadunderhållsbataljon.

#### Gåvor till Regementsmuseet

Förre fanjunkaren Per Liedholm har skänkt sin samling av uniformer, bl a m/23, m/ä-29 och m/39, samt ridutrustning m m.

Museinämnden tackar för den förnäma gåvan!

## MILITÄRER — HÄSSLEHOLMARE

GÖR ETT BESÖK PÅ

## Montenegros Pizza

vid T 4

Njut av en välsmakande pizza i lokalen eller ta med hem.

ÖPPET ALLA DAGAR

mellan klockan 16.00–23.00.

Välkomna!

Stojan Bjelajac — Zlojtro Zivko

Telefon 0451-853 90

# Rykta huvud, man och svans!

(Från hästepokens tid vid T 4 av Fred Ingemansson)

Hur förlösande hur inte de kommandoordet ljudit för många beväring under, som skribenten tycker, T 4 glansdagar före dess motorisering. Stallet var, kanslihuset i all lära, en central punkt i etablissemanget, dit strålade samman båda ryttare av olika grader som med hästsnackets finesser utbytte erfarenheter. Hit kom plutoner för utbildning i hästkännedom och anspannstjänst samt, naturligtvis, den ordinarie stallpersonalen, som alltid fanns på plats. Därtill kom så morgon och kväll en pluton för rykt. Den utgick från olika kompanier en vecka i taget.

Att stallet intog en särställning, om jag så får säga, berodde nog mycket på att det var levande material som man där sysslade med. Där räknades mindre med modell den och den eller så och så, men desto mera med egenskaper och hävremotorers hästkrafter, vilka kunde vara högst individuella.

Sedan plutonen avlämnats till stallunderofficeren blev det marsch på ett led förbi lådan med ryktbon. Det var en god utsiktspunkt för att se deltagarnas olika reaktioner, det var alltid någon som kanske aldrig varit i närheten av en häst, så man kan förstå attityden som peka på "Sålt smöret, men tappat pengan". När var man tilldelats en häst, löd kommandot "Rykta höger sida" och för någon kändes det nog som språnget ut i det okända, när han gav sig in på kusens privata område. De flesta av stallens inackorderingar uppförde sig korrekt, men



Interiör från stallet, omkring mitten av 1920-talet.

det fanns även spefåglar. De kom ganska fort underfund med vad frisören gick för, lite trängande upp mot bommen eller nafsande efter örönen på novisen piggade alltid upp i den dagliga rutinen. En som var enastående specialist på att hålla frisören på helspänn var kärchefens häst "Kol", som han hette. Inte så att han kunde betraktas som en despot i ordets bemärkelse, men nog tog sig hans uppförande ut i galjenhumor och pojkestreck, om nu uttrycket kan användas om en häst.

När t ex grimman lossats för borstning av huvudet, och om stalldörren var öppna, var Kol som en raket ute på kaserngården, slog ändan i vädret medan ett flin utbredde sig över hans om intelligen skvallrande hästfysionomi. Kvar stod grabben med grimman i näven och med ett ansiktstryck som inte alls hade med humor att göra. Jag tror nog det fanns någon i ryktplutonen som nedlät sig till tanken, varför begärde jag mig inte till infanteriet. Det gick ej heller för nå-

gon att i sin förskräckelse rymma fältet, stallunderofficer och stallfuriir cirkulerade som skottspolar längs stallgångar, så jag kan försäkra att det borstades på för fullt.

"Blank som en ål" heter ett talesätt. Detta kan väl användas om T 4 hästmaterial. De voro både väl i hull och perfekt i puts. Till detta bidrog också de förstklassiga halmbäddar hästen kunde ligga i och som sköttes noggrant, inte minst av den till namnet ringa men till gagnet viktiga "Pilkaren" som termen löd. Hästen behövde inte stå eller ligga i sin egen spilling.

När kommandot "Byt sida" ljud var det allt mången som drog en lättadens suck över att halva föreställningen var över samt tacksam för att kusen ifråga inte var en avläggare efter Odens åttafoting "Sleipner". "Rykta huvud, man och svans" var det sista momentet i novisens debut. Han ställdes då inför objektets ädla anletsdrag, detta till nytta och välbefinnande, han själv till lärdom och erfarenhet.

Näja, alla äro vi barn i början och bör lära av de äldre och de som mera vet. Huruvida hästen och



Rökpaus utanför stallet. Fotot taget år 1925 (?)

hans skötsel kommer att tona helt bort i atomåldern ligger väl i vida fältet. Ett är emellertid säkert, jag tillåter mig säga det, den fostrande

verkan som samvaron med människans vän hästen kan utöva kommer aldrig att kunna ersättas av tekniken.

Det är på

**HERR**  
*Gege*

Telefon 0451-821 00

man  
ekiperar sig!

**DET ENKLA SÄTTET  
ATT FÅ FRAM EN TRYCKSAK  
SNABBT OCH BILLIGT**

**RING 0451-142 00**



Enligt med Bengt Jönsson.  
Man är förtur på Nya Skåne Office  
Nya Skåne Office har de senaste  
och senaste nyheter och bilder  
för att skapa en tryck sak snabbt  
Enligt med Bengt Jönsson.  
Enligt med Bengt Jönsson.  
Enligt med Bengt Jönsson.

Nya Skåne trycker med en tryckmaskin

Nya Skåne Office, Box 115, 201 01 Malmö. Telefon 0451-142 00. Telex 0451-111 70

# Soldathemsverksamhet i Hässleholm under 75 år

(Soldathemsföreståndare Inge Hallabro)

Söndagen den 23. augusti 1908 invigdes det första soldathemmet i Hässleholm. Det var "Kristliga Ungdomsföreningen" i Hässleholm som startade denna verksamhet i en hyrd lokal belägen strax utanför Skånska trängkärens grindar.

Soldatmission, som det då kallades, bedrevs redan tidigare i olika former vid olika militära förläggningssorter i Skåne; såsom Revinge, Landskrona, Helsingborg, Ljungbyhed och Kristianstad.

Soldathemsverksamheten i Sverige räknar sin början 1877 då föreningen "Soldaternas Vänner" i Stockholm bildades. Intresset för soldatmission kom efterhand att väckas på alltför orter utöver landet och många föreningar med namnet Soldaternas Vänner bildades.

Den innersta inspirationen och drivkraften för detta arbete var den kristna kärleken och ansvaret för medmänniskan. Bland initiativtagarna finner vi inte bara representanter för de kristna samfundet utan även en lång rad framstående militärer såsom major Cedervald, överste Carl Lagercrantz, kommandör Barnekov och många flera.

Den 6. november 1899 samlades representanter för olika soldathemsföreningar till gemensamma överläggningar och då bildades "Förbundet Soldaternas Vänner"; en riksorganisation för att samordna verksamheten och för att ge hjälp och råd till de enskilda soldathemsföreningarna. Förbundets förste ordförande var general Axel Rappe.

Man kan inte tala om soldathemsarbetet i Sverige utan att också nämna prins Oskar Bernadotte, som hade stort intresse och ett varmt hjärta för "soldatmissionen". Under sin tid som sjöofficer i Karlskrona var han en av initiativtagarna till sjömanshemmets tillkomst 1888. Han stod som ordförande i Förbundet Soldaternas Vänner under flera årtionden.



Soldathemsverksamheten låg alltså i tiden och då Skånska trängkären flyttade till Hässleholm 1907 väcktes alltså intresset för ett soldathem i Hässleholm. Och som redan nämnts invigdes detta i augusti 1908.

Från början sköttes detta helt av frivillig arbetskraft, men då uppgifterna växte anställdes en föreståndarinna, fröken Anna Andersson. Den 1. april 1935, efter 26 års tjänst avgick hon och samtidigt lades denna verksamhet ned. Om Anna Andersson, som då var nära 82 år, sägs, att hon i aldrig sviktande trohet med stort nit tjänat på soldathemmet för en ringa lön och varit som en mor för många "pögar".

På initiativ av Förbundet Soldaternas Vänner och under medverkan av dåvarande kyrkchefen, överstelöjtnant O J Nordlindh bildades en kommitté två år senare, 1937, för att utreda frågan om ett nytt soldathem i Hässleholm. År 1939 bildades Föreningen Soldaternas

Vänner i Hässleholm och den drivande kraften i denna nya förening var häradsförordning E G Leijonhufvud som från början var både ordförande och sekreterare. Under beredskaps- och krigsåren ökade behovet och arbetet påskyndades. De många inkallelserna till militär beredskapstjänst under våren 1940 ökade i så hög grad behovet av ett soldathem att verksamhet åter upptogs i en hyrd lokal.

Den 19. oktober 1941 stod så det nya soldathemmet färdigt för invigning. Under de 42 år som gått sedan dess har hemmet endast haft tre föreståndare. Åren 1942-46 järnvägstjänstemannen K E Palmer, åren 1946-1963 förestods hemmet av pastor Simon Larsson och från 1963 har jag innehaft tjänsten.

Detta nya soldathem utgjordes från början främst av en stor samlingslokal, med plats för över 200 personer, ett läs- och skrivrum samt serveringslokal, kök och personalrum. 1941 tillkom bostad för

föreståndaren. Källarlökalen användes främst till förvaring av värnpliktigas civila kläder. Denna klädförvaring pågick fram till mitten av 70-talet då de värnpliktiga tilläts förvara civila kläder inom förläggningen.

Genom soldathemmets försorg postades varje dag många brev och vykort. Det kunde vissa år under 40- och 50-talen överstiga 10 000. Numera sköter postverket själv den servicen genom sin gula låda vid soldathemmets entré!

Många år de som samlats till välkomstkaffe, soldatföreläsningar, andakter och andra samlingar i soldathemmet under alla dessa år.

På 50- och 60-talen låg besöksfrekvensen omkring och ibland över 100 000 besökande per år. Under 70-talet har siffran sjunkit ned mot 60 000. Detta beroende på

ökande fritid, ständig nattpermision och större möjligheter till hemresor.

1969 gjordes en omfattande ombyggnad som gjorde hemmet mer ändamålsenligt och bättre anpassat till verksamhetens behov. Det inrebar en modern kafeteria, ny studievåning med bl a gruppstudierum och andaktsrum samt i källarplanet bordtennis, biljardrum och fotolabb. Denna ombyggnad kostade över 300 000 kronor.

1975 fattades beslut om att ändra föreningens namn från Soldaternas Vänner till Föreningen Hässleholms Soldathem.

Vad soldathemsverksamheten under dessa 75 år fått betyda socialt och andligt för alla dessa besökare är omöjligt att värdera. En "regubbe" kom vid ett tillfälle trött, blöt och frusen från tältförläggning-

en i skogen, in till värmen, gemenskapen och kaffebordet i soldathemmet. Han uttryckte sin tacksamhet genom orden: "Detta var då ett människovänligt ställe!"

Beträffande soldathemsverksamhetens framtid i Hässleholm vet vi att stora förändringar kommer att ske. Efter det att den samllokalisering av förbanden T 4 och P 2 i Hässleholm skett, som är beslutad av riksdagen att genomföras före 1987, kommer verksamheten troligtvis inte att kunna fortsätta i det nuvarande soldathemmet. Det 75-åriga soldathemsarbetet får alltså jubilera genom att arbeta med frågan på vilket sätt och i vilka former detta arbete skall kunna fortsätta vid slutet av 1980-talet.

Med tacksamhet ser vi alltså tillbaka och med förhoppning vill vi se framåt.

## SOLDATHEMMET

DIIT ANDRA HEM

Servering/kiosk, samlingshall, klubb, studievåning, bordtennis, biljardrum och fotolabb.

Kom — Trivs

Och känn Dig hemma

Telefon 0451/109 01

## 80-talets matematik

Denna underjordiska skrift lär cirkulera bland svenska lärare. Genom fyra räkneexempel från åren 1950, 1960, 1970 och 1980 ger den en illustration till matematikundervisningens snabba utveckling i våra skolor.

### År 1950

En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaderna är 4/5 delar av priset. Hur stor blir vinsten?

### År 1960

En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaderna är 16 kr. Var snäll och räkna ut vinsten.

### År 1970

En bonde säljer en mängd potatis (A) för en mängd pengar (B). B är mängden för alla delar B för vilka gäller: B är en krona. I streckmängdsform måste Du göra tjugo små streck (|||||||), ett för varje krona. Mängden av framställningskostnaderna (C) är sexton (|||||||) små streck.

Rita bilden av mängden C som en delmängd av mängden B och ange resultatmängden (D) som ger svaret på frågan: Vilken storlek har vinstmängden?

### År 1980

En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaderna är 4/5 därav, vilket är 16 kr. Vinsten uppgår till 1/5, lika med 4 kr. Stryk under ordet "potatis" och diskutera med Din kamrat.

– Vi tycker att detta är ett utmärkt bevis på en riktig utveckling, påpekar experterna. Vid en undersökning fann vi att nästan alla elever klarade 1980 års uppgift, både att stryka under rätt ord och att klara den sociala samvaron med sina kamrater. För särskilt lägspresterande kommer vi i en kommande version att redan i uppgiften stryka under ordet "potatis", vilket ger mer tid åt kamratsamtal.



# Trängtruppernas officershögskola

(TrängOHS)

(Överstelöjtnant Ake Svahnberg)

1981-04-23 uppdrog Regeringen till Chefen för armén att fastställa provisorisk organisation för skolan samt föreskrev att skolan fr o m 1981-07-01 benämns TrängOHS.

Denna omorganisation med åtföljande namnbyte är beroende av införandet av en ny befälsordning (NBO). Skolan har fr o m 1981 börjat utbilda de nya yrkesofficerna (yoff) som kommer att ersätta nuvarande benämningar regements-, kompani- och plutonofficerare.

Skolan kommer fram till sept 1986 att vara lokaliserad inom T 1 område, då sammanslagningen med Underhållsskolan (US) i Skövde avses ske.

Personalen vid skolan och därmed också resurserna har utökats kraftigt. Vid TrängKAS tjänstgjorde förutom skolchefer och stabsavdelning åtta lärare. Vid TrängOHS är motsvarande lärarantal 16. Fr o m 1981-10-01 är deras tjänster besatta.

## TrängOHS organisation och kursverksamhet

Skolch

Stabsavdelning

Chef:  
Plutoff  
Hdrvpl

Utbildnings-  
avdelning

Chef: Regoff  
(stf skolch)

Lärare:  
5 regoff  
2 kompoff  
2 plutoff  
Hdrvpl

Kursavdelning 1

Chef: Regoff

Lärare:  
2 regoff (kom)  
2 kompoff

Kursavdelning 2

Chef: Regoff

Lärare: Till-  
föts från ut-  
bildnings-  
avdelning eller  
som tillfälligt  
kommenderade

Regiments-  
avdelning

Chef: Regoff  
(tjänst vid  
US, place-  
ring vid  
TrängOHS)

Förberedande officerskurs,  
ca 20 elever, 3 mån

Officerskurs (yoff)  
ca 15 elever, 9 mån

Några ytterligare upplysningar:

★ Ca 20 000 elevdagar/år  
★ Budget ca 7,2 mkr (82/83)

Truppslagskurs för plutons-  
officerare  
Ca 25 elever, 3 mån  
(Sista kurs 1983)

Kompletteringskurs för plu-  
tonofficerare (NBO)  
Ca 20 elever, 1 mån  
3 kurs/år  
(Sista kurs 1983)

Kadettskola  
Ca 100 elever, 3 mån

Truppslagsdel av regements-  
officerskursen  
Ca 10 elever, 1 mån  
(Sista kurs 1983)

KHS AK trängdel (NBO)  
Ca 20 elever, 1 mån  
(Första kurs 1984)

KHS SK Uhdel 1-3 (NBO)  
1-1,5 mån  
(Första kurs 1985/86)



Chefen för TrängOHS, överstelöjtnant Ake Svahnberg.

KHS SK skoldel 2 (NBO)  
Ca 15 elever, 2 mån  
(Första kurs 1989)

Den nya yrkesofficersutbildningen påbörjades 1981, första "Förberedande officerskursen" (FOK 2). Denna kurs pågår till slutet av augusti då den övergår i "Officerskursen" (OK).

Målsättningen för FOK 2 är "att ge elever från skilda värnplikskategorier och utbildningslinjer lika och för den fortsatta utbildningen militära kunskaper och färdigheter motsvarande nivån plutonchef samt befästa färdigheterna i nivån".

**OFFICERSHÖGSKOLAN  
OFFICERSKURS (OHS/OK)**  
Officerskursen är grundläggande utbildning för yrkesofficerare och består av tre delar. Skoldel 1, 2 och 3.

Den del som huvudsakligast skall behandlas här är Skoldel 1, den del som planlägs och genomförs vid TrängOHS.

Skoldel 2 och 3 ansvarar respektive trängregemente för.

## Målsättning

Målet för utbildningen är att ge eleverna kunskaper, färdigheter och attityder för att kunna tjänstgöra som plutonchef ställföreträdare i krig och utbildare vid pluton i fred.

Eftersom målet för krigsbefattningen till stor del redan uppnåtts under tidigare utbildning (FOK 2, KadS) kommer tyngdpunkten av utbildningen att inriktas mot freds-uppgiften.

## Organisation

Elevantalet är nu 12 på den andra årskursen.

Kurschef: Major Almroth

Lärare i ledarskap: Kapten We-  
nerhall

Avdelningsbefäl:

Kapten Bonthron, T 4

Kapten Engström, T 3

Löjtnant Rundberg, T 4

Löjtnant Andersson, T 1

## Kursinnehåll

Kurstidens ca 1400 tim fördelas på följande ämnesområden:

Ledarskap	600 tim
Försvarsinformation	60 tim
Taktik	100 tim
Teknik	350 tim
Administration	20 tim
Fysisk träning	170 tim
Övriga ämnen	100 tim

Ledarskap omfattar allmän ledarskap, trupputbildning och truppföring. I allmän ledarskap

ingår bl a psykologi, pedagogik och socialkunskap. Socialkunskap genomförs med civila lärare vid universitetet i Linköping.

Försvarsinformation omfattar en hel del elevledda övningar och en samverkansövning med elever vid Linköpings universitet (statskunskap).

Taktik omfattar allmäntaktik och truppslagstaktik inom infanteribrigad 77. Angriparens organisation, utrustning och taktik skall ägnas stor vikt.

Teknik omfattar allmänteknik (vapentjänst, sambandstjänst, fältarbeten och skydd mot ABC), truppslagsteknik (materiel vid brigadunderhållskompani) och motortjänst.

Administration omfattar personaltjänst, säkerhetstjänst och ekonomisk planering.

Fysisk träning innefattar även orientering och fysiologi. En stor del av övningarna genomförs med eleverna som övningsledare.

Övriga ämnen är delvis reservtid, men innefattar även studiebesök och utvärdering av kursen.

## Verksamhet

Skede 1: Individ och grupp, ledarskap

Skede 2a: Utbildningsrollen. Inläring - metodik

Skede 2 b: Underhållspluton. Taktik - trupputbildning (TU), Truppföring (TF)-Teknik



Chefen för OHS/OK, majoren Hans Ahlroth.

Skede 2 c: Sjukvårdspluton. Taktik - TU - TF - Teknik

Skede 3: Lättbrigadunderhållskompani (Lbriguhkomp). Taktik - TU - TF - Teknik

Kursen är planerad så att en växling mellan teori och praktik skall ske för att uppnå bästa möjliga inläringssituation.

En stor del av övningarna skall genomföras med eleverna som övningsledare och övningstrupp.

Hela kursens utbildning genomförs inom en taktisk ram.

Förbandsövningarna genomförs inom ramen för lbriguhkomp verksamhet.

Så enkelt och bekvämt  
är det med  
SparbanksGiro!

Nu kan du betala alla räkningar hemma  
- både postgiro och bankgiro

 Sparbanken Göinge



### Vad är då nytt?

Givetvis har erfarenheter från tidigare befalsutbildning legat till grund för planeringen av OHS/OK. Vi har försökt att få med det bästa från gruppeffsskola 2 (GS 2), plutonofficerskurs (PK), aspirantskola 2 (AspS 2) och krigsskolan (KS) m m.

Det som är nytt ligger främst inom ledarskapsutbildningen. Eleverna kommer att erhålla en avsevärt större kunskap om grupp och individ samt insikt om egen förmåga. Detta innebär att mycket tid skall avsättas för ledarskap, både teoretiskt och praktiskt.

### Några grundläggande riktlinjer för kursen

- Eleverna skall själva ta ett stort ansvar för utbildningen.
- Elevernas personliga färdighet skall ägnas stor uppmärksamhet.
- Eleverna skall ges insikt om sig själva som ledare och utbildare.
- Öppenhet mellan elever och mellan lärare och elev skall eftersträvas.
- Eleverna skall ha möjlighet att pröva nya eller egna idéer vid genomförandet av egna "Tävlingar".
- Eleverna skall fostras till att bli dugliga medarbetare inom vår utbildningsorganisation.
- Teori och praktik skall varvas.

- Eleverna skall erhålla förmåga att anpassa sitt ledarskap till situationen.

### Betyg m m

Eleverna kommer att bedömas under hela kursen.

Under kursen skall flera utvecklingsamtal genomföras med eleverna.

Slutbetyg erhålles i följande ämnen

– Ledarskap

– Taktik

– Teknik

– Fysisk träning

Betygsskalan är 4-gradig enligt nedan

MYG = Mycket väl godkänd

VG = Väl godkänd

G = Godkänd

IG = Icke godkänd

### Övrigt

Eleverna är fast anställda (korttidsanställda) och har månadslön (ca 5 600 kr) och traktamente (ca 3 000 kr/mån skattefritt) om de inte är mantalsskrivna i Linköping.

Föreläggningen ordnar eleverna genom egen försorg.

Tillgång till elevmäss finns inom T i område.

Kursen har tillgång till moderna lektionssalar.

Eleverna är under Skoldel 1 sergeanter med två vinklar och tilltals "Kadett".

Under Skoldel 2 och 3 samt un-

der praktikåret är eleverna 3-vinkliga sergeanter.

### Några ord om Skoldel 2 och 3

Då eleverna avslutat OK Skoldel 1 fortsätter utbildningen vid "hemförbandet". Det är viktigt att eleverna handleds under den fortsatta utbildningen och inte ses som en befalsförstärkning. Den utbildningen som skall genomföras omfattar främst teknik, dvs förmåga att handha den materiel som finns vid det förband där eleverna skall tjänstgöra. Det kan vara utbildning på tung lastbil med släp eller materielkunskap på brigadförbandsplatsens materiel. Även ledarskap kommer in under Skoldel 2 och 3, främst planering av utbildnings genomförande vid pluton och praktisk trupputbildning.

Den grundläggande utbildningen till officer ser alltså ut på följande sätt

1/9 år 1

OK Skoldel 1

1/6 år 2

Skoldel 2

1/8

Skoldel 3

1/10

Praktikdel

1/6 år 3

Förhoppningsvis kommer den "nye" yrkesofficeren att ha en gedigen personlig färdighet och förmåga att leda andra som chef och utbildare.

# PRIPPS

TRADITION • KVALITET

Telefon 044/11 54 40

## Personalia

(Assistent Marianne Nellbring)

### Utnämningar

RO/Kn S I Olsson, L M Hörman, R N T Löfberg, K Å Åkesson och T G Bergsten utnämnda till majorer i Träng reserv fr o m 1982-12-01.

KN K I S Johansson utnämnd till K/Kn Intk fr o m 1983-01-01.

K/Kn S O J Svenson utnämnd till R/Kn fr o m 1982-12-17.

### Placering

Kn K I S Johansson placeras fr o m 1982-11-01 vid A 6

Ovlt K-G E Sjöholm placeras fr o m 1982-10-01 vid I 15/Fo 34.

Fj C Brannebo placeras fr o m 1983-03-01 vid F 5.

### Anställning

Leg sjuksköterskan K Kvarnhammar förordnad översköterska Bg 9D vid T 4 fr o m 1982-12-20 t v.

Fil kand A E Hennegren förordnad vik konsulent hF 15 vid T 4 fr o m 1982-12-01 t v, dock längst intill 1983-06-16 (under tid som konsulent M Sundblad har tjänstledighet för studier).

Rådman J Ohlsson förordnad vice auditör fr o m 1983-01-01 t v, dock längst intill utgången av den månad 67 års ålder uppnås.

### Avsked och entlediganden

Yrkesofficersaspirant U P M Stenfell entledigad (egen begäran) fr o m 1982-10-31.

Vice auditör L Rignell entledigad (egen begäran) fr o m 1983-01-01.

Övlt K-G E Sjöholm entledigad regoff hFr 20 milostab S fr o m 1982-10-01.

Fj T Håkansson avgång med ålderspension fr o m 1983-04-01. Inträder i T 4 reserv.

Mj B E Nyström avgång regoff hFo 17 T 4 fr o m 1982-05-01.

Fj S-Å Andersson avgång med ålderspension fr o m 1983-04-01. Inträder i T 4 reserv.

### Utmärkelser

Assistent K Nordström har tilldelats utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" per 2. halvåret 1982.

### Dödsfall

F reparatören Göte Persson har avlidit 1983-01-19 (70 år)

PA/Kn Arne Carlson har avlidit 1983-02-08. (70 år)

PA/Kn Carl Nilsson har avlidit 1983-03-01 (57 år)

### Ny tränginspektör



Överste Curt Sjöo har fr o m 1983-04-01 utnämnts till överste av 1. graden och tränginspektör.

Överste Curt Sjöo är född 1937-03-16. Studentexamen 1955 i Eksjö och officer vid T 4 1958. Elev vid Militärhögskolan 1967-69. Tjänstgöring vid centrala staber 1969-74. FN-tjänstgöring som bataljonschefers ställföreträdare på Cypern 1973-74. Chef för försvarstabens personalavdelning 1975-78. Chef för grundutbildningsbataljonen vid T 1 i Linköping 1979-80. Överste i trängtrupperna och chef för Krigsskolan, Karlberg 1980-04-01. Genomgick Försvarshögskolan 1981. Adjutant åt H M Konungen 1974-80, därefter överadjutant.

Överste Sjöo har varit militär expert i Pensionsåldersutredningen 1975-78 och Beredningen angående kvinnor i försvaret 1975-80.



Vid behov av garner  
och handarbeten m m

Vänd Er med förtroende till

## TRIKÅ- & SYBEHÖR

LILLY PERSSON

Första Avenyen 1 A - 281 00 HÄSSLEHOLM  
Tel 0451/127 70

# Sekreterarens spalt

(Överstelöjnant Arne Peterson)

1982-10-03 var det 75 år sedan T 4 anlände till Hässleholm. Detta firades 1982-11-04 med en jubileumsmiddag för vid regementet nu anställd/tjänstgörande personal samt personal som tidigare tillhört/tjänstgjort vid regementet.

Redan nu pågår förberedelser för nästa jubileum, nämligen regementets 90-årsjubileum, vilket skall firas i samband med Regementets Dag 1984-04-28.

Förberedelser pågår även för trängtruppernas 100-årsjubileum 1985. T 4 kommer att jublera sitt trängslag genom att fira Regementets Dag i Landskrona 1985-05-04. 1985 är det 90 år sedan T 4 anlände till Landskrona från sin tillfälliga förläggning i Karlsborgs fästning.

Jubileet avses firas bl a i Stockholm 1985-05-12, varvid T 4 kommer att representeras.

En historisk översikt över trängtruppernas utveckling avses publiceras i bokform.

★

1985-09-01 är det 50 år sedan Kamratföreningen bildades. Detta skall naturligtvis firas, men hur är ännu ej klart. Lämplig dag syns vara lördagen 1985-08-31. Mera härom senare.

★

Kamratföreningens Höstträff kommer att äga rum 1983-09-10, varvid Wendes artilleriregemente (A 3) i Norra Åsum, Kristianstad, kommer att besökas. Besök kommer också att göras i Länsmuseum i Kristianstad. Kamratmiddagen blir dock vid T 4.

Särskild inbjudan kommer att ut-sändas omkring 1983-08-01.

**Fira jubileum i samband med kamratföreningens träffar vår och höst**

Reservera redan nu följande dagar för deltagande i träffar och jubileer.

Ni som önskar ordna kamratträffar/jubileer gör det vid någon av dessa dagar och tillsammans med Kamratföreningen

Omfattning	Tid	Plats
Regementets Dag	1983-05-07	T 4
Kamratföreningens Höstträff	1983-09-10	Kristianstad
T 4 90-årsjubileum	1984-04-28	T 4
Trängtruppernas 100-årsjubileum	1985-05-04	Landskrona
Kamratföreningens 50-årsjubileum	1985-08-31 (prel)	T4

## OBSERVERA!

På grund av höjda tryckningskostnader, porto m m för tidningen Snapphanen har årsavgiften fr o m 1983/84 höjts till 25:- kronor.

Med detta nummer av Snapphanen medföljer inbetalningskort för 1983/84 (1983-07-01-1984-06-30). Var god gör inbetalningen snarast, så att Du icke glömmor bort den och därmed går miste om Snapphanens höstnummer!

Glöm ej heller att meddela adressförändring!

Tidningen Snapphanen fyller i år 40 år. Detta kommer att celebreras genom att kamratföreningen har inbjudit tidningens annonsörer som gäster vid kamratmiddagen 1983-05-07. Det finns annonsörer som har haft annons inne i tidningen sedan 1944!

# T4 Idrottsförening 75 år

(Major Hans Svensson)

Skånska trängregementets idrottsförening (T 4 IF) är i dag en idrottsförening med mycket begränsat verksamhetsområde. T 4 IF har som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund bl a till uppgift att stödja regementet vid deltagande i Riksidrottsförbundet sanktionerade tävlingar. T 4 IF:s styrelse ser det som betydelsefullt att föreningen på så sätt lever vidare för att stödja den idrottsliga verksamheten vid regementet.

För att erinra Snapphanens läsare om en tid då idrotten vid regementet leddes av dess idrottsförening följer här en kort historik.

Kungl Skånska trängkårens IF (STI) bildades 1908, då intresset för idrott var mycket stort. (Inte mindre än 28 militära idrottsföreningar bildades runt om i landet vid denna tid.

Initiativtagare till STI var dåvarande kaptenen H G Hamilton. Styrelsen bildades 1908-08-18 och med i styrelsen bl a som vice ordförande var löjtnant Adolf Johnson (sedermera kårchef). Föreningen avsågs verka för all slags idrott och aktiviteten inom föreningen blev intensiv. 1919 fick STI en egen medalj och 1926 skänktes samtidigt befäl vid kåren en vacker svensk sidenfana till STI. STI hade även egen tävlingsdräkt som från början bestod av vit tröja med blå broderad kunglig krona och STI därunder samt svarta korta byxor med revärer i trängens blå färg.

1910 fick kåren en ny fin idrottsplats, där föreningens medlemmar kunde utöva sina aktiviteter, dock ej fotboll.

STI hade under sin mest aktiva tid många duktiga idrottsledare och idrottsutövare, som intresserat och osjälvviskt arbetade för T 4 idrott och gymnastik. Några namn: H G Hamilton, N Björkman, korpralen Dahl, G Ericsson, E Järnsida, T Tullberg, J Önerby, P Liedholm, N Gussing, K Persson, Å Svensson, H Granlund, A Jönsson och C Abrahamsson.

STI hade under sin mest aktiva tid många duktiga idrottsledare och idrottsutövare, som intresserat och osjälvviskt arbetade för T 4 idrott och gymnastik. Några namn: H G Hamilton, N Björkman, korpralen Dahl, G Ericsson, E Järnsida, T Tullberg, J Önerby, P Liedholm, N Gussing, K Persson, Å Svensson, H Granlund, A Jönsson och C Abrahamsson.

STI hade under sin mest aktiva tid många duktiga idrottsledare och idrottsutövare, som intresserat och osjälvviskt arbetade för T 4 idrott och gymnastik. Några namn: H G Hamilton, N Björkman, korpralen Dahl, G Ericsson, E Järnsida, T Tullberg, J Önerby, P Liedholm, N Gussing, K Persson, Å Svensson, H Granlund, A Jönsson och C Abrahamsson.

STI hade under sin mest aktiva tid många duktiga idrottsledare och idrottsutövare, som intresserat och osjälvviskt arbetade för T 4 idrott och gymnastik. Några namn: H G Hamilton, N Björkman, korpralen Dahl, G Ericsson, E Järnsida, T Tullberg, J Önerby, P Liedholm, N Gussing, K Persson, Å Svensson, H Granlund, A Jönsson och C Abrahamsson.



T 4 gymnastiktrupp omkring 1920.

Många är de tävlingar, såväl civila som militära, som STI medlemmar deltagit i och många olika idrottsgrenar har utövats.

Här följer några axplock: 1914 deltog STI i Baltiska spelen i ryttartävlingar, gymnastik och dragkamp med framskjutna placeringar i prislistorna.

Ryttarna hade många framgångar genom åren, till en av de främsta T 4 underofficiärens lagvinst i tävlingen om H K H Kronprinsens Pokal 1948.

Inom motorsporten nåddes stora framgångar, varvid bör nämnas Alvar Håkansson och Åke Svensson segrar i Militärmästerskapet (MM) i bil och Bertil Lindkvist deltagande i metävling för armélag i England 1957.

Mer om motorsportens framgångar under 50-talet kan läsas i bifogad artikel av Åke Svensson, tidigare fast anställd vid regementet, sekreterare i föreningen och bl a chef för idrottsavdelningen, som jag härmed tackar för den ägna hjälpen.

Inom den allmänna idrotten nåddes en hel del framgångar under 10-, 20- och 30-talen. Under mitten av 40-talet måste nämnas de fina res-

sultat, som nåddes av regementets duktiga stafettlöpare. Man vann bl a Hässleholms stadslopp och DM och nådde även topplacering i internationell konkurrens i ett stafettlopp i Halmstad. Vid samtal med Nils Gussing och Konrad Persson berättar man bl a om frödröttstävlingar i Halmstad. USA deltog i de flesta grenarna och när man fick se de fina priserna till stafettlagen anmälde man ett lag även till stafetten.

Gussing och Persson berättar att det var med en viss stolthet man lyssnade till högtalarnas upprop till start: Från innerbanan startar USA Skånska trängkårens IF, IFK Halmstad, IFK Helsingborg —

Gussing och Persson berättar vidare om duktiga T 4-ingar, t ex Alf Pettersson - sedermera landslagsankare, Curt Vadmark - storsjörna i handboll, Nils Bråhammar - MAI-stjärna i mångkamp, Torsten von Wachenfeldt och Carl-Axel Lindencrona - framgångsrik sprinter, som bl a blev akademisk världsmästare.

Konrad Persson berättar om när T 4 IF vann stadsloppet i Hässleholm att han i en artikel i Norra Skåne bl a sagt, att laget skulle få

en dags ledigt för segern. Persson, som då var sergeant, blev emellertid bekymrad, när han tänkte på vad kårchefen, översten Knut Hagberg skulle säga vid anblicken av artikeln. Persson mötte överste Hagberg i kasernvakten och bad att få förklara sig. När överste Hagberg tittat en stund på sergeanten sa han: "Har sergeanten sagt de ska ha ledigt så ska de ha ledigt". Sergeanten Persson mottog beslutet med stor lättnad.

I regementets kanslihus finns en monter med många fina priser som minner om den tid då T 4-ingarna bl a var mycket duktiga i att avlägga olika märkesprov. Män som Arne Carlsson, Nils Gussing, Konrad Persson, Bertil Ramstedt har på flera sätt starkt bidragit till denna samling.

Regementets duktiga gymnaster under 10-, 20- och 30-talen är också väl värda att nämnas i detta axplock. Man hade under många år

fina framgångar i tävlingar och gjorde många uppvisningar runt om i Sverige.

I handboll var regementets spelare speciellt duktiga under 30-talet, då man bl a blev Hässleholmsmästare. Regementet deltog i seriesammanhang ända fram till början av 50-talet, då stadens övriga klubbar "tog hand om" regementets handbollsspelare.

Föreningens verksamhet har, sedan början av 60-talet, alltmer integrerats med regementets idrottsavdelnings verksamhet. Man har gemensamt anordnat de tävlingar, som arrangerats vid T 4, t ex regementsmästerskapen, kompanistafetten vid Regementets Dag, milo-mästerskap i handboll och orientering.

Till T 4 IF har de senaste åren skänkts medel till priser för värnpliktiga och befäl av disponent Philip Kjellin, som haft vänligheten att på detta sätt stödja föreningen och

som jag härmed framför mitt tack till.

#### Det framgångsrika 50-talet

Ja, så kan man rubricera T 4:s idrottsliga prestationer detta årtionde.

De pricksäkra skyttarna Hilding Andersson, Karl Gadd, Ingemar Jönsson, Folke Hartman i främsta ledet, var oslagbara när allt stämde.

Erland Ek, Knut Nilsson, Gunnar Bengtsson m fl missade sällan de främsta platserna i resultatlistorna i orientering.

Och ändå, om jag inte minns alldeles fel, var det bilsportens utövare som skördade de största lagrarna. Eller vad sägs om två första-, en andra-, en tredje- och en fjärdeplats i MM, fem MID-segrar och c:a 30 förstaplaceringar i civila tävlingar.

Bilorientering förekom första gången år 1954 som militärt mäs-

teskap. Motorskolan i Enköping stod för arrangemanget och dusintalet ekipage från vårt militär-område deltog bland de sammanlagt 50 startande bilarna. Tävlingen omfattade en nattetapp om 13 km, vilken kördes med avskärmad belysning, och en dagetapp om 37 mil samt ett manöverprov med lastbil.

Med en kör- och manöverprick i protokollet borde ett T 4-ekipage vunnit den här inledande tävlingen. Men, tyvärr, vid den efterföljande besiktningen av fordonet (PV 444, 27310) upptäcktes en svag inbuktning i en av hjulålgarna. Skadan renderade ekipaget, som var Alvar Håkansson och undertecknad, ytterligare prickar och snöpligt nog en fjärdeplats i prislistan.

Näja, vi tog skadan igen eller rättare sagt, av skadan blir man vis - vi tog en rejäl revansch de två efterföljande åren. (1956 oräkndat då T 4 var arrangör).

I Linköping år 1955, med T 1 som arrangör, blev det dubbelseger för T 4 - andra platsen säkrade Norrfalk/Wikner.

Att springa maraton under bilorientering tillhör säkert ovanligheterna men det var just vad kartläsarna fick göra under nattävlingen. Etappen mätte fyra mil och gick i huvudsak inne i mörk skog. Himlen gav visserligen en aning "ljus"



T 4 segrerika underofficerslag vid rystartävlingarna i Stockholm 1948, där laget erövrade HKH Kronprinsens pokal. Fr v ses fanjunkarna Arne Ohlsson, Arne Carlsson, Einar Bergström och Per Liedholm

mellan trädtopparna, i övrigt var "Kungens ficklampa" enda tillåtna ljuskälla.

År 1957 var det A 3:s tur att stränga mästerskapsbanan - en nattorientering om 36 mil med start och slutmål inne på kasernområdet.

Arméingenjör Norrfalk hade sen föregående tävling blivit "P 2-soldat" och var tillsammans med sin

kartläsare Arvid Thynell klart segetippade. Efter en tredjedel av banan låg de också bäst till men sen försvann de helt ur tävlingsprotokollet.

Idealtiden för tävlingen 7 timmar och 35 minuter överskred vi med 16 minuter, men hade 50 prickar mindre än tvåan Danilo/Kahlén, 17.

# MOTORSÅGAR PROFFS EL. HOBBY

Rätt såg för varje behov



En slitvarg i skogen

CS-400EVL Patenterad avvibrering. Elektronisk tändning och automatisk kedjesmörjning. Motor på 2,2 hk, slagvolym på 40,2 cc. Vikt 5,8 kg.

Vi hjälper Er välja bland 20-talet olika modeller.

Även ett antal beg. GARANTIRENOVERADE SÅGAR  
Skyddskläder - Skogstillbehör

Våra vanliga öppettider: Vardagar 7.30-17.30. Lördagar 10.00-12.00

## Hässleholms Såg- o Motorservice AB

OBS! Nya adressen: Majorsgatan 13, HÄSSLEHOLM  
Telefon 0451-110 09



REKOMMENDERAS

TELEFON 0451/100 63, 106 30

Paulssons Cykelaffär

Finjagatan 8

REKOMMENDERAS

Utför alla slag av reparationer på cyklar,  
mopeder och gräsklippare.

CYKELFÖRSÄLJNING

Telefon 0451/114 71

► Det var förresten inför denna tävlingen som ett ekipage, något brutalt, frågade om vägen inne på en gårdsplan: "Var fan går vägen" – "Där gent ladan", svarade en å-skådare. (Gent ladan=intill ladan). Logportarna stod emellertid öppna och gossarna i bilen tolkade gent som igenom och den vägen tog de – den slutade i en gödselhög. Lukten efteråt bekräftade händelsens riktighet. Det är lättare att vinna ett MM än en träningstävling på hemmaplan – ett talesätt vid

T 4, som något belyser sportens bredd och klass, de här åren.

Framgångarna hade nog sin förklaring i T 4-chefens välvilja till sporten med åtföljande möjligheter till träning och deltagande i tävlingsverksamhet.

En minnesrik och intressant tid som man aldrig glömmer.

Motorofficerens vredesutbrott, när fordonen inte alltid var i brukbart skick efter tävling, tog sig en gång uttrycket i att han stampade ner sin mössa i en oljepöl. Nej!

Nej! Inga namn, fallet är preskibe-rat. Jag förstår honom så väl och förlåter så gärna.

"En karta kan användas till mycke". Varför inte som hjälpmedel vid avståndsbedömning i fältskjutning. Sägt och gjort. Vid MID S mästerskapstävling i skjutning 1957 prövade jag denna konst, väl medveten om att avståndsinstrument inte fick användas. Men kan en karta räknas som instrument? Jag tyckte det i varje fall inte och tog

därför med min bästa 1:50000-delskarta över fältskjutningsområdet.

Lite snärjigt var det att hinna med vid skjutstationerna – lokalisera målet, mäta och så de djupa andetag, men allt flöt bra.

Troligen hade ingen tagit någon notis om mina kartläsningsövningar, möjligen virrat på huvudet, om jag hamnat långt ner i resultatlistan. Men nu gick det som det gick, jag var ensam om att skjuta fullt och protesten kom som ett brev på posten.

Tävlingsjuryn kunde inte enas om beslut utan kontaktade Svenska skytteförbundet.

Andra tävlingsdagen kom förbundets tolkning av bestämmelserna och löd: "Protesten kan ej godkännas, karta kan inte räknas som instrument".

PS. Beror resultatet på god kartläsning så ge karlen två medaljer. DS. – Jag fick bara en!

Innan jag slutar mitt lilla kåseri vill jag gärna framhålla två stora idrottsentusiaster och ledare vid T 4, fanjunkarna Per Liedholm och Nils Gussing, som under många år var idrottsföreningens verkliga stöttepelare. Förmodligen är det mycket i föreningen som fortfarande minner om dessa två idealister, nu när T 4 IF celebrates sin 75-åriga tillvaro.

Jag bugar och gratulerar samtidigt som jag sänder en hälsning till alla T 4-ingar.

Åke Svensson



T 4 främsta femkampare var fr v Björn Runberg, Rolf Wide och Gunnar Thulin. Fotot från T 4 lagseger i MID i militär femkamp 1957.

GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER

**B**  
M  
**S**

INREDER  
VÄXTHUS

Ring gärna och  
begär offert!

Fasta och rörliga bord.  
Rännbord, Bordsbe-  
vattning och Dysbe-  
vattning. Kombinerad  
skugga och Isolering.



**Backstignens Montering o Service**

Pl. 955, Kärråkra, 281 00 HÄSSLEHOLM

Telefon 0451-156 52, 101 77

## Till regementets värnpliktiga

Regementets kamratförening bildades 1935-09-01.

Kamratföreningens ändamål är att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande såväl fast anställda som värnpliktiga, som tillhör eller tillhört Skånska trängregementet, vårda regementets traditioner och befordra ett gott kamratskap.

Kamratföreningen har två träffar under året – en i samband med Regementets Dag i maj och en under hösten, vanligtvis i november månad.

Regementets och kamratföreningens tidning SNAPPANEN utkommer med två nummer per år, omkring en månad före vår- resp hösträffen. Där finns orienteringar om vad som händer vid regementet, aktuella artiklar samt någon historisk artikel

Årsavgiften för medlemskap i kamratföreningen är 25:– kronor. Värnpliktiga under grundutbildning dock endast 10:– kronor. Ständigt medlemskap 300:– kronor.

Kamratföreningen har en kamratnål, pris 20:– kronor samt en

grammofonskiva, innehållande samtliga trängens marscher, pris 40:– kronor. Nålen och grammofonskivan kan köpas av sekreteraren.

Varje kompani utser vid utbildningsårets slut kompaniets "Främste soldat", som av kamratföreningen tilldelas föreningens fana i miniatyr alternativt Regementets sköld och diplom. Av regementet erhålles en jetong.

Anmäl till kompaniassistenten om Du önskar bli medlem i kamratföreningen.

Välkomna i kamratföreningen!

# KVARTERMÄSTAREN (KVM)

Redaktören för Snapphanen  
Överstelöjtnant Arne Peterson

Hej!

Jag är en kille som gör min värnplikt som kvartermästare här på T 4. Fanjunkare Fälth, 2. kompaniet, tipsade mej om att Snapphanen behövde lite bidrag, alltså bestämde jag mej för att skicka in den lilla sketchen "Kvartermästaren". Den skrevs inför Regementets Dag 1982.

Anledningen till att det blev en sketch var att vi inte kunde komma på något annat sätt på vilket vi kunde visa våra anhöriga vad en kvartermästare sysslar med i "lumpen". (Vi hade nog alla försökt att berätta hemma, men ingen hade haft någon större framgång.)

Som författare till ovan nämnda sketch skickar jag nu en kopia till tidningen Snapphanen.

Framförandet blev mycket lyckat eftersom alla då improviserade friskt.

Vänligen  
Anders Troedsson  
1. plutonen, 1. kompaniet

Platsen är en grupperingsplats där kompaniet har legat i ungefär ett dygn.

Vi dyker mitt in i handlingen:

I: Kvartermästarn! Var är han?

KVM: Här! Vad gäller saken?

I: Vi har inga batterier till ficklamporna.

II: Kvartermästarn!

KVM: Det finns på packbilen, prata med packgruppchefen.

II: Kvartermästarn. Kompaniechefen (KC) vill tala med dej. Det är viktigt.

KVM: Jag kommer.

III: Är du den här Kvartermästaren? Du, vi skulle ha mat.

KVM: Vilka är ni då?

III: Trafikare.

KVM: Varför har ni inte ätit när det var utspisning, det var ju bara två timmar sen?

III: Vi har vatt ute och rekat marschvägar. Kaptenen sa att vi skulle äta här.

KVM: Okej, vänta här vid köket så kommer jag strax. Sen' skall vi säkert kunna fixa nåt'.

Hos kompch.

KVM: Kapten sökte mej.

KC: Bra. Hur är drivmedelsläget?

KVM: Ett ögonblick. (KVM blåddrar i sin pärm) – Vi behöver lite bensin och lite tvåtakts. Jag hade tänkt ringa intendenturkompaniet om några minuter.

KC: Bra.

KVM: Kokgruppchefen där?

Kokgrpch: Ja?

KVM: Kan vi fixa lite mjölk och smörgåsar till dessa killarna de missade lunchen.

Kokgrpch: Det fixar vi, men du, vattnet börjat ta slut, vi måste ha nytt i kväll.

KVM: Okej, tappa av allt vatten du kan och så skall jag köra och ordna det sen'.

IV: Kvartermästaren!

KVM: Ja?

IV: En mc har gått sönder, den bara stannar hela tiden.

KVM: Tala med kompanimekanikern om det. Han klarar det nog.

V: Vad blir det till mat ikväll?

KVM: Brua böror och fläsk.

Kokgrpch: Du, vi har inte smör så det räcker till ikväll.

KVM: Ta av det som skulle ha varit till i morgon. Jag skall ändå ringa till intendenturkompaniet och då kan jag säkert ordna smör också.

Röst: Här lämnar vi kvartermästaren några timmar och träffar honom igen när mörkret börjat falla och kompaniet håller på att lägga sig.

VI: Kvartermästarn. Kompaniechefen vill att du skall komma.

KVM: Kommer.

KC: Bra där har vi dej. När kommer drivmedlet?

KVM: Vi kunde inte få något förrän i natt men då kommer det en hel drivmedelsbil. Jag tänkte att vi kunde ta det i dunkar, så om dom ställer ut dunkar som är märkta med vad som skall vara i dem så kan jag fixa det sen'.

KC: Bra, jag skall säga till om dunkarna.

VII: Kvartermästaren! Fotogenen är slut.

KVM: Det finns mer på packbilen, du kan prata med packgruppchefen.

VIII: Veden e' slut.

KVM: Har ni beställt ny?

VIII: Vet inte, tror jag inte.

KVM: Var kommer du ifrån?

VIII: Andra.

KVM: Andra vaddä?

VIII: Andra pluton.

KVM: Okej, ni kan ta ved i kväll

på packbilen, men kom ihåg att beställa i tid sen'!

VIII: Ja, ja.

Röst: Vi gör ytterliggare ett hopp framåt i tiden. KVM har lagt sig.

Det är natt, KVM sover.

Ritch (tältet öppnas).

IX: Är kvartermästaren här?

KVM: Mm.

IX: Vår fotogenlampa funkar inte.

KVM: Jag kommer. Har du kolkat om där finns någon veke?

IX: Nä, hur gör man det?

KVM: Så här. Nähä det fanns det inte. Här har du en ny veke, sätt i den så fungerar lampan säkert sen'.

Det är natt, KVM sover.

Ritch (tältet öppnas).

X: Kvartermästarn där? Drivmedelsbilen kommer nu.

KVM: Jag kommer.

Det är natt, KVM sover.

Ritch (tältet öppnas).

XI: Kvartermästaren, Livsmedelsbilen kommer.

KVM: Bra, jag kommer strax.

Det är natt KVM so...  
RATATATATATA  
BESÄTT ELDSTÄLL-  
NINGARNA!!!

Ungefär en timme senare:

XII: Order från kompaniechefen. Återgå.

KVM: Okej, grabbar tillbaks till tältet.

Det är natt, KVM sover.

XIII: Öh, du, det är din eldpost nu, klockan är fem i fyra.

KVM: Öh, jaja, jaja.

Klockan är sex nästa morgon och KVARTERMÄSTAREN vaknar utsövd upp till ytterligare en ny och händelserik dag.

Redaktören tackar Anders för bidraget.

# Idrottskrönika

(Kapten Yngve Löfgren)

## Regementsmästerskap i handboll

Det nya året började, beträffande idrott, med regementsmästerskapet i handboll. Mästerskapet genomfördes som en enkelserie mellan kompanierna. Det hela utvecklade sig till en rafflande final i sista spelomgången mellan 1. och 3. kompanierna. Eftersom regementet förfogar över flera kända handbollskunniga befäl, som exempelvis Ulf Roos, Stefan Bengtsson och Ronny Nordström, samtliga aktiva inom sporten blev det god fart på spelet. U Roos som i många år fört fram 2. kompaniet till seger, spelade i år för 3: kompaniet, som därigenom hade en rejäl chans att vin-

na mästerskapet. Men ödet ville annorlunda. Genom en stark spelande trio, Stefan Bengtsson, Thomas Levin och vpl Claes Andersson blev 1. kompaniet regementsmästare i handboll 1983.

## Garnisonsmästerskap i handboll

Det traditionella mästerskapet i handboll mellan T 4 och P 2 vanns för andra året i rad av T 4. (Ja ni läste rätt). Men det var först efter två förlängningar om 2 x 5 minuter som Uffe Roos & Co kunde säkra segern. Slutresultatet kunde fastställas till 31-30. Matchomdömet blev spännande, fartfyllt och aktivt spel från båda lagen. Ulf Roos och

Ronny Nordström tillfaller åran att som spelare och tränare ha fått ihop ett bra samtränat lag och laget har ett gott försvarsspel. Ett fantastiskt publikstöd i ovanstående mästerskap hade också laget. I MID S cupen har T 4-laget fortsatt med ett vinnande spel och i de två första spelomgångarna vunnit över A 6 i Jönköping med 29-24 och Ing 2 i Eksjö med 35-34. I semifinalen T 4-P 2, förlorade dock T 4 med 22-27.

## Regementsmästerskap i bordtennis

Uttagningar gjordes vid respektive kompani, som fick ställa upp i finalen cirka sex rankade spelare!



T 4 handbollslag. Övre raden: Ronny Nordström, Thomas Levin, Ulf Roos, Kjell Johansson, Stefan Bengtsson, Ingemar Jönsson. Nedre raden: Kenneth Nilsson, Håkan Nyström, Anders Söderström, Dan Johansson, Håkan Johansson och Claes Andersson.



Regementschefen och chefen för idrottsavdelningen i samband med "invigningen" av styrketräningslokalen efter en omfattande renovering.

kompani. Finalen spelades i regementets gymnastiksal. Tidigt framstod vpl Stefan Hallgren, 5. kompaniet som trolig vinnare och i finalen vann han över vpl Jörgen Johansson, 2. kompaniet med 3-0.

#### Skytte

Skyttetävling för befäl är nu inne i tredje omgången. Nytt för året är

att man förutom liggande serier har stående. Inledningsvis hade många svårigheter med ställningsskyttet, men efter tre omgångar har de flesta tränat upp tekniken och nya skyttelöften börjar visa sig.

#### Befäl och vpl

CA-prov, orientering till fots, gruppfälttävlan samt olika slag av

militära skyttetävlingar för värnpliktiga och befäl pågår som vanligt för fullt. Så man kan tryggt påstå att aktiviteten också på det idrottsliga området är mycket hög. Som en trevlig överraskning för de vpl i gruppfälttävlan har genom Philip Kjellin priser till de tre främsta grupperna vid varje kompani kunnat delas ut. Gåvan blev uppskattad efter förtjänst.

GÅ MED I T 4 PISTOLSKYTTEKLUBB  
OCH TRÄFFA VÄNNER. . .

#### Volleyboll

Hur ligger det till med detta trevliga och konditionsbefrämjande spel? För att få en uppfattning om detta kontaktades Knut Fröjd, som är lagets kapten, tränare, spelare och allt i allo. Det var enbart positiva uttalanden som hördes. Laget vann förra årets serie och leder för närvarande årets serie. Som bra och framt spelare ville han framhålla: Sten Cronholm, Bertil Osberg, Leif Olsson, Olthan Nilsson, Jens Källström och Håkan Lemark. De två sistnämnda nya löften. Problem? Nej, inga överhängande direkt, men han funderar på att förlägga "specialträning" till Kanarieöarna i och för konditionens höjande och vissa specialhopp måste övas in.

Han framhöll också vikten av att spelarna lämnar bilen hemma och istället njuter av att cykla till arbetet. Vi tackar fryntlige och ambitiösa lagledaren och önskar hans lag framgång både på Kanarieöarna, om det blir av, och med korpserien.

#### Pistolskytte

I pistolskytte har arméverkmästare B G Persson och fanjunkare Torsten Persson visat prov på utmärkt resultat vid såväl militärt skytte som i Hässleholms Pistolskytteklubb och Kristianstads Läns Pistolskyttekrets tävlingar i såväl fält som precisionsskjutningar. Skjutningar i fältskytte är verkligen stimulerande att delta i med de utmärkta vapen som finns. På grund av detta har skjuttiderna kortats ned till i regel mellan 8-12 sekunder, med två eller flera mål, rörliga såväl som fasta. Den som tycker om att röra på sig samtidigt som man får tillfälle att träna upp koncentration och snabb måluppfattning rekommenderas att gå in i en pistolskytteklubb. En som verkligen håller igång är husmor (kostchefen) Irma Waldemarsson. Inte bara det att hon cyklar till och från sitt arbete utan som alla vet är hon en framstående pistolskytt. Många duktiga skyttar har fått spö både inom klubben och inom kretsen. Även nationellt har hon visat prov

på fina skytteresultat. Även tvågrensmärket (springa 1,5 km och skjuta sex skott och samma sak igen) är en god mätare för koncentration och spänst. Helst om provtagningen äger rum bland backarna vid Tyringe skjutbana. Hon har upprepade gånger blivit regementsmästare i skolskjutning. Så greppa ert tjänstetidsvapen och försök slå henne om ni kan.

#### Allmänt

Från reservofficershåll har jag denna gång inte hört något speciellt i tävlingssammanhang. För ett par år sedan var ju bl a major Claes Florén inbjuden till vårt Själlandske broderregement på fågelskytte. Hur skulle det vara om vi ordnade något i den stilen vid T 4? Vad säger Claes Florén om saken, kanske Berndt Medin m fl i Karlshamn vore intresserade? Skjutningar för veteraner har vid ett par tillfällen anordnats i Hässleholms Pistolskytteklubb. Ja, alla sätt att hålla formen är bra. Huvudsaken är att man rör på sig. Vi träffs igen!



Två goda pistolskyttar, kostchefen Irma Waldemarsson och fanjunkare Torsten Persson mottar pris ur regementschefens hand.

# HÄNT VID T 4

(Redaktören)

## NOVEMBER

Den 3. oktober var det 75 år sedan T 4 anlände till sitt nya kasernatbilssemang i Hässleholm.

T 4 75 år i Hässleholm firades den 4. november med en jubileumsmiddag för vid regementet nu anställd/tjänstgörande personal samt personal som tidigare tillhört/tjänstgjort vid regementet.

Dessutom var representanter för P 2, kommunen och massmedia inbjudna. Närmare 200 personer deltog i middagen.

Efter middagen frambars hyllningar från kommunfullmäktiges ordförande, överstelöjtnant Sture Bågstam, chefen för P 2, överste Hans Nilsson och tidningen Norra Skånes chefredaktör, Axel Wahlquist. Samtliga överlämnade varsin gåva till regementet. De tre talarna hade tidigare under kvällen också fått motta en gåva av T 4, en inramad bild av T 4 inmarsch i Hässleholm 1907.

Ett mycket uppskattat inslag under kvällen var förra kårchefens (1942-1949), överste Knut Hagberg (87) "kåseri" om sin egen värnplikstjänstgöring vid T 4 år 1915.



Bland gratulaterna fanns kommunfullmäktiges ordförande, Sture Bågstam, t v som till överste Rune Morell överlämnade en tavla.

Den 11. inspekterade den nye militärbefälhavaren, viceamiral Bengt Schuback regementet. Regementschefen lämnade en redogörelse för regementets produktionsansvar, aktuellt läge och planerad verksamhet vid regementet (personellt och materiellt) samt åt-



Militärbefälhavaren, viceamiral Bengt Schuback och regementschefen, överste Rune Morell, efter regementschefens föredragning för militärbefälhavaren.

gärder beträffande materielunderhåll. Därefter följde militärbefälhavaren utbildningen vid grundutbildningsbataljonen. Militärbefälhavaren och hans medarbetare ur militärområdesstaben var nöjda med besöket vid T 4.

## DECEMBER

Den 12. inspekterade Chefen för armén, general Nils Sköld, regementet. Syftet med besöket var att granska tillämpningen av mål- och ramstyrningen på lokal nivå, granska grund- och repetitionsutbildningen med avseende på tillämpningen av modernt ledarskap och moderna utbildningsmetoder, kontrollera utbildning och status beträffande materielvård och materielhantering m m.

Chefen för armén åtföljdes av tränginspektören, översten av 1. graden, Börje Wallberg samt representanter för olika avdelningar ut arméstaben.

Både generalen Sköld och hans medarbetare var synnerligen nöjda med förbandsbesöket.

Den 13. besökte Hässleholms Lucia regementets matsal. Ett alltid lika välkommet inslag i decembermörkret.

Den 21. hade regementschefen sin sedvanliga "julgenömgång" med regementets fast anställda personal.

Före kaffedrickning var det avtackning av personal som har avgått med ålderspension eller slutat vid regementet, samt prisutdelning för tävlingar under år 1982.



Chefen för armén följer utbildningen vid reparations- och intendenturkompaniet, vars chef, major Nils-Olof Johansson syns t v.



Regementets fanvakt i Hässleholms kyrka under julvespern. Fr v ses förste fanföraren, löjtnant Jimmie Thornberg och andre fanföraren, fänrik Anders Bagewitz.



Regementschefen avtackar husmor (heter numera kostchef), fru Irma Waldemarsson och hennes medarbetare för kaffe med goda kakor.



## Mölleröds kungsgård

Under beredskapsåren i samband med 2. världskriget fick T 4 så många värnpliktiga att utbildas att kasernerna icke räckte till, varför ett utbildningsläger skapades år 1940 ett stycke från Mölleröds kungsgård. Det var framförallt sjukvårdsförband som erhöll sin utbildning vid Möllerödslägret. Cirka 400 värnpliktiga var förlagda i baracker inom lägerområdet. När freden kom och beredskapen upphörde år 1945 slopades utbildningen vid Möllerödslägret. I samband med P 2 inflyttning till Håssleholm år 1947 övertogs P 2 lägret. Av lägret är endast ett par baracker kvar.

Eftersom T 4-värnpliktiga med befäl varit förlagda i anslutning till Mölleröds kungsgård, kan det vara av intresse att få en kort historik över Mölleröds kungsgård.

Historiken är ett utdrag ur dåvarande chefens för P 2, översten Björn Zickermans artikel i P 2 Kamratförenings tidning "Den skånske draken" år 1979.

I januari år 1601 erhöll fru Beata Hvitfeldt ett gåvobrev av den danske kungen Christian IV på kronans gård i Mölleröd. Hon var dotter till Christopher Hvitfeldt, Beritzgård i Danmark och Öllegård Trolle, Lillö i Skåne. Som 20-åring ingick hon äktenskap med Knud Ebbeson Ulfeld, Svenstorp, riddare och befallningsman på Landskrona, son av Ebbe Ulfeld och Lena Ulfstana, Svenstorp. Ebbe Ulfeld var



Ruinerna av Mölleröds slott.

slottsherre på Lyckeby och över hela Blekinge samt Danmarks rikets råd och slottsherre på Malmöhus. Beata Hvitfeldts död år 1626 blev hennes son Christopher Ulfeld ägare till bl a Mölleröd. En av Christophers tre söner, Björn, erhöll Mölleröd år 1642. Christopher Ulfeld avled år 1653. Dottern Edel Ulfeld gifte sig med danske riksamiralen Henrik Bjelke, Danmarks rikets råd och ståthållare över Själland, som 1658 på konung Fredrik III rekommendation benådades av konung Carl X Gustaf med jus patronatus till Vankiva och Finja kyrkor.

Nästän omedelbart efter det att Beata Hvitfeldt erhållit Mölleröds gods i förläning lät hon där uppföra ett ståtligt slott, starkt befäst och omgivet av vallgravar. Byggnaden var uppförd i tre våningar. Till byggnaden hörde också två långor,

av vilka den östligaste, den s k "gamla loglängan" (uppförd år 1611) ännu finns bevarad. Efter Beata Hvitfeldts död år 1626 blev hennes son Christopher Ulfeld ägare till bl a Mölleröd. En av Christophers tre söner, Björn, erhöll Mölleröd år 1642. Christopher Ulfeld avled år 1653. Dottern Edel Ulfeld gifte sig med danske riksamiralen Henrik Bjelke, Danmarks rikets råd och ståthållare över Själland, som 1658 på konung Fredrik III rekommendation benådades av konung Carl X Gustaf med jus patronatus till Vankiva och Finja kyrkor.

Riksamiralen Henrik Bjelke övertog Mölleröd efter Björn Ulfeld och sålde år 1670 såväl Mölleröd som Vankiva till friherre Gabriel Leijonsköld. Det var alltså denne som innehade godset under det svåra krig som rasade i Skåne 1676-1679. Under detta krig brändes Mölleröds slott på order av den danske generalen Arensdorff i augusti 1678.

Efter branden år 1678 har Mölleröds slott legat som ruin, men Mölleröds gods har bestått. Vid reduktionen år 1680 indrogs det till kronan och en ny mangårdsbyggnad lär ha uppförts ett stycke från slottsruinen.

Mölleröd blev år 1707 anslaget till boställe under Norra Skånska kavalleriregementet (sedermera Skånska husarregementet, K 5). En ny mangårdsbyggnad uppfördes år 1745 som ersättning för den gamla. Mangårdsbyggnaden var byggd i korsvirke. Korsvirkesbyggnaden blev utdömd år 1834 och i dess ställe uppfördes år 1837 Mölleröds nuvarande Corps de Logis. Samtidigt med Corps de Logis uppfördes en stallbyggnad mitt emot den s k "gamla loglängan".

Ryttmästare (1747 major) Reinhold Gustaf Toll, som följt Carl XII från Narva till Poltava, och där blivit tillfångatagen av ryssarna och länge varit i fångenskap i Simbirsk, ingick år 1730 äktenskap med Elsa Sofia Gyllenstierna. De fick sex barn och då makarna bodde på Mölleröd föddes det yngsta barnet Johan Christopher år 1743.



Mölleröds kungsgård.

Johan Christopher Toll deltog i Gustaf III revolution och kom att spela stor roll i svensk historia under Gustaf III och Gustaf IV Adolfs tid. Han efterträdde år 1780 HKH Hertig Carl (sedermera konung Carl XIII) som chef för Södra Skånska kavalleriregementet (sedermera Skånska dragonregementet, K 6) och erhöll då Bäckaskog som översteboställe. Han blev general vid kavalleriet och en av rikets herrar. 1801 utnämndes han till generalguvernör över Skåne och bidrog mycket verksamt till provinsens uppbyggnad och framtidskridande. Han utnämndes till fältmarskalk och militärbefälhavare i Skåne under kriget 1808-1809

och 1813-1814. Han avled på Bäckaskog år 1817.

Major John David af Sandeberg var den som bott längst på Mölleröd (1817-1845). Under hans tid uppfördes den nuvarande mangårdsbyggnaden (1837). Den siste militäre befattningshavaren, som bodde på Mölleröd, var ryttmästare Nordenstjerna (1878-1885). Under åren 1885-1927 och 1943-1957 var gården utarrenderad till lantbrukare. Gården överlämnades därefter till Skånska dragonregementet, P 2.

Mölleröd bibehölls som ryttmästarboställe fram till år 1875. Följande innehavare kan antecknas: ▶

**ETT GOTT RÅD  
OM NI GÅR I BILTANKAR**

**Titta in till**



**FRIBROCKS**

MOTOR AB



Eslöv Hörby Landskrona  
0413 - 139 60 0415 - 140 40 0418 - 165 20

AUKTORISERAD ATERFÖRSÄLJARE FÖR



**CITROËN**

**MAZDA**