



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Januari 2024 • nr 30



T 4 Kasern von Heideman

Ordföranden har ordet – 2024

T 4 kamrater!

Under 2023 har genomförts tre större aktiviteter: Trängträff T 3 Sollefteå i början på juni. Där vi var en handfull som deltog. Tysklandsresan med resereportage i denna tidning. En ny aktivitet som genomförts är det s k Rävspelet med ett trettiotal närvarande med reportage i denna tidning. I det sistnämnda var de flesta deltagare ur det yngre gardet i föreningen vilket är positivt!

Höstmöte genomfördes på Statt i Hässleholm med ca 80 deltagare. Vid utgivningen av denna tidningen har vi också genomfört traditionsenlig kransnedläggning vid T 4 gravplats i Hässleholm.

Till vårt höstmöte hade vi bjudit in överstelöjtnant Jonas Eriksson som berättade om Militärdistrikt Syds roll i ett blivande NATO kontext vilket jag återkommer till i särskilt avsnitt. Parallellt med vårt höstmöte genomförde försvarsministrarna inom NATO (+ Sverige) ett möte. Något nytt om när Sverige kan bli fullvärdig medlem har inte framkommit. Fortfarande får vi avvakta när Erdogan och Orbán. Turkiet respektive Ungern bestämmer sig för att det är dags för ratificering. I det korta perspektivet, fick vi klart för oss, att det pågår ett omfattande planeringsarbete och övningsverksamhet tillsammans med våra grannar även om vi inte är fullvärdiga medlemmar ännu.

Vad gäller kamratföreningens verksamhet under 2024 är det bestämt att det så kallade Rävspelet genomförs. Trängträff i Skövde, med de andra kamratföreningarna kommer att gå av stapeln helgen 1-2 juni. Till vårt årsmöte tisdagen den 27 februari finns kallelsen i detta tidning

Välkomna till våra aktiviteter under 2024!

Nils Olof Johansson



Ordföranden Nils Olof Johansson

Januari 2024 • nr 30

Ansvarig utgivare: Nils Olof Johansson

Redaktionsgrupp: Peter Alf, Nils Olof Johansson, Uno Nilsson och Olavi Olson

E-postadress: t4kf@outlook.com

Hemsida: www.t4-kamratforening.se Använd gärna kontaktformuläret på hemsidan

Kontakt: Ordförande Nils Olof Johansson, 0768-540865. Sekreterare Olavi Olson, 0704-308814



T4KF



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Södra militärregionen och NATO

Text och bild: Nils Olof Johansson

Källor: Fritt nedtecknat från övlt Jonas Eriksson föredrag, Försvarsmaktens hemsida mm

Södra militärregionen (MD S) bildades den 1 januari 2013, som en av fyra militärregioner i Sverige, och omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län och Östergötlands län. De övergripande uppgifterna är att:

- Leda insatsförbanden (Hemvärn eller andra insatsförband)
- Samverka med samhället regionalt
- Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
- Genomföra regional försvarsplanering
- Stödja samhället och erhålla stöd från det civila samhället



Ett annat av de regionala stabernas ansvarsområden är att sköta bevaknings- och skyddsuppgifter i området. Det kan till exempel handla om att skydda ett visst område eller militära skyddsobjekt.

Från och med 2022 har det också inrättats två civilområden i distriktet. Civo Syd som omfattar Kronobergs, Blekinge- och Skåne län. Samt Civo Öst som omfattar Jönköping-, Kalmar- och Östergötlands län. Huvuduppgiften för de nya civilområdena är att samordna det civila totalförsvaret i området i händelse av kris och krig. För MD S del innebär det att istället för att samverka med 6 länsstyrelser och övriga myndigheter i området begränsas det till två civo vad gäller totalförvarsplanering.

I den pågående NATO implementering är "Värdlandsstöd" en av huvuduppgifterna. Detta har redan övats med flera utländska förband bl. a under övningen Aurora 23 som genomfördes under våren. Till exempel förflyttades förband ur Amerikanska Marinkåren från Norge via Jämtland för att delta i övningen. Detsamma gällde Brittiska förband som bl a hade uppgifter i Oskarhamns hamn..

Värdlandsstöd innebär att Sverige i ett kris- eller krigsläge skall kunna ta emot och transitera mark- sjö- och luftstridskrafter, alternativt basera dessa under kortare eller längre tid. Militärdistriktet kommer att ha som en huvuduppgift att ansvara för värdlandstödet. Detta kräver omfattande samverkan och

planläggning med civila myndigheter vad gäller utnyttjande av hamnar, flygfält, vägar mm. Under Militärdistriktet blir det garnisonerna som i kris- och krig övergår till militärbaser som skall svara för att ta emot och underhålla till området baserade utländska förband.



Amerikanska marinkåren på väg från Norge

Garnisonens resurser i fred är emellertid optimerade för att vidmakthålla och utbilda krigsförband under utbildning eller som kallas in. Någonstans måste således civila resurser ”jackas” in i det militära stödsystemet, t ex med drivmedel, bränsle, livsmedel, läkemedel och civil sjukvårdskapacitet. Vad gäller infrastruktur har vi god tillgång till övnings- och skjutfält som redan nu utnyttjas i hög grad vid övningar och besök av militära förband.

Alltså har militärdistriktsstaberna att arbeta med innan en ny NATO planläggning är på plats. Man kan också konstatera att inget är nytt under solen. Den befintliga totalförsvarsplanering som många av oss arbetade med fram till 2000-talet, är på väg tillbaka.

Sextioårsjubileum för "trafikarna" 2 plut. 2 komp. T 4.

Text och bild: Douglas Ahlqvist

Den 13 maj 2023 samlades ett gäng ärrade, men ändå välbehållna, trafiksoldater från T 4: s stabskompani årgång 1960-61 att fira sitt sextioårsjubileum (försenat 2 år p.g.a. pandemi) från "militär uttryckning civila kläder" vid sitt gamla kompani kasern Johnsson på ett totalförändrat T 4 - område.



Det var många igenkännande ryggdunkningar, varma omfamningar och glada skratt som inledde mötet på den gamla uppställningsplatsen där vår dåvarande furir Arne Huléen (numera pensionerad överstelöjtnant), hälsade både soldater och flera respektive varmt välkomna till denna unika träff. Huléen uppträdde till deltagarnas påtagliga uppskattning, dagen till ära, iklädd reglementsenlig uniform. Många bedömare betraktar vår trafikpluton ytterst sällsynt som under alla dessa år upprätthållit kontakt och kontinuerligt arrangerat välbesökta och intressanta träffar. Vid tillfället då "beväringarna" möttes för 20-årsjubileum fick man klä sig i "grötmundering", resa tält och få en snabb repetition av vad man lärt sig under värmplikten (då under kapten Osbergs befäl). Till medföljande hustrurs och barns stora förtjusning.

Arne Huléen fortsatte årets möte med en något förenklad exercis som trots viss ringrostighet utföll med godkänt betyg. Känns betryggande för aktuell upp-

laga med dylikt vitsord av så erfaren ledare. Takterna sitter kvar! Därefter intogs en välbehövlig fika inne på vårt, märkbart förändrade, gamla kompani. Atmosfären fanns dock kvar och nostalgitankarna svävade över alla minnen som frimodigt ventilerades.



Denna gång hade en dryg tredjedel av ursprungliga 28 soldater möjlighet att delta. Tyvärr har flera lämnat oss och några hade p.g.a. sjukdom eller andra anledningar inte kunnat komma till årets jubileum. Bussturen runt hela kaser-nområdet och vidare, genom numera verkligen svårforcerad terräng, (chauffören gjorde en heroisk insats) ut på Åhusfältet och med avrundning i Hässleholms centrum väckte också många latenta upplevelser. Kommer ni ihåg när vi ”orienterade i grupp”, avstod att avlossa kammarskott (slippa vapenvård), höll på att sänka oss i ån eller avslutade traditionsenligt korum på krogen? Otaliga minnen dyker på rad upp när gänget ses på nytt.

Buffén på Hovdala slottsrestaurang avnjöts till stor belåtenhet efter en kort skildring av slottets historia. Med tanke på alla konfrontationer vi haft med broderfolket på andra sidan sundet är det inte utan anledning att Hässleholm länge varit en garnisonsstad. Avrundning av denna minnesvärda jubileumsdag innehöll ”lumparquiz” (Castell bäst som vanligt), utbyte av foton, minnesalbum och många andra föremål från tiden då det begav sig. Dessutom offentliggjordes, efter alla dessa år, att 353 Ahlqvist fick utmärkelsen plutonens sämsta soldat. Allt enligt då tjänstgörande plutonchef.

Kaffe och ”världsberömd” Hovdalatårta förgyllde dagen ytterligare och de numera prominenta TRAFIKARNA bestämde vid sittande bord att man i fortsättningen skall träffas tredje lördagen i maj klockan 11.00 vart annat år vid kompaniet. Nästa gång blir alltså 2025. Notera redan nu! Alla välkomna! Särskilt uppskattat, i synnerhet av kamraterna med hemvist norr om skånegränsen, var att dagen kunde genomföras till makalöst ringa ”smålandspris”. Här framfördes ett stort unisont tack till T4 Kamratförening som gjort detta möjligt genom generös sponsring.

Deltagare: 353 Ahlqvist, 271 Bernt Andersson, 291 Bertil Andersson, 935 Castell, 283 Dahlgren, 339 Möller, 271 Nilsson, 397 Gert Olsson, 291 Petersson, 351 Olle Svensson, 371 Alf Svensson.

Resan till Berlin

Text: Peter Alf

Bild: Olavi Olson

Så var det åter dags för en resa med kamratföreningen och denna gång var målet Berlin. Som vanligt var det Kagans buss som stod för ett utmärkt arrangemang och bekväm transport.

70 medlemmar hade anmält sig och huvuddelen embarkerade bussen i gryningen den 13 augusti vid Norra station i Hässleholm. Efter att ha plockat upp ytterligare några deltagare i malmötrakten styrdes kosan över Öresundsbron mot Gedser där färjan mot Rostock bordades. Under överfarten intogs en utmärkt buffé ombord. På eftermiddagen anlände vi till hotell Park Inn beläget vid Alexanderplatz d v s i hjärtat av det tidigare Östberlin. Hotellet, uppfört under DDR-tiden har 35 våningar vilket gjorde att de flesta hade en utmärkt utsikt över delar av Berlin. Intill hotellet ligger Tv-tornet, 365 m högt och där det också var inplanerat en middag.



Hotell Park Inn vid Alexanderplatz



Utsikt från hotellet -TV-tornet i morgonljus

Måndagen inleddes med en rundtur i staden med en svensktalande guide och med gedigna kunskaper i landets historia. Givetvis besågs den sista resten av Berlinmuren liksom Checkpoint Charlie. Även Holocaustmonumentet besöktes.

På eftermiddagen kunde de som önskade besöka Tysklands största synagoga med plats för 2000 personer. På grund av hotbilden var säkerheten



Vår guide



Muren i tvärsnitt



Rest av Berlinmuren med bilder

hög, redan innan resan hade de som önskat besöka platsen fått ange passnummer och på plats kan säkerhetskontrollen närmast likna den på en flygplats.

Tisdagen inleddes med ytterligare rundtur med samma guide. Efteråt gavs tillfälle till egna utflykter t ex ett besök på varuhuset KaDeVe (Europas näst största varuhus efter Harrods i London) eller en promenad längs Kurfürstendamm.



▲ Vi får instruktioner för egen vandring genom staden

▼ Minnesmärke över bokbålet den 10/5 1933 vid Operaplatsen/Bebelplatz



▲ Minnestavla där den omtalade Führerns bunker hittades på 1990-talet

▼ Brandenburger-tor



Unter den Linden





Gemensam middag i TV-tornet. Hotellet skymtar i nederkanten av bilden.

På kvällen intogs middag i Tv-tornets restaurang beläget på 203m höjd. Restaurangen roterar med ett varv varje halvtimme vilket gav en utmärkt utsikt över stora delar av staden. Till middagen hade anslutit före detta T4 majoren Bo Nyström, bosatt i Berlin sedan mitten på 80-talet. Det blev ett glatt återseende för många. Bosse har hunnit verka både i taxibranschen och som anställd vid svenska ambassaden.

Sista dagen inleddes med ett besök på koncentrationslägret Sachsenhausen, beläget strax norr om Berlin. Lägret etablerades i mitten på 30-talet som ett läger för politiska fångar bl a socialdemokrater, kommunister och fackföreningsfolk och var det första specialinriktade koncentrationslägret och som kom att utgöra en modell för andra läger.





Vår guide berättar om hur fångar tvingades till långa vandringar för utprovning av kängor till den tyska armén

Efter krigsutbrottet tillkom fångar från ockuperade länder liksom ryska krigsfångar. När röda armén i början på 1945 närmade sig centrala Tyskland evakuerades lägrets ca 38000 personer och sändes i väg mot nordväst. Under denna sk dödsmarsch dog många fångar av köld och utmattning eller sköts till döds. Sovjetiska armén befriade lägret i april där det fanns ca 3000 fångar kvar. Under åren som lägret var i bruk passerade 220000 fångar varav 30000 dog.

Sovjet kom sedan använda lägret som fångläger för tyskar främst nazister men efter hand personer som anklagats för brott mot de sovjetiska ockupationsmyndigheterna. Under denna tid passerade ca 60000 fångar varav 12000 dog främst av svält och misshandel.

Efter besöket ställdes kosan hemåt.

I Rostock gjordes ett uppehåll för nödvändiga inköp i Bordershop och sedan färja till Gedser för att sen kväll nå Hässleholm.



Sista stoppet under resan. Var? Jo, Bordershop vid färjeläget



Ett glatt gäng från resan till Berlin augusti 2023





Det kändes som en mobiliseringsövning.

När jag slog på nödradion på morgonen hörde jag sambandsofficerens röst på radion.

”VIKTIGT MEDDELANDE”

Kodord RÄVSPEL!

Då visste jag vad som gällde. Packa väskan och var berett på att bli upphämtad av chefen för transport.



Förr om åren när larm gick var det till att veta var man hade gömt pistolen, slutstycket och ammunition, men nu var det helt andra saker som gällde.



Exakt klockan ”K” stannade bilen på uppfarten och färden gick genom bokskogen, tillsammans med Niklas Johansson och Magnus Möller, mot mobplatsen.



Där möttes vi av trafikbefälet, Anders Bengtsson, som glatt vinkade in oss på flygskyddad plats. Den gamla Husqvarnan 256:an var utbytt mot en modernare och häftigare maskin. Nu var övningen igång!

Uno Nilsson

Rävspelet i september 2023

Text: Kent Högberg

Bild: Uno Nilsson

”We are all the winners” är en sammanfattande titel på årets upplaga av ”Räv-spelet”.

Vad är viktigt för oss när vi ska träffas? Känna sig välkommen och väl omhändertagen och ha kul. Träffa gamla kollegor som det kan ha varit länge sedan vi sågs. Hur gick då ”Återuppväckningen” av Rävspelet som genomfördes 16-17 september på Bjärsjölagårds slott?

Alla mottogs med goda tillrop och välkomnande öppna armar. Hm, är det du? Det var minsann inte igår vi sågs! Gissar att samtliga deltagare hade svårt att placera någon av de 27 deltagarna.

Efter sedvanligt upprop och rumsfördelning så skulle aktiviteterna starta. Först ut var en fantastiskt god ärtsoppa som utspisades i slottsträdgården. Därefter så skulle vi indelas i lag och där även arrangörerna deltog, fördelade på de olika lagen. Kort presentation av de olika tävlingsmomenten och hur vi skulle utföra dessa.

Redan där kom vi igång med laganda och synpunkter på de andra lagen. Inget har förändrats på de dryga 30 åren som gått sedan det senaste Rävspelet på T4.



Första momentet var en kastgren. Avstånd till ”Lillen” mättades och boulekulorna skulle vara så nära som möjligt. Lagpoäng räknades av övningsledaren Robert Badics som inte meddelade någon placering. ”Kommer sen”! Här märktes också att tävlingsinstinkten hos många inte avtagit med åren. Eftersom solen strålade hela dagen, så var tävlingsledarna noga med att deltagarna fick i sig vätska på varje station.

Efter en kort förflyttning till en annan del av området, så skulle det vara körprov. Här kom nostalgin tillbaka igen. Ett gammalt militärfordon hade rekviderats av Jerry Arvidsson, som blev väldigt utslagsgivande. Dålig runtom sikt, svår att styra och inte minst körställningen, var några av ursäkterna till en och annan missad kona. Lennart Bengtsson genomförde en förenklad visitation för körning. I detta moment hade laget tagit ut en som fick representera laget. Här kunde alla se hur förarna klarade av att köra. Kommentarererna haglade om förmågan att ratta fordonet.





Över till nästa moment. Handgranatskastning. Lars Niwong och Staffan Persson var övningsledare och förklarade upplägget. Efterhand så märktes det hur tiden tagit hårt på kasttekniken. Avstånd på max 10 m till målen. Om det var solen eller eventuell motvind som påverkade resultatet, är svårt att säga. Kan ha varit vikten på granaten som spelade oss ett spratt. Nu hördes många kommentarer från sidan som oftast handlade om "Ta i lite nu då". "Så svårt kan det väl inte vara". Nu kändes den berömda T4 andan igen. Vänskapen och gemenskapen märktes i grupperna. Under varje moment hann vi prata med varandra och många minnen dök upp. Det är ju därför vi vill ses.



Övningsledaren L-Å Nilsson pekade med hela handen och förklarade stridsmomentet och hur gruppens skyttelinje skulle möta en mekaniserad motståndare. Avståndsbedömning och verkansavstånd på skyttegruppens vapen skulle bedömas. Viktigt var att gruppen var väl förberedd och hade läst på i aktuellt PU häfte. Gruppen skulle ha en gemensam syn innan svaret lämnades in. Övningsledaren var noga med att kontrollera så inte uttorkning av truppen skett, för det var viktigt med uthållighet och vätskebalans. Förutom detta så var det dessutom en tipspromenad som Lars Niwong bjöd på och som handlade om T4 och dess historia.



En stor del av eftermiddagen ägnades åt skjutning med digital hagelbössa. Grupperna skulle gemensamt nerkämpa fiendliga duvor. Extern övningsledare med stf hade kallats in för att leda elden. Fienden kom som vanligt från oväntat håll och hade dessutom förmågan att flytta sig snabbt i sida och höjd. Målföljning var ett ord som dök upp samtidigt som duvorna försvann ur sikten. Lite oväntat visade det sig att några av våra sjukvårdare kom att slåss om de främsta placeringarna när de bästa skyttarna gjorde upp om det individuella priset. Detta pris kom så småningom Staffan Persson att kamma hem. Mycket starkt jobbat! När en kort utvärdering gjordes i samband med skjutningen, så var det många positiva synpunkter som lämnades om formen för skjutningen. Inget buller, inga riskområden och inte så långa väntetider. Alla deltagarna var positiva till den externa övningsledaren och hans sätt att leda oss.

Dag 1



Dag 2



Vad vore en sådan här återträff utan samlingsbilder på deltagarna. Den övre bilden visar på förväntansfulla deltagare i den fantastiska parkmiljön. Redan här hade vi börjat ha kul och känna igen varandra. När alla vill åt samma håll, blir det så mycket roligare.

Tittar man sedan på den nedre bilden med slottet i bakgrunden, så har vi närmast oss varandra och smilbanden har töjts ytterligare.



Vid kvällens 3 rätters middag så hade vi ytterligare kommit varandra närmre. Vid gemensamt bord avnjöts middagen och skönsång av alla deltagarna, när T4 snapsvisor kom fram. Med oss hade vi Dragspelsvirtuoserna Lennart Bengtsson och Karl-Otto Johansson som plockade fram kända musikstycken. Eftersom middagen gav fler tillfällen till samvaro och lära känna några ansikten som inte varit på höst- och vårmöten så ofta. Många av de som var med på Rävspelet hade flyttat från regementet tidigt 80-tal och var mycket kul att få se igen. Kvällen var inte slut där, utan ”nattamat” i form av korb med bröd utspisades. Magen hade nu fått sitt och flera gick och knöt sig medans andra fortsatte prata med varandra in på småtimmarna.



Staffan Persson



Jerry Arvidsson



Lars-Åke Nilsson



Robert Badics



Lars Niwong

Förnamn	Efternamn	Lag	Placering
Lennart	Bengtsson	Blå/gul	
Anders	Bengtsson	Blå/gul	
Mikael	Eneberg	Blå/gul	3
Nils-Olof	Johansson	Blå/gul	
Mikael	Lindén	Blå/gul	
Holger	Axell	Grön	
Robert	Badics	Grön	
Peter	Rosberg	Grön	4
Lars	Rudén	Grön	
Uno	Nilsson	Grön	
Mikael	Karlsson	Gul	
Marcus	Bengtsson	Gul	
Niklas	Johansson	Gul	5
Lars	Niwong	Gul	
Magnus	Möller	Gul	
Kim	Olsen	Gul	
Bernt	Evaldsson	Röd	
Kent	Högberg	Röd	
Torbjörn	Svanberg	Röd	1
Staffan	Persson	Röd	
Karl-Otto	Johansson	Röd	
Magnus	Appelkvist	Svart	
Anders	Bagewitz	Svart	
Thomas	Levin	Svart	2
Lars-Åke	Nilsson	Svart	
Håkan	Östlund	Svart	
Jerry	Arvidsson	Övnled	



Vad vore en sådan här träff utan en efterföljande utvärdering. Våra övningsledare, som lagt ner mycket tid på förberedelser och skickat personliga inbjudningar i form av telesamtal, ledde oss genom en välplanerad sammankomst. Detta arbete renderade i en lyckad träff, där delar av styrelsen var med för att kunna planera ett nytt tillfälle till Rävspelet. I samband med avslutningen delades det ut ett kavajslagsmärke i form av en Räv. Listigt och inspirerande. En sak som dök upp var att framtidens styrelsemedlemmar, ska hämtas från juniorerna och inget kan ju vara bättre än att vi lär känna varandra. Då blir valen enklare och framtiden kan kännas tryggad för föreningen.

Hur gick det då med resultaten och placeringarna. Som gruppchef över det vinnande laget, så kändes det riktigt kul när övningsledningen meddelade poäng och placering. Men det viktigaste var att lagen kämpade och det var tätt poängmässigt.

Men som jag började med, så är vi alla vinnare som var med och gjorde träffen till vad den blev.

Tack från oss alla till initiativtagare och övningsledning!

Åter till T4-området

Text och bild: Olavi Olson

Det är 38 år sedan T4 lämnade kasernområdet i nordvästra Hässleholm för att samgruppera med P2 i Sjörödssområdet. Längre har man kunnat känna igen sig på många sätt. Kaserngården har fått vissa förändringar men man kan fortfarande se stora delar av vägen som löpte som en oval kring området. Kasern von Heideman (framsidan,1) kanslihuset, Markan, matsalen och skolhuset är lätta att känna igen även om alla har fått nya funktioner. Ridhuset och gymnastiksalen likaså. Centralt på den gamla kaserngården finns i dag musikpaviljongen (2) som flyttats dit från Officersparken närmast kanslihuset.



Musikpaviljongen (2)



Kanslihuset sett från kaserngården (3)



Markan (4). Logotype från Markans hemsida

Markan är tillsammans med matsalen de byggnader som flest av oss som en gång arbetade på området har goda minnen från och som besöktes dagligen av många. Markan heter fortfarande Markan och är ett kultur- och aktivitetshus där ungdomar från trakten kan umgås och bli medlemmar. Man riktar sig till ungdomar från årskurs 4 och uppåt. Här kan man träffa engagerade vuxna, spela spel, pyssla och mycket mer skriver man på sin hemsida. (4) På ytterväggen kan man se den egna loggan.

Den gamla matsalen är lätt att känna igen på kortsidan av kaserngården. Här har genom åren bland annat drivits restaurangrörelse.

Under några år hade föreningen sina års- och höstmöten här. Sedan hösten 2024 finns Familjens hus i Hässleholm i byggnaden som ser ut att leva upp på nytt. Notera klockan på utsidan i bilden. (5) Undrar hur många gången vi under exercispass beordrat uppställning ”mot klockan på matsalen” ofta med tillägget ”gruppkolonner på stället”.



Matsalen (5)

Så här långt är det lätt att känna igen sig men i den norra delen av kasernområdet har det skett och sker stora förändringar. Bostäder har kommit till i stor omfattning där vi tidigare hade uppställningsplatser, förråd och utbildningsanordningar. Nya gator har tillkommit och fått trevliga namn som Furagegatan, Manskapsgatan, Stabsgatan, Wendesvägen väg, Transportgatan, Excersisgatan, Malajgatan. Stallmästaregatan m. fl. Tack Peter!

Några bilder:



2. kompaniets uppställningsplats mellan kasernerna Johnson (t.h.) och Möller (t.v). Mitt i bilden på den tidigare idrottsplatsen finns numera en 7-våningsbyggnad med bostäder. (6)



Från slänten ovanför tidigare Mekanikerskolan och Brunns-parken har man en god överblick över flera gator med radhus. Stabsgatan i nedre kanten av bilden. (7)



Där vi förr hade motorlektions-salar och smörj- och spolhall m.m. syns numera ett område med bostäder under färdigställande. På bilden Wendesvägen där baksidan av motorlektionssalarna en gång syntes t.h. Längs bort i bilden t.v. fanns Wendesplanen där 5.komp hade sin uppställningsplats för fordon. Nu finns här bostäder och en Montessoriförskola. (8)



Sedan något år finns det bostäder också på den plats där vi hade den inhägnade drivmedelsgården. (9)



I kanten på Almaån ungefär där vi hade kammarskjutningsbanan syns nyuppförda hus för uthyrning. Kanske anger man sjöutsikt i prospektet? (10)



Bron över Almaån känner många igen. (11) På torget högra sida fanns förr CÖF (övningsmaterieförrådet) och CUT (tygmaterieförrådet). Till vänster i bild fanns gamla CÖF och tälttorken som gränsade till korthållsbanan på sin tid. Även här bygs det för fullt.

Här är bilderna tagna



Några äldre T4 uoff

Bild: Peter Alf

Kungl. Skånska trängkåren.



Boman, Anders Petter,
Fanjunkare, Svärdsman.
* 18 28/9 60.



Dencker, Sven August,
Fanjunkare, Svärdsman.
* 18 14/6 64.



Källström, Frans Johan,
Fanjunkare, Svärdsman, Förvaltare-
examen, Regementsväbel.
* 18 4/10 66.



Kjellman, Carl Victor,
Fanjunkare, Svärdsman.
* 18 25/12 66.



Kihlström, Bengt Alfred,
Fanjunkare, Kurs för Bataljonskom-
missarie, Kompaniadjutant.
* 18 24/7 69.



Forssell, Claes Gustaf,
Fanjunkare, Tygunderofficer, Hofsla-
gareunderofficer.
* 18 21/9 67.



Stiernborg, Carl Filip Theodor,
Fanjunkare, Vapenunderofficer.
* 18 28/7 72.



Roos, Carl Edvin Fredrik,
Fanjunkare.
* 18 14/2 69.



Wennberg, Gustaf Wilhelm,
Fanjunkare, Tjänstgör i regementets
expeditionen.
* 18 1/10 70.



Bäckström, John,
Sergeant.
* 18 31/1 69.



Ekstrand, Frans August,
Sergeant, Fourageuppbördsman.
* 18 22/3 70.



Strömbeck, Gustaf Albin Julius,
Sergeant, Kompaniadjutant.
* 18 2/4 72.



Werner, Gottfrid Wilhelm,
Sergeant.
* 18 12/1 70.



Lindberg, Oskar Fredrik,
Sergeant.
* 18 19/11 71.



Westberg, Carl Johan,
Sergeant, Bataljonsadjutant.
* 18 23/11 73.



Sandberg, Carl Emil,
Sergeant.
* 18 18¹ 72.



Gustafsson, Oskar Wilhelm,
Sergeant, Förvaltareexamen, Sjuk-
vårdsförrådsunderofficer.
* 18 28² 73.



Järnsida, Carl Eric,
Sergeant.
* 18 22¹⁰ 77.



Martinsson, Anton Emil,
Sergeant.
* 18 14⁵ 83.



Strömberg, Sivert Rudolf,
Musikfanjunkare, Organistexamen.
* 18 29⁷ 70.



Eckard, Per Eckard,
Musiksergeant.
* 18 25¹ 78.



Svensson, Jens Petter Edvard,
Sergeant i reserven.
* 18 7⁹ 78.



Nilsson, Alfred,
Sergeant i reserven.
* 18 1¹⁰ 82.

Ur en klippbok från 1953

Text och bild: Olavi Olson

T 4-damer visade trivsamt vårmode



Vid mannekänguppvisningen gjorde denna klänning succé. Här buren av fru Brunnby.

Då och då dyker det upp gamla tidningsklipp som kamrater sparat en gång i tiden. Tidningen Norra Skåne och andra tidningar med redaktion i Hässleholm var som regel pigga på att skriva notiser och referat från sådant som inträffat vid regementet. Ofta var det någon av T4-fyringarna som tipsat tidningen och ibland kan de misstänkas själva ha skrivit texten. Nu var det inte bara nyheter och reportage. Olyckor förekom tidningen var inte sen att skriva om dessa och man var inte blyg att sätta ut namn och grad på de inblandade. Oftast förekom nog T4 på sportsidorna med reportage och resultat från diverse tävlingsverksamhet. Även internt från regementet när regementsmästerskap i någon sportgren var avgjord. Från en lokal tidning lånar vi ett par bilder där lite mer ovanliga inslag i verksamheten berättas. Den som gjort klippen har nogsamt undvikt att notera såväl tidning som datum.

Modevisning för officerskårernas damer från T4 och P2 på mässen var ett sådant inslag. Här nämns i artikeln att det är vårmodet 1953 som visas. Erin Bergstrand från Bergstrands mode i Hässleholm anordnande. Det visades kappor ”i ljuvliga kvaliteter med återhållen vidd och små kragar från Méve, Carlslund och Masterhand” står det i texten. På bilden ser vi fru Brunnby visa en ny klänning i årets vårmode. Mannekänger hämtades bland T 4:s damer framgår det. Materialet i klänningarna var ”organza, helsiden, nylon och bomull”.

Skribenten gladdes särskilt åt ”bomullsklänningens renässans”

Man visade också hattar från Tora Schütz modeateljé, smycken från Hanssons guldsmedsaffär varor från Malmströms parfymaffär meddelades det. Alla från Hässleholm.



Så här vårdslöst behandlades en av kursdeltagarna av kursledaren Allan Mann (underst) vid gårdagens demonstration för kursdeltagarna.

Många av oss som varit elever på Karlberg eller GIS (Försvarets gymnastik- och idrotthögskola) har träffat närstridsinstruktören Allan Mann (1921 - 2005). Han anställdes som instruktör av försvaret 1949 och stod kvar i aktiv tjänst till 1984. Mann tjänstgjorde som frivillig i Finland och Norge under Andra världskriget och anses som en av Sveriges få krigshjältar från den här tiden. Allan Mann hade ingen officersutbildning men konstituerades till både norsk och svensk kapten. 1953 var Mann på besök vid T4. Under fyra dagar fick ett 80-tal underbefäl, underofficerare och kompaniofficerare från både T 4 och P 2 utbildning i "ju-jutsu". Undervisningen skedde inomhus i gymnastiksalen men också utomhus. Löjtnant Lindstedt och sergeant Karlsson, båda T 4, var biträdande övningsledare eftersom de tidigare deltagit i centrala kurser i självförsvar.

Försök med brigadunderhållsbataljon 1976-77

Text: Peter Alf

Bild: Olavi Olson

Varje organisation måste då och då uppdateras för att följa med i utvecklingen. Inte minst gäller detta den militära. I mitten på 70-talet var det dags att ersätta Infanteribrigad 66 med en ny organisation benämnd IB77. Innan fastställandet gjordes försök med de i brigaden ingående förbandstyperna. På T4s lott föll att bedriva försök med det som kom att bli Brigadunderhållsbataljon 77.

För att leda försöken utsågs en försöksledare och en biträdande försöksledare, båda mycket energiska. Bl a föreskrev dom att allt skulle prövas, tidigare erfarenheter gällde inte. Som exempel blev jag som chef stabskompaniet tilldelad två VW bussar för transport av vakttroppen med utrustning. Då jag påpekade det orimliga att få plats med personal och utrustning i dessa fordon även om de försetts med takräcke blev svaret: har du försökt? Biträdande försöksledaren inbjöds därför att observera lastningsförsöket. Vi stuvade alltså in 17 man med personlig utrustning två grg och dito ksp. Två tolvmannatält, ett par vedsäckar några dunkar mm. När fordonens frigång uppgick till någon centimeter ansågs bevisat att transportkapaciteten var för liten och försöket avbröts. Större fordon tillfördes.

En del av försöken bestod av att samma personal skulle bestrida samma befattning under samtliga försöksövningarna. För att ge dessa och viss övrig personal en uppfattning om de förband som skulle understödjas gjordes ett besök vid I11 som svarade för försöken med brigadskyttebataljonen.



Tidigt en morgon står ett antal T4 befäl söder om Växjö för att se bataljonen passera. Ett befäl från I11 skulle biträda. Bitr försöksledaren hade utrustat sig med organisationsöversikter för att kunna delge vad som passerade. Han började med att tala om att nu skulle först en förpluton, uppsutten i den nya terrängbil 20 passera. Motorljud närmade sig och så dyker två terrängbil 912 upp. Bitr övningsledaren bläddrar i sina översikter men I11 befälet förklarar att tgb 20 bara finns i prototyp så en sådan bil måste ersättas med två 912. Varje pluton deklarerar bitr försöksledaren har ett ex av den nya bandvagn 206. Nytt motorbuller och så dyker två bv 202 upp. Även den nya bandvagnen fanns bara som brotyp. Så fortsätter det. Bitr försöksledare förklarar vad som skall komma och som regel kommer något helt annat.



När bataljonen passerat för att gruppera sig för anfall får åskådarna gå för att se en fordonsavlämningsplats. På vägen dit dyker det upp två nyheter. Den första en pluton infanterikanon 91 som vi sett tidigare. Det andra är en soldat som bär det nya stridsbältet. Han råkar passera mellan de båda försöksledarna som samtidigt får syn på bältet, grabbar tag i bältet från var sitt håll och drar honom fram och tillbaka. Soldaten som nog undrade vad som drabbat honom står alldeles stilla medan försöksledaren förklarar denna nyhet. ”Och här förvaras extra ammunition” förklarar han, öppnar en av fickorna och hittar ett paket cigaretter!

Fordonsavlämningsplatsen befinns vara en vägslinga med några maskerade fordon, knappast upphetsande för en trängare. Däremot hade vi förväntningar på att få se skyttebataljonens anfall. Då smäller det. Bataljonen anfaller! Eftersom vi befinner oss ca 1,5 km från anfallsmålet är det taget när vi kommer tillbaka.

Dagen avslutades med ett besök vid trosskompaniet, Nu hade det hunnit bli mörkt men så småningom lokaliserades grupperingsplatsen.



Kompaniet hade inte anlät, endast rekognoseringspatrullen var på plats. Vi fick nu en beskrivning av hur kompaniet hade varit grupperat om det varit där och om vi hade sett någonting i mörkret.

I rättvisans namn skall framhållas att fortsättningen av försöken löpte enligt plan. Ett antal bataljonsövningar genomfördes. Inför varje övning fanns ett antal försöksfrågor som särskilt skulle beaktas. Även de värnpliktiga deltog i detta.

Resultatet blev att under de kommande åren en ny och modernare infanteribrigad tillfördes armén.



Inbjudan till T4 golfmästerskap 2024

Spelas tisdagen den 28 maj på
Hässlegårdens GK.

Vi tävlar bl.a om den fantastiskt fina gröna kavajen
som alla golfare drömmer om att vinna!

Tävlingen spelas som poängbogeys och alla,
män som kvinnor, spelar i samma klass.
Valfri tee, utom orange.

På hål 3 är det en extra tävling! Närmast hål, på green, premieras!

Första start kl: 1300.

Från kl: 1130 träffas vi som så önskar äta lunch tillsammans.
Prisutdelning direkt efter tävlingen.

ANMÄLAN

med namn, golf-id och hcp senast 14 maj till undertecknad.

Torbjörn Svanberg
t.svanberg@telia.com

Tel.0705453531

VÄLKOMNA!

Torbjörn





T4 kamratförening bjuder in till Rävspel



14-15 september 2024

Rävspelet var en befälstävling mellan kompanierna som anordnades på 70-talet efter att beväringen hade muckat.

Kostnad: 1000:-/ person

Det kommer att bli liknande förutsättningar som när tävlingen en gång startades. Tävlingen kommer att genomföras någon stans i Skåne/södra Småland. Mycket oömma kläder och grenar som kan ingå i militär fälttävlan eller liknande. För att säkerställa en lämplig övningsplats kommer vi att förboka 40 övernattningsplatser.

Blir det fler anmälda än 40 kommer lottdragning ske.

Vi kommer att träffas vid lunchtid för en enklare militär måltid.

Därefter tävlar vi för att så småningom inta en god måltid med mycket sång, musik och snack. Efter en god sömn intar vi frukost innan vi avslutar med utvärdering och prisutdelning.

Du anmäler ditt intresse, med namn och mailadress, till ravspelet@gmail.com. Anmälan är bindande.

När platserna har blivit besatta kommer ett retursvar att meddelas er om ni erhållit någon av platserna. Först då, kommer ni att anmodas att betala in anmälningsavgiften på 1000 kr.

Har du frågor kan du maila till ravspelet@gmail.com, eller ringa Uno Nilsson 079-33 48 357

Väl mött! Vi som håller i trådarna. Gröna gruppen.



Lars Rudenborn, Uno Nilsson Robert Badics, Holger Axell, Peter Rosberg

Önskemål från kamratföreningen

Från kassören

Det blir då och då returer av vår tidning och förseningar på grund av ändrad adress till medlemmarna. Glöm inte att anmäla ändrad adress när du flyttat. Anmäl gärna via vår e-postadress t4kf@outlook.com

Har du e-postadress men ännu inte anmält den till kamratföreningen så gör det gärna. Det kan dyka upp behov av att kontakta medlemmarna mellan utskick-
en av T4 KF. Skicka adressen till t4kf@outlook.com. Sekreteraren svarar när du hör av dig och vidarebefordrar till kassören.



Från redaktionsgruppen till T4 KF

Har du någon berättelse som du tycker passar i vår tidning så tveka inte att skicka den till redaktionsgruppen. Vi uppskattar särskilt sådant som berör flera av oss och riskerar att bli bortglömt. Har du bild/bilder så är det extra välkommet. Skicka gärna via t4kf@outlook.com med det går bra med ”frimärkspost” också.



Från web-redaktören och sekreteraren

Tidningen Snapphanen var en gång kamratföreningens medlemstidning. Tillgängliga årgångar har skannats/fotograferats och finns nu i PDF-format på vår hemsida. www.t4-kamratforening.se. Vi saknar följande årgångar/nr: 1959 nr 2, 1960 nr 2, årgångarna 1964, 1965 och 1967 t.o.m 1975. Har du något av dessa så hör dig av via kontaktformuläret på hemsidan eller med e-post till t4kf@outlook.com.

Logga då och då in på vår hemsida www.t4-kamratforening.se



Kallelse till årsmöte 2024 och gemensam middag den 27/2

Plats:
Göingehuset Hässleholm, Folke Zettervalls gata 4

Tid:
1730 Samling med mingel. Årsmöte 1800-1900

Anmälan till middagen görs genom att sätta in
200 kr på bankgiro 402-8825 senast den 21 januari.
Glöm inte att ange namn på inbetalningen.
Ange om det finns något du inte tål att äta eller dricka.



Dagordning för årsmötet den 27/2 2024

- 1 T 4 KF ordförande öppnar mötet.
- 2 Val av mötesfunktionärer.
- 3 Val av två mötesdeltagare att jämte ordf justera dagens protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare.
- 4 Mötets utlysning och kallelse.
- 5 Dagordning.
- 6 Årsberättelse över verksamhetsåret 2023.
- 7 Redovisning av föreningens ekonomi 2023.
- 8 Revisionsberättelse för 2023.
- 9 Beslut angående ansvarsfrihet för 2023.
- 10 Bestämmande av årsavgift och omkostnadsersättning.
- 11 Hänskjutna frågor.
- 12 Av styrelsen påkallade frågor.
- 13 Av enskild medlem påkallad fråga.
- 14 Val av: Ordförande för ett år, styrelseledamöter för två år, revisor för två år, revisorssuppleant för två år
Val av valberedningen för ett år
- 15 Övriga frågor.
- 16 Mötets avslutning.

*Välkomna!
Nils Olof*



Returadress:
T4 Kamratförening
c/o Nils Olof Johansson
Brohuset 357
264 53 Ljungbyhed

B PP Sverige, Port Payé

Ej retur



SKÅNSKA TRÄNGREGEMENTETS KAMRATFÖRENING